

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 9 februari 2020

Prediker: Remy Splinter

Titel: De boog wijst omhoog

Bijbellezing: Genesis 6: 5-13 en Genesis 9:8-17 (NBV)

Genesis 6: 5-13

5 De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. 6 Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 7 Ik zal de mensen die Ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht Hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van dat Ik ze heb gemaakt. 8 Alleen Noach vond bij de HEER genade. 9 Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. 10 Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet. 11 In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. 12 Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, 13 zei Hij tegen Noach: 'Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij.

Genesis 9:8-17

8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 'Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Deze belofte doe Ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12 En dit', zei God, 'zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16 Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit', zei God tegen Noach, 'is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.'

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

We zitten in een preken-serie waarin we door de Bijbel heen gaan. Ons doel hiermee is om Gods verhaal te vertellen en ons daaraan over te geven. We willen ons onderdompelen in Gods verhaal, opdat Zijn verhaal meer werkelijkheid wordt dan ons eigen levensverhaal. Zoals Philip Greenslade het prachtig verwoordt:

“Door te geloven in het verhaal van de Bijbel worden we Gods handelingen ingetrokken en meegenomen in het verhaal waarin God Zijn verlossingswerk ontvouwt. Zo leren we onze ‘intrek’ te nemen in Gods verhaal en mogen we van binnenuit, met Gods ogen leren kijken naar de wereld om ons heen en de wereld van ons eigen hart. Het gevolg is dat we niet langer proberen de Bijbel dienstbaar te maken aan ons eigen levensverhaal, maar we gaan merken dat we zelf steeds dienstbaarder willen worden aan het verhaal van God en Zijn verlossingswerk. Een werk dat vervuld is in de komst van Jezus Christus. Jezus roept Zijn volgelingen dan ook weg van een geloof waarin God beschikbaar moet zijn om hun zaken te zegenen, naar een geloof waarin zij God dienen door zich voor Zijn zaak beschikbaar te stellen...”

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen

Jesaja 45:22
2 Kronieken 16:9
Matteüs 24:38-39
Matteüs 25:13
Romeinen 12:21
1 Petrus 3:18-22
2 Petrus 3:1-13

Bijzonderheden

Maandag 17 februari start de Huwelijkskursus
Zondag 1 maart Dopen

Enkele opmerkingen

Deze zondag zetten we het verhaal van de Bijbel voort door te kijken naar het verbond dat God sloot met Noach en heel de schepping. God zag dat alles wat de mensheid deed en dacht slecht was. En Hij begon opnieuw...

1. Gods oordeel – de storm

Anno 2020 kunnen we moeite hebben met een straffende God die zonde veroordeelt en daar blijkaar ook naar handelt. We willen een God van liefde, niet van geweld. Maar de aarde behoort Hem toe en alleen Hij kan weten wat goed en kwaad is. Net zoals niet de fiets, maar alleen de fietsenmaker kan bepalen wat de bedoeling is van zijn creatie.

2. Gods genade – het zonlicht

Maar waar de tekst spreekt over Gods oordeel, zien we ook dat Hij daar geen vreugde in vindt. Hij was gekwetst en tot in het diepst van Zijn wezen ervoer God pijn.

De zondvloed is niet 'redding ondanks het oordeel', maar 'redding dóór het oordeel heen'. Redding doordat Hij de vernietiging van de aarde door de mens halt toeroept, uit liefde en bewogenheid, niet alleen uit "kille" rechtvaardigheid.

Hetzelfde water waar mensen in verdronken, is het water dat de ark optilde. Het water van oordeel, wat tegelijkertijd het water is van redding. Dit wijst vooruit naar Christus die bereid is om te verdrinken in Gods oordeel, opdat wij in Zijn ark mogen stappen. Dit is tegelijkertijd een prachtig beeld van de doop, waarmee we zeggen dat onze oude mens veroordeeld is om te zinken tot de bodem van de zee, maar dat Christus ons vervolgens uit het water heeft getrokken (zie ook 1 Petrus 3:18-22).

3. Gods belofte – de regenboog

Remy liet ons meekijken naar het teken van het nieuwe verbond met de aarde dat God geeft, om nooit meer zo'n vloed te laten gebeuren: de regenboog. De regenboog leert ons wat het evangelie inhoudt:

a. De achtergrond van het evangelie

De regenboog ontstaat niet op een *zonnige* dag. God is een God van waarheid en van liefde. Als Hij alleen een God van waarheid zou zijn, dan zou Hij alleen mensen veroordelen, maar kost het Hem

niets. Als Hij alleen een God van liefde zou zijn, dan accepteert Hij alles wat we doen, ook al maken we er een potje van. Maar dat Hij een God van waarheid EN van liefde is, wat een onmogelijke combinatie lijkt, maakt dat Hij pijn lijdt.

b. De belofte van het evangelie

In het Hebreeuws is er niet een woord voor regenboog, alleen een woord voor boog, als in de zin: pijl en boog. Het is dus net alsof Hij zijn (pijl en) boog in de wolken ophangt en belooft de aarde nooit meer te beschieten. Hij is gecommiteerd aan genade met Zijn schepping.

c. Het geheim van het evangelie

Het is niet dat Hij nu niet meer een God van rechtvaardigheid is en de daarbij horende veroordeling. Maar het geheim is dat de boog niet meer op de aarde is gericht, maar naar de hemel: de boog wijst omhoog! God mikt de pijlen van veroordeling nu naar iemand anders: Jezus Christus.

De regenboog zegt niet dat God de ongerechtigheid van de wereld vanaf nu door de vingers ziet, maar dat Hij teniet zal doen. Hij heeft een reddingsplan om de aarde en de hemel te vernieuwen.

Liederen

683 - Heer U bent mijn God

Onze schuilplaats is God – Matthijn Buwalda, Kees Kraayenoord

510 - Dit is mijn verlangen

618 - Jezus, hoop van de volken

Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

4. Heb jij moeite om te geloven in een God die oordeelt? Hoe kun je dat rijmen met Gods genade en liefde? Leg in eigen woorden uit wat het geheim van het evangelie is, dat in het beeld van de regenboog zit verscholen: de boog wijst omhoog.

5. De zondvloed is niet enkel een oordeel, het is redding door het oordeel heen. Komt het je bekend voor? Moet je ook denken aan Jezus en Zijn offer aan het kruis? Welke overeenkomsten zie je?

6. Wat leert het verhaal van Noach jou over de mens? Wat leert het over wie God is? En als dit Woord van God waar is, wat ga je dan anders doen deze week?

7. In de Preek door de Week van donderdag staat een voorbeeld van kwaad aanpakken met goed. Denk eens na over voorbeelden van kwaad ongedaan maken door goed vanuit je eigen leven, je eigen mogelijkheden en omgeving en wat dat uitwerkte of hopelijk zal uitwerken. Deel het met elkaar.

8. De boog in de wolken, Gods teken van trouw. God zegt dat *'wanneer Hij wolken samendrijft boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, Hij zal denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.'* Denken wij daar ook aan als we de regenboog zien? Of zien we het 'gewoon' als een wetenschappelijk te verklaren fenomeen? Kun je een aantal momenten noemen dat God zich aan jou op het allerjuiste moment 'even' met een teken, een redding, hulp of knipoog liet zien? Wat deed dat met je?

9. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeekoms zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie

Heer, we willen U danken voor ons kringmoment waar we mochten spreken over Uw verhaal met deze wereld. Dank dat U ervoor koos doorboord te worden aan het kruis met pijlen van veroordeling die voor ons bestemd waren. Wat een wonder! Help ons om in te zien wat het betekent om ons levensverhaal onder te dompelen in Uw verhaal, opdat we mogen leven in de hoop dat U hemel en aarde uiteindelijk zal vernieuwen en dat ook wij daar deel van uit mogen maken. Amen.

Bijdrage van een kringleider:

De ark van Noach. Een bekend verhaal, maar zeer heftig als je het geheel leest en er dieper over doordenkt. Wat kunnen we uit dit verhaal leren?

1. Een vergelijk:

Je houdt intens van iemand maar je ziet dat hij/zij jou continu bedriegt en jou compleet links laat liggen. Alsof je er niet toe doet. Wat eerst intense liefde was kan dan zelfs omslaan in haat. Elke herinnering aan de partner wordt soms gewist, foto's verscheurd. Je wilt niks meer van hem/haar zien. Je bent er ziek van en helemaal klaar mee. Je kapt met de relatie en ieder gaat zijn/haar eigen weg.

De Bijbel leert ons dat de relatie tussen God en mensen ook als intense liefdesrelatie bedoeld is. De mens, nota bene Gods kroon op de schepping, verbrak eenzijdig die relatie en leefde zonder God. God zag van zijn kant ook geen reden meer om de schepping in stand te houden.

Vraag: Als je je verplaatst in de positie van God, wat zou jij dan doen? Begrijp je dan Zijn beslissing?

2. Leven bij de gratie Gods:

Juist dit verhaal laat zien dat leven alleen kan bestaan bij de gratie Gods. Wij kunnen onze helft van de relatie met God wel opzeggen, maar we vergeten dan even dat als God Zijn helft opzegt, wij de bron van leven kwijt zijn! Dat wordt hier ernstig duidelijk.

Vraag: Realiseer je je dat Gød ons het leven geeft? Dus dat iedereen, gelovig of ongelovig, uitsluitend kàn leven doordat deze machtige God dit mogelijk maakt?

Vraag: Wat vertelt dit jou over het karakter van God?

3. De mens kreeg heerschappij over de schepping:

De natuur ging ook ten onder in de zondvloed. Anders gezegd: Menselijke zonden en vooral hun goddeloosheid trokken ook de natuur de ondergang in.

Vraag: Kunnen we dan misschien stellen dat God die prachtige natuur zinloos vindt als er geen mensen meer zijn?

Vraag: Hoe zou de aarde eruit zien zonder mensen?

Vraag: Andersom: Kunnen we stellen dat de natuur er is zodat wij mensen hiervan kunnen genieten, en ons kunnen verwonderen over Gods grootheid? Wat is jouw mening?

4. Diep ontzag voor God:

Dit verhaal drukt ons zonder omwegen op het hart, dat met God niet te spotten is en op hoe onvoorstelbaar groot en machtig Hij is.

Vraag: Wat zegt dit verhaal jou over Gods Almacht en Grootheid? Hoe voel jij je hierbij?

5. De Ark: God is genadig!

Ondanks dat bijna alle mensen zich van God hebben afgekeerd, ziet God toch ook het hart van Noach. En omwille van alleen Noach regelt God een reddingsplan. Hij laat Noach de ark bouwen op Zijn voorschriften.

Noach zal jarenlang gebouwd hebben aan de ark, misschien wel midden op het droge. De mensen zullen hem mogelijk in het gezicht uitgelachen hebben.

De profeten hebben jaren gebouwd aan de Ark Jezus, Het komt zo vaak voor in de Bijbel: enkele personen of kleine groepen mensen die het verschil maken op aarde. (Mozes, Rachab, David, Gideon, de Profeten, met uiteindelijk de ultieme verschilmaker: Jezus)

Vraag: Vind je het moeilijk standvastig te blijven, ook als gelovigen om je heen afhaken? Of als mensen je uitlachen? Blijf jij warm voor Ark Jezus? Luister jij naar Hem ook al verklaart de wereld om je heen je voor gek?

Sluit af met Psalm 51:1-19.

