

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 1 maart 2020

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Hij vervolgde zijn weg met blijdschap

Bijbellezing: Handelingen 8:26-39 (HSV)

26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

deze zondag mochten we een doopdienst hebben met veel dopelingen en dito gasten.

Een goede reden om onze Jubileum Prekenserie over Gods grote verhaal een iets andere invulling te geven.

Die invulling is ons verplaatsen in iemand die voor het eerst in de Bijbel leest en daar de nodige vragen bij heeft.

Hoe mooi te zien dat deze vragen leiden tot Jezus!

Na de doopdienst hebben we twee weken later onze diensten met ledenbevestiging. Ben je gedoopt op belijdenis van geloof, maar nog geen lid; wat weerhoudt je? Doe de aanvraag en voeg je bij een inmiddels prachtige groep van meer van 20 broeders en zusters die het geschenk van lidmaatschap graag aannemen.*

Tenslotte: aanstaande dinsdagavond 3 maart is het volgende Uur van Gebed. Idee om samen als kring samen naar dit belangrijke uur te komen en voor elkaar, de gemeente en de wereld om ons heen te bidden? En... nog belangrijker: om te danken dat God ons als gemeente al 35 jaar aan elkaar gegeven heeft!

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

* 'Het geschenk van lidmaatschap' is een hoofdstuk uit het boekje 'Ik ben de kerk' van Thom Rainer en is een van de onderwerpen van de vernieuwde Beta Cursus.

(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen

Handelingen 8:4-25, Genesis 12:1-6, Genesis 22:1-4, Jesaja 53:7-8,
Lukas 24:13-27, 2 Kronieken 16:9a

Bijzonderheden

Deel 7 in de Jubileum Preekserie

Deze zondag 1 maart werden 11 mensen gedoopt

Zondag 15 maart ledenbevestiging

Enkele opmerkingen

We probeerden deze zondag ons te verplaatsen in iemand die... zomaar op een dag ergens midden in de Bijbel is begonnen te lezen. Het is de kamerheer van de koningin van Ethiopië die in Jeruzalem is geweest, waar op dat moment veel te doen is over Jezus, diens sterven en opstanding en waar zijn volgelingen hevig worden vervolgd. De man leest in Jesaja een profetie over Jezus, maar heeft – begrijpelijk – hulp nodig om te begrijpen waarover en vooral over wie het gaat.

Dan maken we kennis met Filippus, een van de eerste volgelingen van Jezus. Hij is vol van Jezus, hij praat over niets en niemand liever dan over Jezus en Zijn evangelie. Als 'de engel' en de heilige Geest Filippus opdragen naar een plaats - een eenzame weg - te gaan, geeft hij daar gehoor aan. Niet vreemd als je zo 'begeesterd' bent. Is er iets mooiers dan door God gebruikt te worden in Zijn verhaal om mensen bij Jezus te brengen? Mooi om te zien hoe Filippus en de hoge, belangrijke man uit Ethiopië met elkaar in gesprek komen en Filippus de gelegenheid krijgt en gebruikt om 'uitgaande van het Schriftwoord dat de man las, hem Jezus te verkondigen'.

In de Schrift (toen nog zonder het Nieuwe Testament) staan zoveel verwijzingen naar en voorzeggingen over Jezus dat je kunt zeggen dat als je met Bijbellezen niet uitkomt bij Jezus, je het verhaal van de Bijbel gemist hebt. In Jezus ligt het verstaan van de Heilige Schrift. Denk aan hoe Jezus op de dag van Zijn opstanding uit de dood, de hele dag neemt om met Zijn volgelingen de hele Bijbel door te nemen en van begin tot eind liet zien wat er over Hem in de Schriften geschreven was. (Lukas 24:13-27)

En Filippus doet hetzelfde met de kamerheer, maar dan vanuit die boekrol van Jesaja, waar de man op dat moment vragen over had. Toen hij doorkreeg wat Jezus en Zijn evangelie inhouden, wilde hij meteen gedoopt worden. En toen was er water... Nu hij van harte gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, is er geen enkele hindernis meer.

Een zoekende mens, een engel en de Heilige Geest die een volgeling van Jezus aansporen met een 'Sta op en ga...', de volgeling die zich laat leiden en dit alles leidt tot de doop van de Ethiopiër en het met blijdschap over het nieuwe leven zijn weg vervolgen... Als dienaar van Christus.

Hij legde zijn eigen verhaal af... en werd gedoopt in Gods verhaal...

Liederen

044 - Geprezen zij de Heer

Doop (geen nr)

670 - Op Hem rust mijn geloof

749 - Hoe kan ik anders

Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. Vertel je kringgenoten wie God jou ooit als een Filippus op je levensweg bracht om over Jezus te vertellen. Als dat je ouders waren bedenk ook iemand buiten de gezinskring die door God gebruikt is om een geloofsvoorbeeld voor je te zijn.
5. Is er iets mooiers dan door God gebruikt worden in Zijn verhaal om mensen bij Jezus te brengen? Denk na over ervaringen waar de Heilige Geest jou gebruikt heeft om anderen over Jezus te vertellen en deel je verhaal.
6. Neem een tijd van stilte en gebed om biddend na te denken over iemand die God op jouw weg gebracht heeft, maar bij wie je nog geen kans had om over het Evangelie te spreken. Vraag de Heilige Geest je een naam in te geven om voor te gaan bidden. Breng al deze namen als kring samen in gebed en vraag de Heer tussen nu en Pasen openingen te geven om net als Filippus met deze persoon te spreken over Jezus. Wellicht kunnen de Paasflyers die binnenkort beschikbaar komen daar bij helpen.
7. Neem als kring tijd om voor de 11 dopelingen te bidden en alle gasten die zij uitnodigden voor hun doop.
8. Als 'de engel' en de Heilige Geest Filippus opdragen naar de plaats - een eenzame weg - te gaan, geeft hij daar gehoor aan. Waaraan denk je bij 'eenzame weg' hierin?
9. Hoe kunnen we (al dan niet gekniel) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie

Zie hierboven.

Bijdrage van een kringleider:

Bekend verhaal?

Als je met de Bijbel bent opgegroeid, bestaat de kans dat je denkt dit verhaal wel te kennen, maar is dat ook zo? Heb jij nieuwe inzichten gekregen na het (opnieuw) lezen van deze geschiedenis en na de preek van deze zondag? Zo ja, welke?

Gehoorzaamheid

Filippus gehoorzaamde God toen hij geroepen werd om op het heetste moment van de dag op een eenzame weg in de woestijn, in gesprek te gaan met een onbekende buitenlander. Dat zijn nogal wat obstakels, maar uit niets blijkt dat Filippus bezwaar maakt. Hoe komt dat, denk je? Probeer je eens in Filippus te verplaatsen, wat zou jij zelf doen? Heeft God je wel eens in een soortgelijke situatie gebracht?

Verlangen

Wat in dit verhaal opvalt, is dat ieder personage een duidelijk verlangen heeft. Bespreek met elkaar het verlangen van God, van Filippus en van de kamerling. Wat valt je hierin op?

Doop

Deze zondag werden broeders en zusters gedoopt. Vaak gaat hier een lang proces aan vooraf, zo niet bij onze kamerling. Hoe was/is dat voor jou? Waren/zijn er voor jou belemmeringen en kun je deze met je kringleden delen?

Bij de doop van de kamerling waren buiten Filippus en zijn eventueel meegereisde personeel verder geen getuigen. Hoe belangrijk zijn getuigen voor jou?

Afsluiting

Vers 39 sluit af met 'hij vervolgde zijn weg vol vreugde'.

Bid voor degene die links naast je zit om vol vreugde te mogen leven met Christus en zo anderen te mogen bereiken met het Evangelie.

