

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 23 februari 2020

Prediker: Remy Splinter

Titel: Een heilig volk

Bijbellezing: Exodus 2:23-25 en Exodus 19:1-6 (NBV)

Exodus 2:23-25:

23 Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. 24 God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. 25 Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.

Exodus 19:1-6:

1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: "Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4 'Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij Mij heb gebracht. 5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.' Breng deze woorden aan de Israëlieten over."

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

We gaan deze week verder met het ontdekken van de rode draad in de Bijbel. Wat een voorrecht om samen in Gods Woord te duiken en deze speurtocht te ondernemen. We staan stil bij het volk van Israël. We zien hoe God dit kleine onderdrukte volk niet vergeet en het redt van de onderdrukking van Farao. Het verhaal van het volk Israël bevat ook lessen voor ons vandaag. Het volk werd bevrijd van slavernij, door een bemiddelaar, tot heiligheid. Hetzelfde geldt voor ons. Heette de bemiddelaar voor het volk Israël destijds Mozes, voor ons is dat Jezus.

We hopen met elkaar de komende week gevoed en gemotiveerd te worden door deze boodschap.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen

Exodus 12:1-13

Exodus 20:1-3

Deuteronomium 7:7-9

1 Petrus 2:9-10

Genesis 12:3

Leviticus 11:45

Jesaja 54:10

Hebreeën 3:13, 7:17-28, 12:18-24

1 Petrus 1:13-16

Bijzonderheden

Dit is deel 6 in de Jubileum Preekserie

Zondag 1 maart dopen

Zondag 15 maart ledenbevestiging

Enkele opmerkingen

Het verhaal van Abraham gaat verder. Waar Genesis is geëindigd met het verhaal van Jozef, is de familie van Jakob nu gesetteld in Egypte. De belofte dat Abraham nakomelingen zou krijgen was vervuld, maar nu nog het land dat zijn nakomelingen zouden erven. Daar lezen we over in Exodus.

We spoelen een heel aantal jaren door en is er inmiddels een nieuwe Farao aan de macht, terwijl het volk van Israël talrijk was geworden. Zo talrijk, dat de Farao maatregelen trof door uiteindelijk alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. God hoorde de jammerkreten en dacht aan het verbond, Hij was Zijn volk niet vergeten. Dit zegt ons iets over de essentiële kwaliteiten van Gods liefde: Hij luistert en reageert op de nood van Zijn volk en Hij is trouw aan de beloften die Hij Zijn volk gemaakt heeft.

In de Bijbel lezen we dat God Zichzelf kenbaar wil maken door dit volk heen. En het is misschien wel juist het feit dat het volk Israël een eigenwijs, klein en op wereldschaal 'nietszeggend' volk is, dat veelzeggend is over hun God, die daarin Zijn grootheid kan laten zien. Als we lezen over de weg die God gaat met Israël, dan doet dat ons denken aan ons eigen verhaal.

Bevrijding van slavernij

Het volk werd uit Egypte gered van slavernij. De meesten van ons weten niet wat het is om zo onderdrukt te worden. Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding en er zijn steeds minder mensen die het kunnen navertellen. Op welke manier worden wij bevrijd? Wij kampen met verschillende verslavingen, we lijken wel slaaf van onze mobiele telefoons bijvoorbeeld.

Maar wat daaronder ligt, maakt God kenbaar in het eerste gebod van de tien geboden: vereer naast mij geen andere goden. Achter al onze zonden schuilen motieven, waaruit blijkt dat we andere dingen belangrijker vinden dan God. Een leugentje om te verbloemen dat je eigenlijk iets bent vergeten. Daarin blijkt de mening van andere mensen belangrijker te zijn dan God. De bevrijding van ons hart is waar Hij op uit is.

Bevrijd door de Bemiddelaar

God bevrijd door een bemiddelaar. Waar Mozes de bemiddelaar voor het volk was, is Jezus de ultieme bemiddelaar voor de hele wereld (Hebreeën 3:1-3). Hij pleit als Hogepriester voor ons bij God.

In het verhaal is de Farao zo eigenwijs, dat hij zich niet wil onderwerpen aan God ondanks alle plagen. Uiteindelijk volgt de tiende plaag: het sterven van alle eerstgeborenen. Alleen de Israëlieten konden onder deze plaag uitkomen, mits zij de instructies van de Heer navolgden, zoals we lezen in Exodus 12:1-13.

Het Pesachmaal dat van generatie op generatie wordt gevierd, zorgt ervoor dat het volk nooit zal vergeten hoe God hen uit de slavernij heeft bevrijd. Uiteindelijk wordt deze maaltijd het teken van het nieuwe verbond in Jezus Christus. Het laatste Avondmaal was het ultieme Pesachmaal waar een nieuw verbond werd gesloten door Gods Lam zelf. Jezus Christus de Hogepriester werd ook

het Lam dat werd geslacht om de wereld haar zonden kwijt te schelden (Johannes 1:29,36 en Hebrëeën 10).

Bevrijd tot heiligheid

Na een magistrale ontsnapping wederom door het water heen, komen we bij de climax van het verhaal: het volk Israël ontmoet God op de berg Sinaï. Hier zien we dat Gods verbond gefundeerd is op genade en verlossing: "Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij Mij heb gebracht". De volgorde is belangrijk: eerst bevrijd worden, letterlijk gedragen worden door God, voordat Hij ook maar iets van Zijn volk vraagt.

Dat Hij bewezen heeft wat voor genadige en liefhebbende God Hij is, maakt dat het volk vertrouwen heeft dat wat Hij vraagt ook goed voor hen zal zijn. God is geen onderdrukkende Farao die zijn eigen wil oplegt. God zet de bevrijding van slavernij door naar bevrijding van het hart dat een slaaf is van zonden. Daarom zou Israël zo'n kostbaar bezit voor God zijn, omdat het een stuk herstel is van Zijn schepping waar het volk onderdeel van uitmaakt.

In Christus behoren ook wij tot dit heilige volk. Petrus citeert deze letterlijke tekst in 1 Petrus 2:9-10 en voegt daaraan toe: 'Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken'. Dit maakt dat we een ander verhaal kennen, omdat we door Zijn barmhartigheid bij een heilige God morgen horen en daarom zelf ook heilig mogen leven. Niet als een nieuw slavenjuk, maar vanuit het geloof dat God ons wil heiligen.

Liederen

236 - Heilig, heilig, heilig

Onze schuilplaats is God – Mozaiek0318

Houd vol - Mozaiek0318

501 - Vader mijn God ik aanbid U

557 - Laat uw glorie zien

Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

4. Bevrijding. Het is niet altijd makkelijk om aan te wijzen waar God je van heeft bevrijd. Op welke manier ervaar jij dat God jou heeft bevrijd door Jezus Christus?

5. Het eerste gebod vraagt van ons geen andere goden te vereren. Wat zijn afgoden in jouw leven, die jou letterlijk van God af houden en die je ten diepste belangrijker vindt dan God? Hoe kan de kring je helpen

6. Wees heilig, want ik ben heilig. Wat houdt het in om heilig te leven? Gelukkig staan we er niet alleen voor. Wat betekent het voor je om deel uit te maken van een heilig volk?

7. Welke twijfel, klacht, zonde, belemmering houd je tegen of vind je te groot om te geloven dat Gods belofte en liefde ook voor jou gelden?

8. Hoe helpt de rode draad van de Bijbel om je "intrek" te nemen in Gods verhaal en jezelf dienstbaar te maken aan Gods verhaal?

9. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie

Heer, eens waren wij slaaf, nu zijn wij vrij. Eens hing een doodsvonnis boven ons hoofd, nu zijn we beschermd door het bloed van het Lam en gered van de dood. Onze Bemiddelaar heeft ons naar de overkant geleid. Nu zijn we op weg naar het Beloofde Land dat U voor ons heeft voorbereid, maar we zijn er nog niet... Dank dat we tot die tijd mogen leven vanuit Uw genade die we niet kunnen verdienen en niet kwijt kunnen raken, want U heeft ons op adelaarsvleugels gedragen en bij Uzelf heeft gebracht. Dank dat U die bevrijding in ons hart wilt doorzetten, dat U de wet heeft gegeven die ons richtlijnen geeft om als Uw heilige volk te leven. Open onze ogen voor Uw verhaal met deze wereld en leidt ons door Uw Geest om ons levensverhaal daaraan te voegen. In Jezus' naam, amen.

Bijdrage van een kringleider

Een heilig volk

Waarom koos God Israël

God sloot een verbond met Abraham (Genesis 17: 4-5). Er zullen vele volken van Abraham afstammen. Maar waarom kiest God Israël als Zijn volk?

Lees Deut. 7:7-9 en bespreek dit met elkaar.

- Geeft deze tekst jou antwoord op de vraag?
- Hoe zou jij Gods liefde voor Israël willen omschrijven?
- Waarmee kun je deze liefde vergelijken?
- Verklaart dit voor jou Gods trouw, maar ook Gods toorn richting dit volk?

Het verhaal van Mozes

In Exodus hoofdstuk 1 en 2 wordt in vogelvlucht de geschiedenis van Mozes verteld.

- Zie je overeenkomsten tussen Mozes en Noach?
- Zie je tegenstellingen tussen Mozes en Noach?

- Hoe zie jij jezelf als je naar je relatie met God kijkt, lijk je dan op Noach, of juist meer op Mozes?

Opvallend dat God zich, in tegenstelling tot aan Adam, Noach en Abraham, aan Mozes voorstelt. Exodus 3:5, Exodus 3: 13-14. Waarom zal dat zijn?

Het Pesachmaal

In Exodus 12 zegt God tegen Mozes en Aäron hoe het volk zich op de uittocht moet voorbereiden. God gebiedt hen dit jaarlijks te herhalen als herinnering aan de uittocht uit Egypte.

In de nacht van Jezus zijn arrestatie heeft Hij met zijn leerlingen de Pesachmaaltijd. Deel met elkaar welke raakvlakken je kunt ontdekken tussen de uitlevering en kruisiging van Jezus en de uittocht uit Egypte.

Heilig leven

Wat betekent het om 'heilig te leven'. Leef jij heilig?
