

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 16 februari 2020

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: De vader van alle gelovigen

Bijbellezing: Genesis 12: 1-3 en 15:1-6 (NBV)

### Genesis 12: 1-3

*1 De HEER zei tegen Abram: "Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij."*

### Genesis 15:1-6

*1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: "Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn." 2 "HEER, mijn God", antwoordde Abram, "wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden." 4 Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: "Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken." 5 Daarop leidde Hij Abram naar buiten. "Kijk eens naar de hemel", zei Hij, "en tel de sterren, als je dat kunt." En Hij verzekerde hem: "Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen." 6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.*

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

we zijn inmiddels een aantal zondagen op pad in onze jubileum-preekserie. Een serie die is voortgekomen uit het verlangen en de verootmoediging waarmee we op de Kick-Off in september ons jubileumjaar zijn ingegaan.

Bijzonder hoe dit gegaan is... Het is ons gebed dat we door Gods genade op de ingeslagen weg verder mogen gaan en mogen groeien in ons geloof en het verlangen en de verootmoediging naar God niet zullen verliezen. Integendeel, mogen we vanuit een nieuwe hartgesteldheid steeds meer ontdekken van God en Zijn Woord. Of in de woorden van de preken serie: ontdekken van Gods grote verhaal en het verlossingswerk in Jezus Christus.

Wat zou het een getuigenis zijn als Gods aanwezigheid daardoor steeds meer voelbaar en zichtbaar mag worden in onze persoonlijke levens, onze huiskringen, ja onze onze gemeente en op de campus waar we samenkomen.

Het citaat van Philip Greenslade dat we in de preken serie gebruiken, kan ons daarbij tot aanmoediging zijn. Goed om dit citaat van tijd tot tijd te nemen deel te maken van ons persoonlijke gebed, maar ook van het gebed in onze kringen:

'Door te geloven worden we Gods handelingen in getrokken en meegenomen in het verhaal waarin God Zijn verlossingswerk ontvouwt.

Zo leren we onze 'intrek' te nemen in Gods verhaal en mogen we vanuit dat Bijbelse verhaal, van binnenuit, met nieuwe ogen leren kijken naar de wereld om ons heen en de wereld van ons eigen hart en de manier waarop we in het leven staan.

Het gevolg is dat we niet langer proberen de Bijbel dienstbaar te maken aan ons eigen verhaal, maar we gaan merken dat we zelf steeds dienstbaarder willen worden aan het verhaal van God en Zijn verlossingswerk in Christus Jezus.

Jezus roept Zijn volgelingen weg van een geloof waarin God beschikbaar moet zijn om hun zaken te zegenen, naar een geloof waarin zij God dienen door zich voor Zijn zaak beschikbaar te stellen.'

Het is ons gebed dat we hierin Jezus' roepstem steeds meer mogen verstaan en Hem steeds meer mogen volgen om Zijn zaak te dienen.

Geloof, de Bijbel en Gods verhaal zo te gaan leren zien, kan het volgen van Jezus anno 2020 zichtbaar en tastbaar maken omdat het ons in het hier en nu concreet roept naar een ander leven gebaseerd op een ander verhaal.

Die roeping en dat andere leven staat ook centraal in de huidige preek over Abraham: de vader van alle gelovigen.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **Aanvullende Bijbellezingen**

Galaten 3:6-14

Romeinen 1:16-17

Efeze 4:32 / Kolossenzen 3:13

Jacobus 2:14-24

Psalm 8:4-6

### **Bijzonderheden**

Maandag 17 februari start de vernieuwde Huwelijks Cursus

Zondag 1 maart Dopen

Zondag 15 maart ledenbevestiging

### **Enkele opmerkingen**

Na de geschiedenissen van Adam & Eva en Noach, deze week die van Abraham.

In de tijd na de zondvloed zien we, net als na de zondeval dat het met de mens steeds meer uit de hand loopt. De toren van Babel is daar een hoogtepunt van, of beter gezegd: een dieptepunt. God grijpt in met 'de Babylonische spraakverwarring'.

Temidden van hen die verspreid raken over de aarde roept God een man uit Ur der Chaldeeën: Abram (later Abraham).

God roept Abram op zijn land en familie te verlaten en te gaan naar een onbekend land dat God hem wijzen zal. God belooft hem een land en een zoon die zal uitgroeien tot een volk, ja in Abram zullen alle volken op de aarde gezegend worden. Hij neemt God op Zijn Woord, gehoorzaamt en gaat... God maakt wederom een nieuwe start met de mensheid.

In Abram zal God een nieuw volk tot aanzien roepen dat leeft uit geloof. Een volk dat God gelooft op Zijn Woord als de God die een goede, vrijgevende en betrouwbare Schepper is van alle dingen en die van dag tot dag voorziet in wat de mens nodig heeft.

Het voorbeeld van Abram/Abraham, onze vader van het geloof, mag ons opmerkzaam maken voor Gods stem in ons leven, wanneer Hij tot ons spreekt en ook ons oproept te geloven en te gehoorzamen. Die twee horen bij elkaar: geloven en gehoorzamen, geloven en doen, geloven en gaan... Of zoals Jacobus het noemt in zijn brief: Geloof en werk. Wigle noemt het in de preek 'geloof en uitwerking'.

Abraham hoorde Gods stem, geloofde en ging op pad. Zijn geloof werkte uit in het daadwerkelijk weggaan uit zijn eigen land naar het land dat God hem wijzen zou.

God nodigt ook ons te geloven en te gaan... weg uit ons eigen verhaal om ons te voegen in Zijn verhaal en ons daarin dienstbaar te maken.

Of zoals Greenslade het verwoordt: Jezus roept Zijn volgelingen weg van een geloof waarin God beschikbaar moet zijn om hun zaken (hun verhaal) te zegenen, naar een geloof waarin zij God dienen door zich voor Zijn zaak (en Zijn verhaal) beschikbaar te stellen...

### **Liederen**

607 - Machtige Redder

770 - Ik zal er zijn

124 - Ik bouw op U

785 - Fundament

### **Vragen**

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
  - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. Abraham hoorde Gods stem, geloofde en ging op pad. Zijn geloof werkte uit in het daadwerkelijk weggaan uit zijn eigen land (zijn eigen verhaal) naar het land dat God hem wijzen zou om zo deel te worden van het verhaal dat God aan het schrijven was. Hoe kun je dit 'geloven en weggaan' vertalen naar je eigen leven anno 2020? Anders gezegd: kun je voorbeelden noemen waar jij 'je eigen verhaal' verliet om je te voegen in Gods verhaal?

5. In de preek kwam het concrete voorbeeld van een ander vergeven. Jezus heeft ons in een ander verhaal getrokken: Gods verhaal. Een uitwerking hiervan is de ander te vergeven en te werken aan verzoening (Matteüs 5:23,34 en 6:11,12). Paulus herinnert ons aan dit 'andere verhaal' en legt direct het verband tussen het feit dat we vergeven zijn door de Here en nu ook zelf anderen vergeven (Efeze 4:32 en Kolossenzen 3:13). Hoe werkt dit concrete voorbeeld van vergeven uit in jouw leven? Hoe kun je elkaar als kring helpen om te leren vergeven?

6. Leren de ander te vergeven is één voorbeeld van de uitwerking van geloof. Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Denk aan de 59 elkander-teksten in de Bijbel. In de Beta Cursus leggen we uit dat de huiskringen de proeftuin zijn om door elkaar opgebouwd te worden in het geloof. Immers op de kring hoor je de getuigenissen van je broers en zussen hoe het geloof uitwerkt in het leven van Gods verhaal. Ervaar jij de huiskring als zo'n proeftuin, waar je geloof opgebouwd wordt? Anders gezegd: ben je opgebouwd in je geloof als je aan het einde van de kringbijeenkomst naar huis gaat? Waar merk je dat aan? En als je weinig of niets merkt van geloofsopbouw, waar ligt dat aan?

7. Hoe heeft de preken-serie je tot nu toe geholpen om in het licht van 'Gods verhaal' anders naar 'je eigen verhaal' te kijken?

8. Als er nog tijd over is: welke vraag uit Preek door de Week van deze zondag heeft je geholpen in je geloof?

9. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

### **Gebedssuggestie**

Here, open onze ogen voor Wie U bent en waar U ons roept in Uw verhaal. Geef ons net als Abraham de genade om te geloven en te gaan wanneer U ons wegroept. Wegroept van een geloof waarin U beschikbaar moet zijn om onze zaken te zegenen, naar een geloof waarin wij U dienen door ons beschikbaar te stellen voor Uw zaak. Dit bidden we U uit genade, in Jezus' naam, Amen.

\*\*\*\*\*

### **Bijdrage van een kringleider:**

#### **Rode draad**

Wigle sprak over de rode draad van de Bijbel, van Genesis tot Openbaringen. Wat is voor jou de rode draad in de Bijbel?

#### **Twijfel**

De slang (satan) zaait twijfel bij Adam en Eva over de goedheid en betrouwbaarheid van God, en met succes. Adam en Eva geloofden de slang en vertrouwden niet meer op God. Ben/word jij ook weleens aan het twijfelen gebracht en hoe ga je daar dan mee om?

#### **Gehoorzaamheid**

Abraham wordt door Paulus 'de vader van alle gelovigen' genoemd, begrijp je waarom? Wil jij net als Abraham God gehoorzamen door niet jouw verhaal te leven, maar het verhaal van God? Wat mag het jou kosten?

## **Beschikbaarheid**

Wigle citeerde Philip Greenslade: *"Jezus roept Zijn volgelingen weg van een geloof waarin God beschikbaar moet zijn om hun zaken te zegenen, naar een geloof waarin zij God dienen door zich voor Zijn zaak beschikbaar te stellen"*.

Hoe ziet dit er volgens jou vandaag de dag uit?

## **Vergeven (als voorbeeld van het leven van Gods verhaal)**

Jezus vraagt ons onze vijanden te vergeven. Paulus roept ons op in Efeze 4 en Kolossenzen 3 te vergeven zoals de Here ons vergeven heeft. De jonge Brandt Jean werd in 1 klap wereldwijd bekend door in de rechtbank de politieagente die zijn broer had doodgeschoten over God te vertellen, haar te vergeven en haar te omhelzen (zie onze website).

Bespreek met elkaar wat voor impact deze gebeurtenis heeft op de agente, op de toeschouwers, op de andere nabestaanden, en ook op jou.

\*\*\*

