

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 2 februari 2020

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: In den beginne...ontstond het einde

Bijbellezing: Genesis 3:1-15 (HSV)

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen

Genesis 1:26-27

Openbaring 12:9

Ezechiel 28:11-19

Jesaja 14:12-15

Efeze 6:10-17

Romeinen 5:12-18

Romeinen 16:20

Bijzonderheden

Maandag 17 februari start de Huwelijks Cursus

Enkele opmerkingen

Deze zondag werd in deel 3 van de preken serie over Gods grote verhaal (de Bijbel van kaft tot kaft) gekeken naar de schepping, de zondeval en onze hoop in/door Christus.

Genesis 3 laat zien: God heeft de regie, maar de mens wil die regie hebben! Het bijbelgedeelte verschaft echter niet alleen informatie over 'toen in het paradijs', maar ook over onze huidige tijd.

De almacht van God wordt door 'sommigen' neergezet als dat God een soort 'Superman' is die al onze problemen kan en wil oplossen, en misschien wel moet oplossen om onze God te kunnen zijn. Ook kun je denken dat mensen eerst in de problemen moeten komen om vervolgens de weg naar God te vinden. Dat is natuurlijk niet zo, maar Patrick wees ook op het feit dat we (of we dat nu beseffen of niet) vanaf Genesis 3 al een probleem hebben doordat we onze vertrouwelijk omgang met God hebben verloren.

Patrick sloot ook aan bij de preek van Kerst en Nieuwjaar waarin God in Genesis 3:9 Adam, na het eten van de vrucht, vraagt: "Waar ben je?"

Mensen vragen zich vaak af waar God is in deze wereld, maar, zei Patrick, "Misschien moeten we deze vraag niet stellen en inzien dat deze vraag aan óns wordt gesteld!"

Het inzicht dat wij zelf zondig zijn (ons doel missen, namelijk de vertrouwelijke omgang met God) brengt ons in verootmoediging bij het kruis. Hij die de hemel weer met de aarde verbonden heeft wil ons weer terugbrengen naar Genesis, in een vertrouwelijke omgang met Hem.

Daarom dat Genesis 3:15 ook wel het 'Proto-evangelium' genoemd wordt, het eerste evangelie. Hier lees je al het slot of het 'einde' van de Bijbel, namelijk dat Jezus komt, overwint en herstelt.

Liederen

Uw naam - Paul Baloche

765 - Uw vrede vult dit huis

Jezus overwinnaar – Mozaiek0318

237 - Jezus, wij verhogen U

662 - God regeert

Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. Adam & Eva bedekten hun naaktheid uit schaamte. Herken jij momenten waarop jij 'je naaktheid bedekte' uit schaamte voor je geloof? Durf je dit te delen en hoe kunnen we elkaar helpen om vrijmoediger te zijn in ons geloof en in onze getuigenis daarvan?
5. Een psycholoog zei eens: Het inzicht dat je zondig bent maakt een mens niet depressief, het tegenovergestelde is juist waar: dit inzicht is de start van de oplossing en de weg naar hoop. Denk

daar eens over na en deel het met elkaar, met name wanneer dit speelt of speelde in je eigen leven. (zie ook het laatste stukje van de bijdrage van een kringleider)

6. Patrick wees op het feit dat we (of we dat nu beseffen of niet) vanaf Genesis 3 al een probleem hebben doordat we onze vertrouwelijke omgang met God hebben verloren. Hoe kijk jij hiernaar als je beseft dat wij leven na de verlossing door Jezus?

7. De methodiek van twijfel, angst en veroordeling die de duivel gebruikt in Genesis 3 is ook nog in onze tijd van toepassing. Neem tijd om na te denken over voorbeelden hiervan. Welke methoden komen nog meer naar voren?

8. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie

Bid voor bescherming met het schild van geloof (Efeziërs 6:16) voor elkaars leven, dat de duivelse pijlen geen doel zullen treffen. Bid voor vrijmoedigheid om te getuigen van je geloof vanuit oprechte liefde en bid voor het juiste onderscheidingsvermogen om juiste keuzes te maken waar Gods Geest je leidt.

Bijdrage van een kringleider:

List en bedrog

Satan maakt handig gebruik van het verlangen van de mens het allemaal beter te willen weten dan God (Genesis 3:5).

Kun jij altijd volmondig bidden: 'Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede', of denk je weleens dat beter jouw wil geschieden kan?

Hoe ga je hier dan mee om? Haalt dit jou bij God vandaan, of brengt het je juist dichterbij Hem?

List en bedrog... kun je dat (altijd) herkennen en zo ja: hoe? Waarom wel/waarom niet?

Waar ben je?

Wij mensen vragen ons vaak af: 'Heer waar bent U'? In Genesis 3:9 roept God de mens: 'Waar ben je'. Als God aan jou vraagt: 'Waar ben jij'? Wat is dan jouw antwoord?

Zijn er momenten in jouw leven (geweest) dat je je schaamt en liever hebt dat God je niet kan/kon zien?

Wat is je temperatuur?

Lees wat Jezus zegt in Openbaring 3:14-22. Dat is heftig, misschien wel confronterend.

Voel je je weleens als een inwoner van Laodicea?

Welk advies geeft Jezus dan aan jou, en welke beloftes?

Inzicht

Een psycholoog zei eens: het inzicht dat je zondig bent maakt een mens niet depressief, het tegenovergestelde is juist waar: dit inzicht is de start van de oplossing en de weg naar hoop. Is er een tekst in de Bijbel die jou hoop geeft of bemoedigt en die je met je kring kunt delen?

