

PREEK DOOR DE WEEK

Hij vervolgde zijn weg met blijdschap

[Handelingen 8:26-39](#) (HSV)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 2 maart 2020

Hij vervolgde zijn weg met blijdschap

Van A tot Z

“Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.”
([Openbaring 22:13](#))

Blader jij, bij het lezen van een spannend verhaal, wel eens vooruit naar het einde? Gewoon omdat je nieuwsgierig bent hoe het afloopt? Johannes mocht iets zien van het einde van Gods grote verhaal. Hij begreep misschien niet alles wat hij zag, maar wat hij zag schreef hij op in het boek Openbaring. In het laatste hoofdstuk van dit laatste Bijbelboek noteert Johannes deze uitspraak van Jezus: *“Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde”*. Alfa en omega zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Je zou kunnen zeggen dat Jezus de A en de Z van Gods grote verhaal is.

Afgelopen zondag hoorden we over een machtige Ethiopiër die in het Bijbelboek Jesaja las. Hij begreep niet goed wat hij las. Gelukkig kon Filippus aan hem uitleggen dat het gedeelte wat hij las over Jezus ging. Met dat inzicht zou de man ook andere delen van zijn boekrol kunnen begrijpen. Zoals bijvoorbeeld deze tekst:

*Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin!
Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde ([Jesaja 41:4](#), HSV).*

Jezus is er aan het begin van het verhaal, aan het einde, en in alle hoofdstukken daartussen. In sommige hoofdstukken in de Bijbel vind ik het best moeilijk om Jezus te ontdekken. En in sommige ‘hoofdstukken’ van mijn leven heb ik dat best moeilijk gevonden. In tijden van grote zorgen dacht ik soms: waar is Jezus? In de loop der jaren heb ik geleerd dat Jezus er altijd is, ook wanneer ik Hem niet zie.

Toen Mozes naar de naam van God vroeg antwoordde Hij met *‘Ik ben die er zijn zal’*. Zelfs in de naam van God zit verborgen dat Hij er nu is en ook in de toekomstige tijd. Hij is het begin en het einde. De Alfa en de Omega. Hij was er voordat ik werd gedoopt, tijdens mijn doop en Hij zal er altijd zijn na mijn doop. Hij was en is er in tijden van voorspoed en Hij was en is er in tijden van wanhoop. In tijden dat we Hem niet zien, hebben we geloof nodig om Hem toch te zien. En wanneer we Hem nog steeds niet zien, hebben we misschien wel een Filippus nodig om ons Hem weer te laten zien. Of misschien dat wij wel een Filippus voor iemand mogen zijn. Wie weet wie God in Zijn grote verhaal nog op ons pad brengt.

Om over na te denken

Ben jij bezorgd over iets? Hoe kunnen de teksten uit deze overdenking je hoop geven?

Gebedssuggestie

Heer, U belooft dat U er bent en er altijd zal zijn. Dat wil ik altijd geloven, ook in tijden van zorgen. Amen.

dinsdag 3 maart 2020

Hij vervolgde zijn weg met blijdschap

Een oprecht hart en een vast geloof

'Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaad heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.' ([Hebreeën 10:19-22](#))

Afgelopen zondag mochten wij als gemeente getuige zijn van de doop van een aantal mensenlevens. Wat een vreugde om dit met elkaar mee te maken! Maar hoe komen deze mensen tot de stap om zich te laten dopen?

Aan de ene kant hebben de dopelingen gemeenschappelijk dat zij geloven dat Jezus voor hun zonden is gestorven en dat ze gered zijn ([Johannes 3:16](#)). Het voorhangsel in de tempel, waarover wordt gesproken in de bovenstaande tekst, is verdwenen. Het voorhangsel was de scheiding tussen het allerheiligste gedeelte waar God woonde en waar alleen de hogepriester mocht komen en het heilige gedeelte waar mensen mochten komen. Jezus is nu de hogepriester en is de verbinding tussen mens en God. Dit betekent dat wij dankzij Jezus zonder schroom tot God mogen komen. De dopelingen van afgelopen zondag hebben dit ervaren en geloven dat zij door Jezus nieuw leven hebben ontvangen.

Aan de andere kant hebben de dopelingen allemaal hun eigen, persoonlijke verhaal. Sommige dopelingen hebben één specifiek moment waarin ze Gods aanwezigheid hebben ervaren en tot geloof zijn gekomen. Anderen kennen God al langere tijd en willen dit door de doop nu laten zien aan de gemeente. Maar door de doop hebben de dopelingen opnieuw iets gemeen: hun hart is gereinigd, ze zijn van een slecht geweten bevrijd en hun lichaam is met zuiver water gewassen ([Hebreeën 10:22](#)). Voor mij klinkt dit als een nieuwe start, als een moment van overgave, vergeving en bevrijding. God werkt door tot in je hart en tot in je geweten, om je zuiver te maken en om je nieuw leven te geven.

Dan staat er in de bovenstaande tekst nog dit: *'Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof...'*. Als je terugdenkt aan de dopelingen van afgelopen zondag, hoe zij God zoeken met een oprecht hart en een vast geloof, geldt dit dan ook voor jou?

Gebedssuggestie

Dank U, God, dat wij tot U mogen naderen met een oprecht hart en een vast geloof.

Hij vervolgde zijn weg met blijdschap

De juiste mens op de juiste tijd op de juiste plaats... met de juiste Geest...

En Filippus snelde ernaartoe (naar de kamerheer van de Ethiopische koningin) en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? ([Handelingen 8:30-31](#))

Voor de context las ik [Handelingen 8](#) vanaf het begin. Het is de tijd dat de moord op de eerste martelaar (na Jezus) een feit is. In Jeruzalem vindt een zo hevige vervolging plaats dat de gelovigen vluchten naar Judea en Samaria. Met uitzondering van de apostelen. Ze zullen er goede redenen voor gehad hebben, maar had Jezus niet juist tegen hen gezegd dat ze het Evangelie moesten uitdragen naar Judea, Samaria en tot de einden der aarde? Het kan blijkbaar ook door omstandigheden bewerkt worden, Gods plan is niet te stoppen.

Ik vraag me af wat de Ethiopische kamerheer van de vervolging heeft meegekregen. Hij kwam om te aanbidden, maar van de leiders van de tempel zal hij niet veel 'Goed Nieuws' hebben meegekregen. Helemaal voor niks een ongemakkelijk retourtje Ethiopië-Jeruzalem. Omdat er geen ruimte was gemaakt voor de juiste Geest, de heilige Geest die op Jezus wijst.

Gelukkig zien we ook in deze geschiedenis dat God verder gaat met het zoeken naar en gebruikmaken van de juiste mens op de juiste tijd, op de juiste plaats met de juiste Geest... Hij laat niet los, gaat veel verder dan wij ook maar kunnen bevroeden en - het moet gezegd - Hij neemt er ook gerust de tijd voor. De juiste tijd. Zelfs als dat twijfel kan zaaien.

Er valt veel te vertellen over het doopverhaal van de Ethiopiër, denk maar aan 'Sta op en ga', de leiding van de heilige Geest, Filippus die die leiding aanvaardt en de eenzame weg opgaat. Maar ook dat de vraag of je gedoopt kunt worden, geen moeilijk antwoord vraagt, anders dan: 'Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.' De Bijbel kan soms een moeilijk boek zijn, maar daarom is het nog geen boek om moeilijk te doen. Maar het mooiste vind ik dat de man na de doop zijn weg met blijdschap vervolgde. Dat is wat er gebeurt als de boodschap van Jezus je duidelijk is geworden en je die aanvaardt! Het is een blijde boodschap!

Onlangs mocht ik getuige zijn bij een doop van iemand die ik weleens bezoek. Toen haar na de doop gevraagd werd wie Jezus voor haar was, vertelde ze uitgebreid en met graagte hoe Jezus haar innerlijk en daarmee haar leven veranderd had. En over de vrede die alle verstand te bovengaat. Die vrede die zij in haar leven ervaart en die haar ook op een bijzondere wijze tevredenheid geeft, ondanks dat de gebrokenheid van deze wereld haar niet voorbijgaat.

Om over na te denken

Bij die doop waren negen mensen aanwezig met ieder een eigen 'er-zijn'-rol. Als ik over bepaalde situaties nadenk, vraag ik me weleens af of het aan mij is daar een rol in te spelen. Wie zit op mij te wachten? Zouden we niet veel laten liggen waar God ons in wil betrekken? Leert de ervaring niet dat de juiste Geest belangrijker is dan de juiste mens (wat dat dan ook is) wanneer God iets wil doen op de juiste tijd en de juiste plaats?

Heb jij hier ervaring mee en kun je anderen daarmee helpen?

Gebedssuggestie Heer, ik ben vaak niet de juiste mens, tenzij ik me door U en uw Geest laat leiden. Laat me door U verblijden, Heer, in alles wat er speelt. Bij mij en om mij heen.

donderdag 5 maart 2020

Hij vervolgde zijn weg met blijdschap

Studiebegeleiding

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. ([Handelingen 8:29-31](#) HSV)

We hebben waarschijnlijk maar een beperkte voorstelling van de wijze waarop de mensen in bijbelse tijden met elkaar in verbinding stonden. Je mag ervan uitgaan dat grote groepen mensen zich min of meer op vaste locaties gevestigd hadden, maar de samenleving was heel mobiel. Volkeren die eeuwenlang als rondtrekkende nomaden hadden geleefd, mensen die voor handel en studie lange afstanden aflegden, vissers, herders, soldaten, gezagsdragers en leraren die van plaats naar plaats trokken – men was vaak onderweg.

De jonge kerk was ook zeer mobiel. Dat had alles te maken met de opdracht die Jezus zijn leerlingen gegeven had: trek eropuit, breng het goede nieuws, maak discipelen. Reken erop dat dit gebeurd is – Paulus was niet de enige die grote afstanden aflegde om overal het Evangelie te verkondigen. Hij begon zijn missionaire werk gewoonlijk op plaatsen waar al joden woonden en waar jodengenoten (gelovigen uit de heidenen) bijeenkwamen. Het Romeinse Rijk zorgde voor veel verbinding.

Abraham was ooit vertrokken uit Ur (Mesopotamië) en het volk van God had later perioden van slavernij en ballingschap meegemaakt binnen die oeroude beschaving, maar natuurlijk ook eeuwen daarvoor in het Egypte van de farao's. Het geloof in Jahwe, de God van Israël, was hierdoor over een groot gebied verspreid – tot in de gebieden achter Egypte – zoals het land Ethiopië waar de eunuch vandaan kwam en naar terugkeerde (hij was een gecasteerde man die als kamerheer of secretaris de koningin van Ethiopië diende).

Er is zoveel te zeggen over dit gedeelte. Maar laten we vandaag op één aspect focussen: de kerk van Christus is een gemeenschap in beweging. Die mobiliteit maakt haar ongrijpbaar en draagt bij aan de verspreiding van het Goede Nieuws. Van ons wordt de moed gevraagd om bij 'vreemdelingen' aansluiting te vinden, vriendelijk contact te maken, uitleg te geven waar nodig. Zoals Filippus dat deed als een echte studiebegeleider en bijbelleraar!

Gebed

Heer, open onze ogen voor de mensen rondom ons. Laat schroom of schaamte ons niet weerhouden – help ons flexibel, hulpvaardig en benaderbaar als Filippus te zijn!

vrijdag 6 maart 2020

Hij vervolgde zijn weg met blijdschap

Het verhaal van de Bijbel is Gods verhaal, is het verhaal van Jezus.

Of, zoals Wigle het zondag verwoordde, 'je kunt zeggen dat als je met Bijbellezen niet uitkomt bij Jezus, je het verhaal van de Bijbel gemist hebt.'

In Jezus ligt het verstaan van de Heilige Schrift.

Onderweg naar Pasen werd dit gedicht over Jezus' verhaal geschreven

Van kribbe tot kruis

Jezus begon in een stal Zijn leven
Bedoeld om mensen genade te geven
Zijn kribbe bevatte het goddelijk brood
Vrijgevig te schenken aan schepsels in nood

Gods boodschap gebracht tijdens feilloos optreden
Bevatte veel woorden van zo lang geleden
De waarheid die – ongehoord – ooit was voorgezegd
Bleek in gestalte voor de mensen gelegd

Vaak werd het beste in dank niet aanvaard
De leiders reageerden geschrokken, ontaard
Hier stond hun gewijde gedrag op het spel
Jezus' volgelingen geloofden Hem wel

Het leven van de Rabbi werd onmogelijk zwaar
Verwerping en verzoening bestreden elkaar
Het reddingsplan ooit door de Vader bedacht
Was niet voor ieder een verlossende kracht

Na drie jaren preken, helpen, genezen
Kwam Jezus' tijd het kruisoffer te vrezen
Vader toonde trouw Zijn bloedend hart
Voor zondaars die gebroken zijn door smart

God verordineerde Zijn diepste wens:
Verzoening bewerken voor ieder mens
Van kribbekind tot kruisdrager is het verhaal
Gedragen door Hem worden wij allemaal!

zaterdag 7 maart 2020

Afgelopen zondag waren er in De Meerkerk diensten met dopen. Wigle Tamboer sprak over [Handelingen 8:26-39](#) (HSV). Titel: Hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

De lezing is het meest bekend als het verhaal van de Ethiopische kamerling of hoveling van de koningin van Ethiopië. Hij was naar Jeruzalem geweest om te aanbidden. Op de terugweg leest hij de boekrol van de profeet Jesaja, waar staat: *'Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.'* ([Jesaja 53:7-8](#))

Maar het is zeker ook het verhaal van Filippus die zich door de engel en de heilige Geest laat leiden, wat leidt tot de ontmoeting, het onderlinge gesprek (*uitgaande van dat Schriftwoord verkondigde Filippus hem Jezus*) en daarna de doop van de Ethiopiër. Die dan, bekeerd en gedoopt, zijn weg met blijdschap vervolgt.

De rode draad, het grote verhaal van de Bijbel is Jezus zelf, werkend na de ontknoping van Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood. En als Jezus de rode draad is van het verstaan van de Bijbel, dan is ons deel van de rode draad Hem geloven en gehoorzamen.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

De Ethiopiër vervolgde na de doop zijn weg met blijdschap; zou Filippus niet net zo blij geweest zijn nadat hij gevolg gaf aan de heilige Geest en zag tot wat dat leidde? Hoe kijk jij aan tegen het gehoorzaam zijn aan de heilige Geest en wat dat teweegbrengt (al dan niet met een hoopvol resultaat)?

Waar je ook leest in de Bijbel en welke vragen je ook stelt over een bijbelgedeelte: vroeg of laat wijst de Bijbel naar Jezus. (In hoeverre) laat jij de Bijbel spreken als je nadenkt of een gesprek hebt over geloven?

Morgen spreekt Joop Strietman over 'Een koning... wat voor één!'

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 8 maart 2020.

Peuters: De rijke boer ([Lukas 12:16-21](#))

Onderbouw, middenbouw, bovenbouw: Sponsorzondag - Jezus maakt van weinig veel ([Johannes 6:1-14](#))

X-pact: De kerk als één lichaam ([Kolossenzen](#))

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.