

PREEK DOOR DE WEEK

Een heilig volk

[Exodus 2:23-25](#) en [Exodus 19:1-6](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Een heilig volk

Reizen onder Gods bescherming

“U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.” ([Exodus 19:4](#))

Pauze, eindelijk staat de lange karavaan na een lange reis door de woestijn stil bij de Sinai. Een belangrijke plek waar God zijn verbond met Israël sluit en de tien geboden geeft. Een moment om ook even terug te kijken wat de reis hen tot nu toe gebracht heeft. Ze hebben ervaren dat God voor hen zorgde. Eerst in Egypte als htn Bevrijder uit de slavernij. God had de Egyptenaren getroffen en wel in het bijzonder bij de tiende plaag. Alle eerstgeborenen moesten sterven, de Israëlieten ontkwamen aan de doodsengel doordat ze bloed aan de deur streken, het Paaslam was geslacht. Ze hadden voor de Rode Zee gestaan, met het Egyptische leger achter hen en weer had God hen een doorgang gegeven. In de woestijn had God hen gevoed met manna en kwakkels, Hij had hun voorzien in de eerste levensbehoeften. God had hen gedragen als op arendsvleugels, een mooi beeld. Zoals je misschien weet worden de jonge vogels uit het nest gegooid om zo te leren vliegen, maar onder hen vliegt de moeder en vangt hen op als ze dreigen te vallen. Een prachtig beeld hoe God zijn volk door de woestijn heeft gedragen als een moeder. Een van de namen van God is Jaweh Jireh = God voorziet.

In Deuteronomium waar Mozes zijn afscheidsrede uitspreekt, vinden we diezelfde terugblik. [Deuteronomium 29:4](#) zegt: *“Ik heb u 40 jaar door de woestijn laten gaan; uw kleren zijn bij u niet versleten, en uw schoenen niet versleten aan uw voeten.”* Telkens moeten de Israëlieten deze dingen in herinnering brengen om, zo staat het in Deuteronomium, zich te verootmoedigen. God stelde hen op de proef tijdens de woestijnreis om hun gehoorzaamheid te testen. [Deuteronomium 8:2](#): *“Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.”*

Jezus neemt dit gebeuren in de woestijn dat God hen voedde met manna over als Hij in het Johannesevangelie zegt: **Ik ben het Brood des levens**. Hij daalde neer uit de hemel, zoals het manna, als geschenk van God. Maar nu niet om de mensen van vergankelijk voedsel te voorzien, de vaderen in het Oude Testament aten het manna maar stierven. Jezus zelf is het ware brood dat God ter beschikking stelt, om aan hen die geloven het eeuwig leven te schenken. In [Johannes 6:35](#) staat: *En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood de Levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit mee dorst hebben.”* Zo mogen wij op onze levensreis, zeker ook als we ons ‘in de woestijn’ bevinden, ons dagelijks laven aan het Brood dat ons geschonken wordt door Gods Zoon. Zijn woord voorziet ons van voedsel om de reis te voltooien. En juist in de woestijn waar het water diep zit, zullen we met onze wortels diep moeten zoeken. Zoeken naar de Bron van het leven.

Gebedssuggestie

Jaweh Jireh, U geeft genadig, ja, U verzadigt ieder die U vertrouwt (Opwekking 440)

Een heilig volk

Vogels

Toen klom Mozes omhoog, naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: “Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en bij Mij gebracht heb.” ([Exodus 19:3-4](#) HSV)

In de Bijbel worden op verschillende plekken vogels gebruikt om iets duidelijk te maken. Heel mooi is Psalm 84. *‘Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God’* ([Psalm 84:4](#)).

Het krachtigste beeld vind ik de vergelijking met de arend of adelaar. Die vogel vliegt onder zijn jongen om ze op te vangen als ze het niet meer volhouden. Net zo lang totdat ze op eigen kracht kunnen vliegen.

Het volk van God is lang in slavernij geweest en moet leren leven in nieuwe omstandigheden. In het Bijbelgedeelte hierboven is het enkele maanden nadat zij uit Egypte vertrokken. Ze zijn bij de berg Sinai. Mozes gaat de berg op om een boodschap van God te ontvangen en die door te geven aan het volk. Hij is een belangrijke schakel voor de Israëlieten. Hij vertegenwoordigt hen bij God en daarnaast vertegenwoordigt hij God bij het volk. Dat is een pittige rol. God bemoedigt Mozes door het beeld van de arend. Als hij het niet volhoudt, is God er altijd nog om hem op te vangen.

Het beeld dat God Mozes voorhoudt kennen veel mensen tot op de dag van vandaag. In tijden waarin je het niet alleen kunt, is God er om je op te vangen. Hij bemoedigt je om door te gaan, schetst een hoopvolle toekomst om naar uit te kijken. Bovendien stuurde Hij een Helper in de vorm van de Heilige Geest.

Ik denk dat de arend ook een mooi beeld geeft over hoe de kerk zou kunnen functioneren. We zijn daar als het ware arenden voor elkaar. Bijvoorbeeld voor mensen die net tot geloof zijn gekomen. Die leren te ‘vliegen’ door zelf hun weg met God te ontdekken, maar ze hebben de veiligheid nodig van iemand die hen opvangt als ze vallen. En hoeveel mensen in de kerk hebben tijdelijk steun nodig, gewoon omdat ze het even niet alleen kunnen? Vandaag nog kun je de arend voor een ander zijn en morgen is iemand anders dat weer voor jou.

Wie zijn jouw arenden? Voor wie ben jij een arend?

Gebedssuggestie

Heer, dank U dat U ons aan elkaar hebt gegeven om elkaar te helpen. Help ons om oog te hebben voor elkaar.

Een heilig volk

Ik ben de HEER

“Ik ben de HEER, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want Ik ben heilig.” ([Leviticus 11:45](#)) “Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt, houd ze dus in ere. Ik ben de HEER.” ([Leviticus 18:5](#))

In de Bijbel staat maar liefst 75 keer - alleen al in exact deze bewoording - “Ik ben de Heer.” En dat is natuurlijk niet voor niets. Het geeft aan dat wat erbij staat niet zomaar van iemand komt, het is niet een méning, maar komt van de Héér, de Schepper van hemel en aarde, die wáármaakt wat Hij begonnen is en altijd en eeuwig getrouw is. Ik heb ze alle 75 in een documentje gezet, heel bemoedigend om het achter elkaar te lezen. Het laat iets zien van hoe bijzonder God is. Wat denk je van deze drie: *“Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat.” ([Jesaja 48:17](#)) “Op de dag dat Ik Israël uitkoos, heb Ik de nakomelingen van Jakob een plechtige eed gezworen en maakte Ik Mij in Egypte aan hen bekend met deze woorden: ‘Ik ben de HEER, jullie God.’ ([Ezechiël 20:5](#)) “Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is?” ([Jeremia 32:27](#))*

Deze God, voor wie niets onmogelijk is, redt de wereld die van Hem afgeweken is. Hij pakt het groots aan... met een klein begin, betreft er zwakke mensen bij en een klein, eigenwijs en - in wereldse ogen - onaanzienlijk volkje om God over de hele wereld kenbaar te maken en de redding aan te bieden van de val waar hij zonder Gods ingrijpen niet meer uit zou komen. God *wist* dat de door Hem uitgekozen mensen zouden falen, zijn volk Hem menigmaal de rug zou toekeren, maar omdat Hij het is die het zo bedacht heeft en al zijn beloften in Zijn trouw wáármaakt, mogen we zondermeer aannemen dat het de beste manier is. Misschien speelt mee dat bij de keuze van 'kleintjes' (Israël, de herdersjongen David, Gideon, om er een paar te noemen) duidelijk is dat het niet de mens is die redt. Daarachter komen alleen al is een mooie en flinke stap op of naar de goede weg.

God volvoert zijn plan en is getrouw, het is dan ook niet voor niets dat Israël - in de Bijbel verschillende keren Gods oogappel genoemd - als volk nog bestaat en als land wéér bestaat. Ondanks alles. Maar al in [Genesis 12:3](#) lezen we dat het Gods plan is dat door Abraham *'alle geslachten van de aardbodem gezegend worden'*. In de aanleg waren wij al onderdeel van Gods plan, door Jezus is dat duidelijk geworden. Een van de volgens mij meest aansprekende teksten over Israël èn ons vind ik [Romeinen 11](#) waarin Paulus o.a. zegt: *25 De verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken (= niet-joden) is binnengegaan. 26 En zo zal ten slotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen (...).'*

De redding van de wereld is nog niet voltooid aanvaard, maar... “Ik ben de Heer”, zegt God!

Gebedssuggestie

Dank, Heer, voor uw wonderbaarlijk bijzondere plan waaraan ik deel mag hebben. En waar U zegt: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’ *, help me dat op uw manier in te vullen.

* o.a. [Leviticus 11:45](#), [20:7](#) en [1 Petrus 1:16](#)

Een heilig volk

Migratie

“Ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

[\(Johannes 14:6\)](#)

In mijn werk kom ik veel deze uitspraak tegen: “Ik zocht God, maar vond Hem jarenlang niet...” Redenen zijn vaak het ontbreken van een liefdevolle God in andere religies of het ervaren van een wereld die kapot lijkt te gaan door het kwaad van de mens. Misschien ook wel een gedachte van onszelf?

Zondag sprak Remy over Mozes, Israël en de uittocht uit Egypte door de woestijn. Vandaag heet dit migratie of vluchten. In onze serie over de Bijbel en ‘het grote verhaal kennen’ is migratie een rode draad. Zoals op dit moment in Europa, in Nederland en wereldwijd, het is enorm. De lijn over migratie in de Bijbel is terug te zien van Genesis tot Openbaring en van het begin van ons leven tot het einde. Een reis van ontdekken en zien wie God is. De Bijbel is een migratieboek.

We zien in de Bijbel Adam en Eva die de hof uit moeten, Kaïn die wegtrekt uit het zicht van de Heer, Noach die de ark in moest om te overleven, maar ook Mozes die in zijn ‘bootje’ de Nijl op moest in de hoop te overleven, Abraham en Sara, de Israëlieten in Egypte en de woestijn. Wij weten nu dat God hen zocht, behoedde, liet overleven, leidde en met hen meeging. Maar wisten zij dat? Verderop zien we Naomi, Ruth, Esther, Daniël, Jezus (!), Petrus, Johannes en de vroege kerk. Het is een beperkte opsomming trouwens, van mensen die op reis, die op de vlucht en migrerend zijn.

Al in [Exodus 19:4](#) lezen we dat God de Israëlieten op grote hoogte (voor ons niet te zien), als op adelaarsvleugelen droeg, omdat Hij van hen hield en zijn belofte wilde houden ([Deuteronomium 19:4](#)). Terwijl Hij al wist hoe vaak ze aan Hem twijfelden, over Hem klaagden, zondigden, Hem niet vertrouwden en verloochenden. Hij, God de Zoon, verliet daarom zelf alles wat Hem vertrouwd was, werd ons een voorbeeld als vreemdeling in deze wereld.

Vluchtte als kind van nog geen twee jaar, had later geen plek waar Hij zijn hoofd kon laten rusten ([Matteüs 8:20](#)). Hij gaf zijn leven: niet omdat het moest, maar omdat Hij wilde, omdat Hij van ons houdt en er een weg moest komen die ondanks onze zonde naar de Vader leidt.

Jezus is dé migratieroute naar de Vader geworden. Wanneer we via Hem bij God de Vader kunnen komen, zijn we op deze aarde vreemdelingen maar ook burgers van zijn Koninkrijk geworden, omdat Hij eeuwig van ons houdt. Zelfs in het lijden is Hij voor ons een voorbeeld geworden...

Om over te denken

Welke twijfel, klacht, niet-vertrouwen, zonde of verloochening houd je tegen of vind je te groot om te geloven dat zijn belofte en liefde ook voor jou gelden? Waarin voel jij je te klein?

Gebedssuggestie

Here God, als U een weg heeft gemaakt die ik nu niet (meer) zie, help mij dan deze te vinden om (weer) bij U te komen. Dank U wel, dat U met ons reist, ons draagt, ook al zien we het (nog) niet altijd.

vrijdag 28 februari 2020

Een heilig volk

Van wie ben jij er een?

“Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe.”
([Exodus 19:5](#))

Als je in een stad woont zal de vraag: ‘Van wie ben jij er een?’ niet zo gauw gesteld worden. Maar in plaatsen waar ‘ons kent ons’ nog van toepassing is, gebeurt dit wel.

In Scandinavische landen als IJsland kan men aan de achternaam aflezen ‘van wie jij er eentje bent’. Namen als ‘Stefánsson’ of ‘Gunnarsdóttir’ vertellen wie jouw vader is. Deze zogenaamde *patroniemen* zijn beperkt behulpzaam, vooral in een land waar het wemelt van de Stefáns en Gunnars.

In ons land dragen we van oudsher de naam van onze vaders – een traditie die in onze tijd allerlei variaties kent. Misschien denk je dat onze huidige achternamen al eeuwenlang gebruikt worden, maar pas op 18 augustus 1811 werd iedereen in het Koninkrijk Holland door Napoleon Bonaparte opgedragen een achternaam te laten registreren bij het gemeentehuis. Natuurlijk waren er al tal van achternamen in gebruik (van Dijk, van der Molen, Jansen of De Boer), maar het lag allemaal niet officieel vast en er bestonden talrijke variaties in schrijfwijze.

Als je terug gaat zoeken ‘van wie jij er eentje bent’, dan loop je op een bepaald punt vast omdat de informatie te schaars wordt of omdat de sporen niet duidelijk één bepaalde kant op gaan. Stamboomonderzoek is een leuke hobby, maar zelfs als je tot eeuwen terug kunt uitzoeken ‘van wie jij er eentje bent’... wat weet je dan eigenlijk over jezelf en wat doe je met die kennis?

We leven in een tijd van individualisme. Iedereen is van zichzelf en waagt het niet dat ter discussie te stellen. Zelfbeschikking is een groot goed, maar een samenleving wordt bijeengehouden door relaties en tradities, een maatschappij van losgesneden enkelingen gaat ons vast niet gelukkiger maken.

God koos een volk uit alle volken. Zijn volk. Hij sloot een verbond – een contract – met hen. Dat heeft te maken met ‘bezit’, maar vooral met zorg en trouw. Net als bij een huwelijk: er wordt een contract opgesteld en ondertekend, maar dat is niet de kern van de relatie. Die bestaat uit LIEFDE.

Gebed

Trouwe God, de aarde behoort U toe. Wij zijn uw kinderen en dragen met trots allemaal dezelfde achternaam: van Christus!

zaterdag 29 februari 2020

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over 'Een heilig volk'. Bijbelgedeeltes: [Exodus 2:23-25](#) en [Exodus 19:1-6](#) (NBV). Tijdens de tweede dienst werden acht kinderen opgedragen.

God sloot een verbond met Abraham, dat hij veel nakomelingen zou krijgen waardoor Hij heel de aarde wil zegenen. Waarom koos God Israël? In [Deuteronomium 7:7-9](#) lezen we: *Niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat Hij u lief kreeg en uitkoos, maar omdat Hij u liefhad en zich wilde houden aan wat Hij uw voorouders onder ede had beloofd. Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.*

God wil Zichzelf aan alle volken kenbaar maken door Israël heen. Een door God apart-gezet, heilig volk waarvan Hij wist dat het Hem vele malen op de proef zou stellen... In [Exodus 19:5-6](#) zegt God door Mozes tegen Israël: *“Als je je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.”*

Een koninkrijk van priesters... Een priester bemiddelt tussen mens en God. Zo fungeert Israël als de bemiddelaar tussen God en Zijn schepping. Uiteindelijk komt de ultieme bemiddelaar voort uit dit volk in Jezus Christus. ([Hebreeën 7:17-28](#), [12:18-24](#)). Alleen Hem is het gelukt de wereld te verzoenen met God, door Zelf als het offerlam te sterven.

In Christus behoren ook wij tot dit heilige volk. Petrus citeert deze letterlijke tekst in [1 Petrus 2:9-10](#) en voegt daaraan toe: *Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Een heilig volk, een heilig leven. Neem tijd om over beide na te denken. Wat komt bij jou naar boven? Kun je daar op een of andere manier ook invulling aan geven? Hoe?

De Pesachmaaltijd vóór de uittocht en het heilig Avondmaal voordat Jezus stierf en opstond, welke overeenkomsten komen bij je boven?

Morgen zijn er diensten met **dopen**. Wigle Tamboer spreekt over Handelingen 8:26-39. Titel van de overdenking: Hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 1 maart 2020.

Peuters: Wie helpt mij? ([Lukas 10:30-37](#))

Onderbouw: Johannes de Doper doopt de Heere Jezus ([Matteüs 3:13-17](#))

Middenbouw: Jezus vertelt gelijkenissen ([Matteüs 13:13-17](#))

Bovenbouw: Jezus gaat naar Jeruzalem ([Lukas 19:45-48](#))

X-pact: Jongeren welkom in de grote zaal i.v.m. dopen.

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.