

## PREEK DOOR DE WEEK

# De vader van alle gelovigen

[Genesis 12:1-3](#) en [15:1-6](#) (NBV)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 17 februari 2020

De vader van alle gelovigen

## Vertrouwen, terugkijken en God zien

*Abram vertrouwde op de Heer.. ([Genesis 15:6](#))*

Afgelopen zondag nam Wigle Tamboer ons mee in het gedeelte in de Bijbel dat gaat over Abram en Gods belofte voor hem. Abram wordt vader van de gelovigen genoemd, en dat is niet voor niets. Abrams geloof en vaste vertrouwen op God dient als voorbeeld voor vele gelovigen na hem.

Abram krijgt de belofte van God dat God hem tot een groot volk zal maken ([Genesis 12](#)). Echter, God geeft Abram niet meteen nakomelingen. Sterker nog, er gaan jaren voorbij en Gods belofte is nog steeds niet vervuld. In [Genesis 16](#) lezen we dat Abram daarop zelf de touwtjes in handen neemt, waarop Ismaël (de zoon van de slavin van Abram) geboren wordt. Pas in [Genesis 21](#) lezen we dat Sara zwanger wordt en dat vervolgens Isaak geboren wordt. Gods belofte wordt eindelijk werkelijkheid.

Nu lezen we in de hoofdstukken tussen Genesis 12 (belofte van God aan Abram) en Genesis 21 (vervulling van Gods belofte) dat God Abram keer op keer herinnert aan Zijn belofte voor hem. God laat Abram niet alleen achter, maar helpt hem door de wachttijd heen. Wat mij opvalt, is hoe Abram en God met elkaar optrekken. Zo lees ik bijvoorbeeld in [Genesis 15:1-6](#) een gesprek tussen God en Abram, waarin God Abram geruststelt, zijn twijfels en vragen hoort en vervolgens opnieuw Zijn belofte voor Abram herhaalt. Abram vertrouwt op God en God is duidelijk aanwezig.

Als we Abram op latere leeftijd mochten vragen om terug te kijken op zijn leven, dan zou hij wellicht zeggen dat God altijd bij hem was. Misschien zou Abram zeggen dat hij regelmatig twijfels of vragen had, maar dat God hem dan weer herinnerde aan Zijn belofte. Is dat niet een afspiegeling van een vertrouwelijke omgang hebben met God?

Om eerlijk te zijn, vind ik het makkelijk praten als je al weet hoe het verhaal afloopt. Dan is het leren vertrouwen op God ineens een stuk simpeler geworden. Maar als we de afloop van het verhaal (of van onze eigen situatie) al weten, worden we dan nog aangemoedigd/geoefend in het leren vertrouwen op God?

### Om over na te denken

Als je terugkijkt op (een periode in) je leven, waarin het misschien moeilijk was om God écht te vertrouwen, kun je dan achteraf Gods aanwezigheid zien? En hoe vormt dat jouw relatie, jouw vertrouwelijke omgang met God vandaag de dag?

### Gebedssuggestie

Vader God, wilt U mijn ogen openen en mij helpen U te zien, zowel als ik terugkijk op een periode in mijn leven als in mijn leven nu.

dinsdag 18 februari 2020

De vader van alle gelovigen

## **Zo waarlijk helpe mij God Almachtig**

*Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.' ([Romeinen 1:16-17](#))*

Twee weken geleden ben ik beëdigd als ambtenaar. Niet dat ik ander werk ben gaan doen, maar door een nieuwe Ambtenarenwet zijn mijn collega's en ik ineens ambtenaar geworden. Iedereen moest de eed of de belofte afleggen. Daarmee zouden we ons binden aan negen artikelen, die de nieuwe ambtenarenstatus met zich meebracht. Bij het eerste artikel vroeg ik me al af hoe ik dat ooit zou kunnen beloven: 'Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk'. Het ging al door mijn hoofd dat ik dat nooit zou kunnen volhouden. Als ik een keer een paar kilometer te hard zou rijden, zou ik dan ontrouw zijn aan mijn eed of belofte?

Ik mocht kiezen tussen de eed en de belofte. Bij de eed zeg je: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig". En bij de belofte: "Dat verklaar en beloof ik". Op de bewuste dag zaten we met zo'n 50 collega's in een zaal. Je naam werd genoemd en dan moest je naar voren komen. De tien collega's voor mij kozen allemaal voor de belofte. Ik had mij voorgenomen om de eed te doen, maar omdat niemand vóór mij dat deed sloeg de vertwijfeling bij me toe. De bovenstaande tekst uit Romeinen schoot me te binnen en hielp mij om me niet te schamen voor het evangelie. Ik stond voor mijn manager en zei vol overtuiging: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".

Later bedacht ik, dat ik het veel moeilijker zou hebben gevonden om 'Dat verklaar en beloof ik' te zeggen. In mijn ogen kan niemand dat waarmaken. Wat we wel kunnen doen is ons vertrouwen op God stellen. In de woorden uit de Romeinenbrief hierboven zien we dat geloof de enige voorwaarde is om door God als rechtvaardige te worden aangenomen. Geloof in God, dat is wat Abraham voor God rechtvaardig maakte. Zijn leven is nog steeds een voorbeeld voor velen. Niet voor niets wordt hij de vader van alle gelovigen genoemd.

In onze tijd zijn er ook mensen (geweest) van wie het geloof velen tot voorbeeld geweest is. Een van hen is Corrie ten Boom. De manier waarop zij geloofde sprak mij bijzonder aan. Zeker wanneer je bedenkt wat zij in een concentratiekamp allemaal had moeten doormaken. Ze heeft daarna veel geschreven. Een van haar uitspraken over geloof, doet me ook weer denken aan het geloof van Abraham: "Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke."

### **Om over na te denken**

Denk eens na over de volgende uitspraken van Corrie ten Boom:

*"Heer, dank U dat U niet een groot geloof vraagt, maar geloof in een grote God."*

*"Vrees klopte aan de deur. Het geloof deed open. Er was niemand."*

### **Gebedssuggestie**

Dank U, Heer, dat U altijd groter bent dan het geloof wat U van ons vraagt. Amen.

woensdag 19 februari 2020

De vader van alle gelovigen

## Het zal je maar gezegd worden

*“Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.” (Genesis 12:2-3)*

Het zal je maar gezegd worden! Door God nog wel: zegen, aanzien, Ik zal je bron van zegen maken, wie jou bespot kun je wel aan Mij overlaten...

Wie wil dat niet? Ik wel! Maar (even voor de context!) er staat nog een vers voor:

*De HEER zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.”*

Ik kan niet zo gauw een beter voorbeeld noemen van het verschil tussen mijn plan waarin God een rol speelt en Gods plan waarin Hij mij betreft. Ik snap het, heb het wel door, maar gemakkelijk is het zeker niet altijd. Onlangs was ik op een bidstond waarbij een jongeman die net een bijbelschool achter de rug had, deze woorden bad: 'Heer, zegt U het maar en ik zal gaan.' Een jonge Abram! In stilte bewonderde ik hem, maar de vraag of ik hem ook direct beneed vraagt overdenking... Wat staat hem te wachten?

In de jubileum-prekenserie is Abram/Abraham na Adam en Noach de derde persoon in Gods verhaal met de mens. En bij alledrie ging het om *vertrouwen* op God en op Zijn Woord, en vervolgens daar in *geloof* gevolg aan geven. Zie je dat je de woorden 'geloof' en 'vertrouwen' kunt uitwisselen? Tip: probeer dat eens vaker uit.

Abraham wordt 'vader van alle gelovigen' genoemd. Wie zijn die 'alle gelovigen'? Die God vertrouwen en in dat geloof wandelen/leven/op weg gaan of welke benaming je er aan wilt geven. Paulus verwoordt het zo: *'Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen is.'* (Romeinen 4:16)

## Om over na te denken

Het was niet niks wat God van Abram vroeg. Ik wil niemand tekortdoen, maar we kunnen niet allemaal 'vader van alle gelovigen' worden; zou het kunnen dat God wat minder 'luid en duidelijk' hoeft te spreken als wat Hij wil al in Zijn Woord is vastgelegd? En zou het kunnen dat Gods grote plan gerealiseerd wordt met enkele grote onderdelen en een heleboel kleintjes? En zo ja, aan welke dingen denk je dan?

## Gebed

Dank U, Heer, dat U de Vader - met een hoofdletter - van alle gelovigen wilt zijn. Help ons in ons gewone leven te vertrouwen op U en uw Woord.

donderdag 20 februari 2020

De vader van alle gelovigen

## Lichtblauwe stip

*God nam Abram mee naar buiten en wees naar de nachtelijke hemel: “Kijk naar boven en tel al die sterren eens als u kunt! Zo zal uw nageslacht zijn: ontelbaar!” Abram geloofde het woord van de Here en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde. ([Genesis 15:5,6](#) HB)*



Op 14 februari 1990 vloog ruimteschip Voyager 1 voorbij de baan van Pluto, verder de ruimte in. De camera's werden nog eenmaal op de aarde gericht en er werden drie opnamen gemaakt die samen een unieke foto opleverden. (Google maar eens op 'pale blue dot').

Wanneer wij onder een heldere hemel omhoog kijken, zien we een overweldigend schouwspel van licht en duisternis. We kennen ons nachtlampje, de maan, en we zijn zeer vertrouwd met het stralende middelpunt van ons planetenstelsel, onze eigen ster – de zon, maar wat weten we nou eigenlijk van het universum?

Natuurlijk zijn mensen die heel veel over de ruimte weten. De meeste mensen kennen de namen van planeten rond de zon, verder misschien een naam van een ander sterrenstelsel dan onze Melkweg... maar dan houdt het wel zo'n beetje op.

Kijk naar die sterrenpracht en sta versteld. Denk aan Gods belofte aan aan Abraham, vader van alle gelovigen. We kunnen ons geen voorstelling maken van Gods grootheid en van de rijkdom van zijn beloften.

Nu de mensheid in staat is ook vanaf grote afstand naar onze aarde te kijken, valt onze mond pas echt open. De aarde is een nietig stofje, vliegend rond een lichtpuntje in een eindeloos heelal. Hoe *klein* zijn wij? Ja, dat is een goede vraag. Maar een betere vraag is: Hoe *groot* is God, Schepper van het heelal – Hij die de natuurwetten bepaalt maar er niet van afhankelijk is, Hij die ruimte en tijd tot bestaan geroepen heeft maar daar zelf niet in gevangen zit. Zing maar mee met de Psalmdichter:

*Als ik 's nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van uw handen zie,  
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,  
wat is dan de mens, dat U zoveel om hem geeft?  
Wat is een mensenkind dat U Zich om hem bekommert?  
En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven,  
U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer.  
Psalm 8:4-6 Het Boek*

## Gebed

Heer onze God, Schepper van het Universum, wij buigen eerbiedig voor uw majesteit.

vrijdag 21 februari 2020

De vader van alle gelovigen

## Kind van God, kind van Abram...

*Van Abraham wordt gezegd: 'Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.' U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: 'In jou zullen alle volken gezegend worden.' En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. ([Galaten 3:6-9](#))*

God moet wel op een heel bijzondere manier tot Abram/Abraham gesproken hebben, rechtstreeks in het hart, denk ik dan. Want wat God van hem verlangde gaat mijn gehoorzamen in mijn omstandigheden ver te boven. (Denk aan zijn vertrek uit het land, maar zeker ook aan de vraag aangaande het offeren van zijn zoon Isaäk, [Genesis 22](#)). Toch kende Abraham ook momenten van twijfel en wanhoop, denk maar aan het veel te lang naar zijn zinnen en de verwachtingen moeten wachten op een zoon bij Sara en de hongersnood waardoor hij naar Egypte ging terwijl God alleen Kanaän had aangewezen. Ondanks dat ging God door met Abram en Zijn plan. Een plan dat veel groter is dan al onze plannen bij elkaar, en ook beter en - volkomen schokbestendig - volledig tot stand komt zoals bedoeld.

Abram volgde/gehoorzaamde God en God verloor hem niet uit het oog. Zo gaat dat. In [Genesis 15:1-2](#) lezen we: *Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: "Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn." "HEER, mijn God", antwoordde Abram, "wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus."*

Had Abram nog geen idee van 'kinderen in het geloof', dacht hij alleen nog maar aan natuurlijke nakomelingen? Wij hebben het geluk te mogen zien dat hij inderdaad vader is geworden van een niet te tellen menigte nakomelingen zoals God het had bedoeld en voorspeld.

### Om over na te denken

Abram had het op zijn hart om zijn erfenis aan zijn nakomelingen te geven en niet aan zijn goede knecht. Hij dacht in elk geval niet: Als ik het maar goed heb (en dat had hij), dan is mijn kostje gekocht. Hoe zit dat met mij? Stopt het voor mij bij mij en mijn gezin of gaat het bij mij ook om er op een goede manier te zijn voor 'alle gelovigen' en die het nog kunnen worden?

Ik heb goede redenen om te zeggen dat ik kind van God ben. Ik zeg het best graag, het helpt me ook. Bij het schrijven van deze overdenking werd ik echter wel bepaald bij het volgende - misschien herken je het wel: ik voel me gezegend dat ik 'kind van God' ben, maar vind ik het net zo fijn of net zo gemakkelijk om te stellen dat ik 'kind van Abram' ben, die erom bekend staat dat hij gehoorzaam de weg ging die God van hem verlangde?

Wat is het verschil in mijn/jouw leven tussen 'kind van God' zijn en 'kind van Abram'?

### Gebedssuggestie

Dank U, Heer, voor vaders en moeders in het geloof. Help ons om broeder en zuster en naaste te zijn voor wie U op het oog heeft.

zaterdag 22 februari 2020

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over [Genesis 12:1-3](#) en [15:1-6](#) (NBV).

Titel van de overdenking: De vader van alle gelovigen.

Na de geschiedenissen van Adam & Eva en Noach, deze week die van Abram/Abraham. In de tijd na de zondvloed van Noach zien we dat de zonde nog steeds in de wereld is. Denk aan de toren van Babel en de Babelonische spraakverwarring die God doet ontstaan. God roept Abram op zijn land en familie te verlaten en te gaan naar een onbekend land dat God hem wijzen zal. God belooft hem een land en een zoon die zal uitgroeien tot een volk, ja in Abram zullen alle volken op de aarde gezegend worden. Abram neemt God op Zijn Woord, gehoorzaamt en gaat... God maakt wederom een nieuwe start met de mensheid. In Abram zal Hij een nieuw volk tot aanzien roepen dat leeft uit geloof. Een volk dat God gelooft op Zijn Woord als de God die een goede, vrijgevende en betrouwbare Schepper is van alle dingen en die van dag tot dag voorziet in wat de mens nodig heeft.

Paulus noemt Abram in [Romeinen 4:16](#) 'onze vader in het geloof' ofwel 'de vader van alle gelovigen'. Het voorbeeld van Abram mag ons opmerkzaam maken voor Gods stem in ons leven, wanneer Hij tot ons spreekt en ook ons roept te geloven en te gehoorzamen. Die twee horen bij elkaar: geloven en gehoorzamen, geloven en doen, geloven en gaan... God nodigt ook ons uit om te geloven in Hem en ons te voegen in Zijn verhaal...

\*\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Net als Noach geloofde en gehoorzaamde ook Abram God op Zijn woord. En dat geloof en die gehoorzaamheid wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Hoe is dat geloof/vertrouwen in jouw leven (verweven)?

Hoe kom jij erachter wat God van jou graag ziet in de keuzes die je maakt?

Heb je (net als de grote Godsmannen en – vrouwen!) weleens moeite om God op Zijn woord te geloven/te vertrouwen en Hem in die dingen te volgen?

Zo ja, kun je redenen noemen waardoor je het moeilijk vindt? Spreek je daar weleens over met iemand die je kunt vertrouwen?

\*\*\*

**Morgen** spreekt Remy Splinter. Titel van de overdenking: Een heilig volk. Bijbellezingen: [Exodus 2:23-25](#) en [Exodus 19:1-6](#). In de tweede dienst worden kinderen opgedragen.

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 23 februari 2020.

**Peuters:** De rijke boer ([Lukas 12:16-21](#))

**Onderbouw:** De blinde man ([Johannes 9:1-41](#))

**Middenbouw:** Jezus zegent de kinderen ([Markus 10:13-16](#))

**Bovenbouw:** Jezus bij Zacheüs ([Lukas 19:1-10](#))

**X-pact:** Gelijkenis van de zaaier ([Matteüs 13:1-9](#))

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699  
2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.