

PREEK DOOR DE WEEK

De boog wijst omhoog

[Genesis 6: 5-13](#) en [9:8-17](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

De boog wijst omhoog

Schoonschrift

“Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, Ik zal de bewoners van de aarde vernietigen...” ([Genesis 6:12-13](#) Het Boek)

Het was zo'n ouderwets, zwart schoolbord. De meester kon er met vaste hand de zinnen op schrijven die wij moesten overnemen in ons schrift. Je moest daarbij wel keurig tussen de lijntjes blijven, pas later mocht je je eigen stijl ontwikkelen. Nu was de meester onverbiddelijk – elk schrift kleurde rood. Vroeger kregen kinderen een klap op hun linkerhand omdat ze alleen 'met de goede hand' mochten schrijven. Dat vinden we nu bizar en geen mens begrijpt waarom het ooit gedaan werd.



Die dag was het stil in de klas. Er verscheen geen woord op het bord, maar we keken wel aandachtig toe. De meester tekende.

Eerst trok hij een horizontale lijn. Uit de losse hand. Hij maakte onderscheid tussen licht en donker door met wit krijt te tekenen en de duisternis uit te sparen. De meester had er zichtbaar plezier in. Daar golfde het blauw voor een zee vol vissen, op het land groeide het groen voor bomen vol bladeren en vruchten en hoog in de lucht vlogen de vogels in het licht van de stralende zon.

Waar de een orde en schoonheid scheidt, creëert een ander graag chaos.

Iemand had er kennelijk genoeg van en draaide zich om. Nog nooit zag ik zo'n geniepig grijns. Een jong mens werd hier in stilte kapotgemaakt.

Een ander ontdekte dat je een pen ook kunt gebruiken om lelijk te prikken. Nu bleef het niet stil. Een vloek knetterde tegen het plafond en de muren van ons klaslokaal. Opnieuw werd hier iets gebroken. Zo snel kan dat gaan: van kwaad tot erger. Twee leerlingen sloegen onbeheerst op elkaar in en de meester kwam als de bliksem tussenbeide. “Afgelopen!” donderde hij. Maar dat was meer een wens dan een feit.

De orde werd bekwaam hersteld en er moesten wat mensen nablijven en strafwerk schrijven. Maar dat herstelwerk bleef oppervlakkig: de sfeer was grondig verpest en de haat was diep gezaaid. De meester haalde een druipende spons uit een emmer en waste driftig zijn prachtige tekening van het bord. Woest en ledig. “Jullie zijn het niet waard”, zei hij bitter.

Ik zag hoe het zonlicht van het bord verdween, hoe bomen vol vogels en een landschap vol bloemen en dieren met ferme armbewegingen voorgoed door het water werden uitgewist. Geen mens ging die dag vrolijk naar huis. Natuurlijk kwam er toch gewoon een nieuwe dag. Niemand had zin in blijvende ruzie en de meester had er zelf ook een nachtje rustig over kunnen slapen. De zon scheen naar binnen in ons klaslokaal en door het geopende raam hoorden we vogels zingen over een mooie morgen vol beloften.

Binnen verscheen er een duif en een prachtige regenboog op het bord.

Gebed Vader, we danken U voor wat verschijnt...

dinsdag 11 februari 2020

De boog wijst omhoog

Buitenkant

Noach was anders dan de mensen om hem heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God. ([Genesis 6:10](#))

Het verhaal van Noach is voor alle leeftijden. Kinderen zijn gefascineerd door de dieren die mee mogen in de ark.

Wat bij mij blijft hangen in dit verhaal zijn die paar zinnestukjes uit Genesis 6 die boven deze overdenking staan. Noach was anders, hij was eerlijk en goed en hij leefde als een vriend van God. In andere vertalingen wordt hij rechtvaardig en rechtschapen genoemd. Bij het lezen van deze tekst vraag je je af hoe hij dan leefde om zo bij God in de smaak te vallen. Wat deed hij dan anders, of, hoe doe je dat, rechtschapen en rechtvaardig leven? In deze tekst schuilt een enorm grote christelijke valkuil. Namelijk dat je Gods vriend kunt worden door eerlijk en goed te leven.

Wat Noach deed is dat hij met God optrok. Dat betekent gewoon dat hij veel omgang had met God. Ze waren bevriend. En die vriendschap veranderde Noach in een eerlijk en goed man. De relatie met God was er eerst, daarna kwam het gedrag. Eerst de binnenkant, daarna de buitenkant.

De volgorde van eerst relatie dan gedrag is volgens mij cruciaal. Maar al te snel wordt het gedrag de norm. De stap om dat als maat te nemen voor bijvoorbeeld je geloof is dan nog maar heel klein. Kijk maar naar de Schriftgeleerden in de tijd dat Jezus op aarde rondliep. Dat Hij in een constante strijd met hen verwickeld was, is niet voor niets. Geloof gericht op gedrag is namelijk als een kwellend keurslijf, of zoals Jezus dat noemde, een slavenjuk. Dat is gewoon niet vol te houden. Op een gegeven moment ben je blij dat je ervan af bent.

Beter is het om te kijken naar twee overeenkomsten van de grote 'Godsmannen' uit de Bijbel. Ze maakten allemaal ergens in hun leven enorme fouten door karaktertrekken om je voor te schamen. Daarnaast hadden ze allemaal een innige omgang met God. En dat laatste, daar gaat het om!

Hoe zit het met jouw geloof? Kun je danken voor de relatie met Hem of moet je bidden voor het herstel ervan?

Gebedssuggestie

Heer, dank U voor het voorbeeld van Noach, Uw vriend. Help mij om gericht te blijven op onze relatie en verander zo mijn binnenkant.

woensdag 12 februari 2020

De boog wijst omhoog

Van Noach naar Jezus

Als kind vond ik het verhaal van Noach één van de meest aansprekende verhalen uit de Bijbel. Ik vond het prachtig hoe Noach al die dieren meenam in de ark en ik probeerde me daar ook een voorstelling van te maken hoe dat er aan toe ging met zoveel dieren allemaal bij elkaar.

Als ik nu over Noach nadenk, komt bij mij de vraag naar boven 'Waarom redde God Noach en zijn familie?' Als we kijken naar de bijbeltekst in [Genesis 6:6](#) lezen we: '*Hij (God) kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.*' En in vers 8: '*Alleen Noach vond bij de Heer genade.*'

God noemt Noach een rechtschapen man, in vers 9: '*Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.*'

Als we teruggaan naar de vraag: Waarom redde God Noach en zijn familie?, dan vinden we het antwoord in [1 Petrus 3:18-21](#):

'Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus.'

Ik vind het zo ontzettend mooi en geweldig dat het verhaal van de hele Bijbel, het verhaal van God is. Door het verhaal van Noach kunnen we begrijpen dat God Noach wilde redden. Net zo wilde God ons redden door het sturen van zijn enige Zoon, Jezus Christus, die onze schuld op zich nam.

Gebed

Dank U, Heer, dat U voor ons naar de aarde bent gekomen om ons te redden, net zoals u Noach en zijn familie redde door de ark. Dank U voor uw woord, waardoor we U steeds beter mogen leren kennen.

donderdag 13 februari 2020

De boog wijst omhoog

Een hele geruststelling: God maakt het goed

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde... ([2 Kronieken 16:9](#) NBG51)

's Avonds om 20:00 uur 'even gezellig naar het nieuws kijken'... maar hoewel mensen hun best doen om het niet al te zwaar te maken (kijkcijfers?), kom je er niet onderuit dat er veel gaande is in de wereld, veel onrecht ook. Na een echt pittige uitzending heb ik weleens gedacht: wat zal het met je doen als je tien keer zulke beelden van de wereld achter elkaar zou moeten zien... Nee, dan God... Zijn ogen gaan over de gehele aarde en wat Hij te zien krijgt beperkt zich niet tot wat mensen in hun ogen geschikt vinden om te (laten) zien. God heeft ook geen knop om uit te zetten. Of moet ik dat vragend stellen?

Zondag lazen we over de tijd waarin Noach leefde. Ter herinnering even een paar korte zinnen uit Genesis 6 en 9: 'alle mensen op aarde waren slecht: alles wat ze uitdachten was slecht, iedereen leidde een verderfelijk leven, de aarde was in Gods ogen verdorven en vol onrecht; Noach was de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.' Eén, één (!) rechtschapen man in een wereld die vol was van onrecht, kun je je dat voorstellen? Dat is toch geen leven meer!

Maar is er dan geen hoop? Ik pakte de post en kreeg een foto te zien van een vierjarig meisje. Deel van een veel te arm gezin, kwam ze uit een veel te koud huis in een mij veel te koud land, op blote voeten in open sandalen (ik kan het niet mooier maken) naar de kerk. Toen ze terugkwam had ze aan haar voeten warme sokken in gevoerde winterlaarzen en een mooie glimlach! Het ontroerde me enorm, ik dacht: hoe groot kan iets kleins zijn, maar ook: hoe zou het zijn als er geen mensen waren die op z'n minst próbëren om onrecht een beetje om te buigen? Is het kwade niet alleen te overwinnen door het goede, zoals Paulus ons aanraadt in [Romeinen 12:21](#)? Of kunnen we beter zeggen: door dé Goede? Want Hij is erbij en gaat mee. Als we denken aan Jezus' samenvatting van Gods wet – *God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf* – en daar, hoe dan ook, uiting aan willen geven, mogen we ons vasthouden aan de bijbeltekst bovenaan die volledig als volgt luidt: *'Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde... om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.'*

God heeft alles zéér goed geschapen en heeft er alles voor over het zo weer te laten worden! Onder dit plan mogen we Gods stempel weten. Zoals ook onder het verbond dat Hij sloot met Noach, zijn zonen en alle levende wezens (dieren) op aarde: nooit meer een zondvloed om de aarde te vernietigen. God blijft aanbieden en klaarstaan, zoals we dat de hele Bijbel door kunnen lezen, o.a. in Jesaja 45:22 waar staat: *'Keer terug naar Mij en laat je redden.'*

Om over na te denken

Kwaad overwinnen door er goed tegenover te stellen, hoe kijk je daar tegenaan? Het vierjarige meisje is er een klein voorbeeld van. Als je nadenkt over mogelijkheden in je eigen omgeving, wat komt dan bij je naar boven? Hoe (in hoeverre) betrek je God daarin?

Gebed

Heer, dank dat U een goede God bent en ons daar wil brengen waar het onvoorstelbaar goed is voor eenieder, voor altijd, bij U. Help ons, waar het kan, alvast een voorproefje te brengen.

De boog wijst omhoog

In Noachs dagen

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam..., zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” ([Matt. 24:38-39](#) HSV)

Afgelopen zondag stonden we stil bij Noachs dagen. Wat was daarin nu zo specifiek? Hoe leefden de mensen en vooral: wat voor verschil maakte Noach daarin?

Vanaf [Genesis 3](#) lezen we de gevolgen van de zondeval, o.a. de dood van Abel, Lamech die zich 'zeventig maal zevenmaal' zou wreken ([Genesis 4:24](#)). In [Genesis 6](#) bereikt dit verzet tegen God wel het hoogtepunt, in vers 5 staat: *'de Heere zag dat de slechtheid van de mens groot was, en dat alle gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.'* Gods droom van een schepping waar de mens tot zegen van de aarde zou zijn en Hem zou eren was vervlogen. De kern van de zonde is immers dat de mens weigert zijn identiteit te vinden in zijn relatie met God en daardoor zijn doel mist. Ze probeerden los van God te leven. Jezus zelf haalt (in bovenstaande bijbeltekst) deze situatie aan als Hij zegt: “Zo zal het gedrag van mensen zijn als Ik terugkom. Ze eten en drinken, huwen en geven ten huwelijk.” De mens is zo druk bezig met de 'gewone' dingen dat hij niet in de gaten heeft wanneer Gods ingrijpen voor de deur staat.

Noach zal ongetwijfeld gewaarschuwd hebben; in de Petrusbrief wordt hij *'de heraut van gerechtigheid'* genoemd. ([2 Petrus 2:5](#)) Hij zal tijdens het bouwen van de boot met klem getracht hebben de mensen tot inkeer te brengen, maar slechts hij en zijn gezin werden gespaard. De wederkomst van de Heer zal ook zo onverwachts komen, men rekent er niet op. Zelfs zijn er spotters die zeggen: waar blijft Hij nu? ([2 Petrus 3:4](#)) Onze tijd is niet anders, veel mensen hebben zich afgekeerd van God en is er veel onwetendheid over de tijd waarin we leven. Jezus waarschuwt daarom waakzaam te zijn. (Matteüs 25:13;[1 Petrus 5:8](#))

Even terug naar Genesis 6: wat was Gods reactie op de slechtheid van de mensen? Er staan heel sterke woorden: *'het berouwde Hem', 'het bedroefde Hem in zijn hart', 'Hij besloot de mensen weg te vagen'*. Maar temidden van Gods pijn over wat de schepping Hem en elkaar aandeed, staat er *'Noach vond genade bij God'*, wat eigenlijk inhoudt: 'God was genadig voor Noach'. De genade is onvoorwaardelijk; eerst kwam de genade, daarna staat dat Noach een rechtvaardig man was en wandelde met God. Zo staat hij genoemd als voorloper van Jezus, de Rechtvaardige, die zou komen en de wereld zou redden van haar onrechtvaardigheid.

Zoals Noach een goed getuigenis aflegde in zijn tijd, zo worden ook wij in [1 Petrus 3:15-17](#) opgeroepen een goed getuigenis te geven aan de mensen om ons heen, misschien wel juist in deze tijd. Misschien zijn we maar met een klein aantal, net als Noach, maar zo mogen ook wij het verschil maken in onze tijd door Gods genade. Leef dichtbij Hem en wees waakzaam.

Gebedssuggestie

Maak ons tot een stralend licht voor de volken (Opwekking 346)

zaterdag 15 februari 2020

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over [Genesis 6: 5-13](#) en [9:8-17](#) (NBV).

Titel van de overdenking: De boog wijst omhoog.

Zondag lazen we over de geschiedenis van Noach, het geweld en het onrecht dat er heerste en hoeveel pijn dat God deed. God was tot in het diepst van zijn wezen gekwetst omdat alles wat Hij zéér goed had geschapen was verworpen tot zéér slecht. Het was zo erg dat God besloot tot de zondvloed, die (bijna) alles en iedereen zou vernietigen. Om opnieuw te kunnen beginnen... Met Noach, de enige die nog rechtvaardig was, zijn vrouw en zijn drie zonen met hun vrouwen. God ging met hen en alle levende wezens (dieren) een verbond aan dat dit nooit meer zou gebeuren. Als teken gaf Hij de boog in de wolken.

Naast Gods rechtvaardigheid mogen we gelukkig ook weten van Zijn compassie, Zijn liefde, Zijn genade. Hetzelfde water waar mensen in verdronken, is het water dat de ark optilde. Het water van oordeel, is tegelijkertijd het water van redding. Dit wijst vooruit naar Christus die bereid is (net als Jona waar Hij zichzelf mee vergelijkt in [Matteüs 12:40](#)) om te verdrinken in Gods oordeel, opdat wij in Zijn ark mogen stappen. Dit is tegelijkertijd een prachtig beeld van de doop, waarmee we zeggen dat onze oude mens veroordeeld is om te zinken tot de bodem van de zee, maar dat Christus ons vervolgens uit het water heeft getrokken (zie ook [1 Petrus 3:18-22](#))

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

De zondvloed is niet enkel een oordeel, het is redding door het oordeel heen. Komt het je bekend voor? Moet je ook denken aan Jezus en Zijn offer aan het kruis?

Welke overeenkomsten zie je?

God zegt dat Hij bij het zien van de regenboog '*zal denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.*' Denken wij daar ook aan als we de regenboog zien? Of zien we het 'gewoon' als een wetenschappelijk te verklaren gegeven?

Kun je een aantal momenten noemen dat God zich op het allerjuiste moment 'even' met een teken, een redding, hulp of knipoog liet zien? Wat deed dat met je?

Morgen spreekt Wigle Tamboer over [Genesis 12: 1-3](#) en [15:1-6](#) (NBV).

Titel van de overdenking: De vader van alle gelovigen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 16 februari 2020.

Peuters: Wie helpt mij ([Lukas 10:30-37](#))

Onderbouw: Water verandert in wijn ([Johannes 2:1-12](#))

Middenbouw: Jezus leert ons bidden ([Matteüs 6:9-13](#))

Bovenbouw: Jezus bij Martha en Maria ([Lukas 10:38-42](#))

X-pact: Laat de Heer uw vreugde blijven ([Filippenzen 4:4-9](#))

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.