

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 19 januari 2020

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Het verhaal achter het verhaal

Bijbellezing: Matteüs 1:1-16 (NBV)

Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai, Isai verwekte David, de koning.

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap.

Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

We mogen samen als gemeente een preken-serie houden waarbij we door de hele Bijbel heen willen gaan en bidden dat dit ons brengt tot betere inzichten in Gods grote verhaal. Het verhaal dat Hij begon in Genesis en zal voltooien tot en met Openbaring. Ergens in dit grote verhaal van God is Hij zoekende naar mensen zoals jij en ik, wat niet zoveel over ons zegt maar veel (misschien wel alles) over Hem.

We bidden dat jullie tijd met elkaar als kring jullie mag leiden tot inzichten dat het allemaal wijst naar Jezus de Christus, onze Koning en Heer. Biddend ook dat jullie tijd met elkaar als kring jullie zal brengen tot het elkaars hart en jullie persoonlijke verhaal welke toegevoegd kan en mag worden in Gods grote verhaal.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen

2 Timoteüs 3:16

Genesis 12:3 en 22:18

Galaten 3:16 en 2 Samuël 7, Jesaja 7 en 9:5-6

Bijzonderheden

Maandag 20 januari Start Alpha en Beta Cursussen.

Dinsdag 21 januari Uur van Gebed in kader van Week van Gebed

Enkele opmerkingen

In deze genealogie (of genesis) van Jezus zie we 'Het verhaal achter het verhaal'. We zien waar Jezus vandaan komt, wie Zijn voorouders zijn én dat de beloftes, gedaan aan Abraham en David, in Jezus tot vervulling komen; Jezus als Zoon van David en Zoon van Abraham.

Patrick borduurde voort op de overdenkingen van Remy en Wigle als het gaat om Gods verhaal, Zijn genade en Zijn regie, ook in onzekere tijden. Als we kijken naar deze namenlijst van Matteüs 1:1-16 valt een aantal dingen op. Het doorloopt het oude testament door de verschillende generaties, wat laat zien dat de komst van Jezus niet 'uit de lucht komt vallen' maar dat God de regie heeft in alle tijden.

We zien een aantal namen die Jezus' familiestamboom nou niet echt 'perfect' maken... onbekende namen, heidenen, zondige mensen, etc. Kortom, Gods verhaal gaat door, ook bij menselijk falen, onzekere tijden en wanneer het niet gaat zoals wij dat willen. God heeft en houdt de regie.

Hiermee borduren we voort op de ingeslagen weg van 'ons verhaal' voegen bij Gods verhaal (en niet andersom). De bemoediging dat falende mensen deel waren van Jezus' geschiedenis, Gods verhaal biedt hoop voor ons, om ons te voegen bij Gods grote verhaal van Genesis tot Jezus' geboorte, van Zijn geboorte tot Zijn wederkomst en de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar we hoopvol naar uit mogen zien.

Ook noemde Patrick het voorbeeld van tennisser Andy Murray als je het verhaal achter zijn verhaal kent (namelijk dat hij grote prijzen opdraagt aan zijn dorp die in 1996 te maken had met een grote tragedie op zijn school), dan kijk je nooit meer hetzelfde naar hem als hij tennist en/of de pers te woord staat. Hopelijk kijken wij nooit meer hetzelfde naar Jezus als we Zijn verhaal achter het verhaal kennen en zien we de urgentie om ons te voegen bij Zijn grote verhaal omdat dit, door Zijn liefde en genade, simpelweg de beste plek is om ons in te voegen.

Liederen

711 - Zijn trouw kleurt de morgen

689 - Spreek, o Heer

628 - Een hoop die zeker is

What a beautiful name - arr. Travis Cottrell

633 - Halleluja (Agnus Dei)

Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

4. Als je de opsomming van de generaties ziet in Matteüs 1, vind je het dan een teleurstelling of een bemoediging dat er ook niet-goede voorbeeldfiguren in staan? Waarom vind je dat?

En als we die vraag doortrekken naar deze tijd: hoe kijk je aan tegen broeders en zusters (dichtbij en veraf) die 'de fout zijn ingegaan'? Is dat anders? Waarom wel/waarom niet?

5. Je voegen in het verhaal van God in plaats van andersom... Maar het is ook heel legitiem en bijbels om God in alles te betrekken, zeker ook in de moeilijke (hopeloze) dingen van je leven. Hoe kijk je daarnaar? Heb je schroom om alles wat je bezighoudt bij God voor te leggen en om hulp te bidden? Waarom wel/waarom niet?

6. Kijkend naar de stamboom van Jezus en het heilsplan van God, wat vind je van deze stelling: God is zo zeker dat Hij Zijn plan overeenkomstig Zijn wil en belofte gaat voltooien, dat Hij zelfs mensen kan inzetten...

Waarom denk je als je dit tot je laat doordringen?

7. Hoe kunnen we (al dan niet gekniel) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie

Als we de komende periode Uw grote verhaal willen vertellen en doorgeven, geeft U mij dan ook de wijsheid en het inzicht om te kunnen onderscheiden waarop het aankomt en geeft U mij ook de kracht en de nederigheid om mijn verhaal te voegen in Uw verhaal, beseffende dat mijn plannen niet altijd Uw plannen zijn en mijn wegen Uw wegen. Vormt U mijn leven zoals U dat wilt. In Jezus naam.

Bijdrage van een kringleider:

1. In 2 Timoteüs 3:16 staat dat elke Schrifttekst door God is geïnspireerd, lees jij de Bijbel ook zo? Vind je dat moeilijk, of juist hoopvol, of ...?

2. Hoe lees jij de geslachtsregisters in de Bijbel? Is hier na de preek van Patrick wat in veranderd?

3. Als je kijkt naar de stamboom van Jezus, zie je allemaal verschillende mensen, van koningen tot vluchtelingen, van profeet tot prostituee. Allemaal mensen met hun eigen fouten en onhebbelijkheden. In de stamboom staat zelfs vermeld dat David een kind verwekte bij de vrouw van een ander. Hoe is jouw stamboom? Ken je die? Kun/wil je hier iets over delen? Was God belangrijk in de levens van jouw voorouders? Waar uitte zich dat in?

4. Door het geslachtsregister van Jezus wordt heel duidelijk dat God een verhaal is begonnen en de regie niet heeft verloren. Denk aan 3 keer veertien generaties, Matteüs 1:17. Heeft God ook de regie in jouw leven? Bij ja: op welke manier?

5. De moderne mens heeft de neiging om te kijken of God in zijn/haar leven past. Patrick draait het om en vraagt of wij in Gods verhaal willen passen? En hoe doe je dat dan?

Bid voor het kringlid links naast je voor Gods genade en Gods regie

