

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 12 januari 2020

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Nieuwjaarsdiensten

Bijbellezing: Matteüs 2:1-12 GNB

1 Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, onder de regering van koning Herodes, kwamen er wijzen uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Zij vroegen: 'Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' 3 Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij zeer, en met hem heel Jeruzalem. 4 Hij riep alle opperpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en wilde van hen weten waar de Christus geboren zou worden. 5 'In Betlehem in Judea,' antwoordden ze, 'want de profeet heeft geschreven:

6 En u, Betlehem in het land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de groten van Juda, want een groot man zult u voortbrengen, de herder van mijn volk Israël.' 7 Vervolgens riep Herodes de wijzen in stilte bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. 8 Daarop zei hij hun naar Betlehem te gaan, en daar een zorgvuldig onderzoek in te stellen naar het kind. 'En', zei hij, 'kom het me vertellen als u het kind gevonden hebt, want ik wil Hem ook gaan aanbidden.' 9 Na dit onderhoud met de koning gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan, voor hen uit tot boven de plek waar het kind was; daar bleef zij staan. 10 Toen ze dat zagen, waren ze bijzonder verheugd. 11 Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. En ze wierpen zich voor Hem in aanbidding neer. Ze openden hun kistjes met geschenken en boden Hem goud, wierook en mirre aan. 12 En in een droom kregen ze de waarschuwing niet meer naar Herodes te gaan. Daarom keerden ze langs een andere weg naar hun land terug.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

wat een voorrecht om samen een nieuw jaar in te gaan.

Ik bid eenieder, persoonlijk en als kring Gods dichte nabijheid toe voor 2020.

Samen met de preek van Kerst vormt deze Nieuwjaarspreek een tweeluik. De engel en de herders als eerste deel. De ster en de Wijzen als tweede deel.

Zowel de engel als de ster wijst naar de komst van Jezus, de Messias.

Mag Hij centraal staan in onze levens, in onze gemeente, in onze kringen!

Zoals je in een aparte uitnodiging zondag zult horen, willen we voortbouwend op de preken van Kerst en Nieuwjaar een nieuwe jubileum-preekserie beginnen.

Daarin zullen we van Genesis tot Openbaring dit verhaal van God schetsen als een manier om de Bijbel te lezen en te begrijpen in het licht van ons eigen verhaal. Patrick van der Laan bijt op zondag 19 januari het spits af van deze nieuwe serie. Noteer die datum en die van de zondagen daarna in je nieuwe 2022 agenda en wellicht mooi om als kring deze serie van zondag tot zondag te volgen.

Voor nu, een gezegende zondag en mochten jullie als kring nog niet begonnen zijn: mag de eerste kringbijeenkomst van 2020 smaken naar meer!

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team

Aanvullende Bijbellezingen

Johannes 10:1-18

Micha 5:1

Psalm 78:70-72

Spreuken 1:7

Spreuken 3:5-7

Bijzonderheden

Zondag 19 januari Sart nieuwe jubileum-preekserie

Maandag 20 januari Start Alpha en Beta Cursussen

Dinsdag 21 januari Uur van Gebed in kader van Week van Gebed

Enkele opmerkingen

Met Kerst zeiden we: de Bijbel is niet zozeer een boek over mensen die God zoeken, maar een boek dat ons laat zien dat God mensen zoekt.

In deze Nieuwjaarspreek nemen we die gedachte verder, door de Bijbel het verhaal van God te noemen; een verhaal dat ons verhaal als mens doorkruist.

In het verhaal van de Wijzen zien we hoe dat werkt. Zij durfden hun eigen verhaal op te geven om deel te worden van Gods verhaal.

Philip Greenslade vat deze verandering zo samen:

“Door te geloven in het verhaal van de Bijbel worden we Gods handelingen ingetrokken en meegenomen in het verhaal waarin God Zijn verlossingswerk ontvouwt. Zo leren we onze ‘intrek’ te nemen in Gods verhaal en eenmaal binnen, kijken we met Gods ogen naar de wereld om ons heen en de wereld van ons hart.

Het gevolg is dat we niet langer proberen de Bijbel relevant te maken voor de droom van ons levensverhaal, maar we gaan merken dat we zelf steeds relevanter willen worden voor het verhaal van Gods verlossingswerk. Een werk dat vervuld is in de komst van Jezus Christus.

Jezus roept Zijn volgelingen dan ook weg van een geloof waarin God beschikbaar moet zijn om hun zaken te zegenen, naar een geloof waarin zij God dienen door zich voor Zijn zaak beschikbaar te stellen...”

In voorbereiding op je kringavond, maak ook gebruik van de Preek door de Week; de dagelijkse overdenkingen geven een mooie verdieping en verrijking van de preek van zondag. Naast hulp in je persoonlijke stille tijd zeker aan te bevelen voor hulp in de huiskring.

Zo vind je daar een mooie doorkijk van Micha 1 naar Bethlehem als huis van brood! Wil je de PddW's van een week in één document, zie <https://www.meerkerk.nl/media/preek-door-de-week/>

Liederen

733 - Loof de Heer, o mijn ziel

Amazing grace - John Newton

688 - Genade zo groot

Genade - Matt Redman; Ned. vertaling: Remy Splinter

Jezus overwinnaar – Mozaïek 0318

717 - Stil, mijn ziel, wees stil

God en God alleen

Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. In Matteüs 2 wordt een tekst geciteerd uit Micha 5. In de verschillende vertalingen van de tekst wordt gesproken over: een groot Man, een Leidsman, een Leider, een Heerser. Deze is de Herder van het volk Israël. In Psalm 78 zie je de voorafschaduw van deze Herder in de persoon van Koning David. De Herder die leidt met een oprecht hart en met een kundige hand. Welke zorgen en vragen zou jij aan het begin van het nieuwe jaar aan onze Herder willen toevertrouwen? Durf je die te delen in de kring om er daarna samen voor te bidden?
5. Hoe open sta je voor het verhaal van God? Ben je als een Wijze die bereid is zijn vastigheden achter zich te laten voor dat verhaal? Of hou je, net als Herodes, vast aan je eigen verhaal?
6. De wijzen trotseren allerlei gevaren en risico's om Gods verhaal te ontdekken. In de preek werden daarvan enkele voorbeelden genoemd. Wat heb jij er voor over om Gods verhaal te ontdekken en waaruit blijkt dat?
7. Naar aanleiding van citaat Philip Greenslade de vraag: schrijf en leid jij je eigen verhaal... al dan niet door God te vragen dat verhaal te zegenen... Of durf je je door geloof over te geven aan Gods verhaal, wetend dat Gods verhaal per definitie gezegend is... Wat is jouw inziens het verschil tussen beide verhalen?

8. Wat is jouw reactie op de volgende 2 uitspraken: 1. 'De Bijbel is Gods receptenboek voor zegen!' en 2. 'God maakt je dromen waar!'

9. In Johannes 10 lezen we dat Jezus de Goede Herder is die Zijn schapen bij name kent; Hij zegt: "Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid." De wijzen wisten die volheid op waarde te schatten en gaven zich aan Jezus over. Durf je in de voetsporen van de wijzen jezelf ook vol vertrouwen over te geven, aan Jezus, niet alleen als je Redder, maar ook als je Heer, je Herder, je Leider?

10. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie

Here, hoe makkelijk vragen we U onze plannen en ons verhaal te zegenen. We staan vaak nauwelijks stil bij Uw plannen en Uw verhaal, welke U al gezegend hebt. Leer ons steeds meer oog en hart te krijgen voor het plan dat U ontvouwd hebt in Uw Woord. Geef ons als de Wijzen uit het Oosten een wijs hart opdat we zullen zien en verstaan. Mag dat ons gebed zijn aan het begin van een nieuw jaar. In Jezus' naam. Amen.

Bijdrage van een kringleider:

1. Zowel de herders als de Wijzen uit het Oosten kwamen bij de Here Jezus op kraamvisite. Mij treft het enorme contrast tussen deze twee groepen mensen. Zal God met een bepaalde reden zijn Zoon aan deze twee uitersten hebben willen laten zien, en waarom dan? Wat doet dit met jou?

2. De herders hoefden geen lange afstand af te leggen en de engelen vertelden hen precies waar ze moesten zijn. Voor de wijzen was dit anders. Ze moesten een lange, gevaarlijke reis maken en moesten zelfs voor het laatste stuk de weg vragen bij Herodes. Voor de wijzen was de uitdaging veel groter en tóch gingen ze. Hoe was jouw weg naar het Koningskind? Was je weg zwaar, lang, en/of moeilijk of hoefde je niet ver te zoeken en vond je Hem snel? De engelen wezen de herders de weg en de wijzen volgden een ster, wie/wat wees jou de weg?

3. Wigle sprak over een hogere macht en vroeg of deze jou mag leiden in dit nieuwe jaar. Kun je hier iets over delen met je kring? Ben je bang iets op te moeten geven en zo ja, wat dan en waarom?

4. Herodes had duidelijk grootheidswaanzin, tóch liet hij de Geschriften raadplegen. Waar ga jij heen met je levensvragen? Vind jij antwoorden in de Bijbel?

5. God zoekt contact met ons mensen hier op aarde. Hij wil een relatie met ons. Heb/wil jij dat ook met Hém en hoe ziet een/jouw relatie met God er volgens jou uit?

