

PREEK DOOR DE WEEK

Het verhaal achter het verhaal

[Matteüs 1:1-17](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

15de jaargang, nr. 2 week 4
20 januari – 25 januari 2020

maandag 20 januari 2020

Het verhaal achter het verhaal

Gods liefde verandert en biedt hoop

'Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.' ([Romeinen 5:5](#))

Afgelopen zondag hebben we stil gestaan bij Gods verhaal met ons, met deze wereld. God heeft en houdt de regie, ondanks dat wij mensen er een potje van maken. Gods verhaal gaat door, ondanks ons menselijk falen. Ik werd geraakt door de uitspraak dat we ons verhaal bij Gods verhaal mogen voegen, en niet andersom. God staat centraal en Gods verhaal biedt hoop voor ons.

Als christen proberen we vaak zó hard ons best te doen om in positieve zin te veranderen, zodat we meer op Jezus gaan lijken of zodat we ervoor kunnen zorgen dat God onze inspanning ziet en opmerkt dat we goede dingen proberen te doen. We kunnen ons gedrag proberen te veranderen, maar beseffen we met welke motivatie we dit doen?

Binnen de gedragstherapie staat het veranderen van gedrag centraal. Maar er kan pas daadwerkelijk een gedragsverandering plaatsvinden als er motivatie aan ten grondslag ligt. Als we dit vertalen naar het christelijk geloof kunnen we hard ons best blijven doen om een goede christen te lijken. Maar wat is onze motivatie?

Vorige week hoorde ik de volgende uitspraak: "I give Your love more permission to change me than me." Er staat dat we Uw liefde (Gods liefde) meer toestemming geven om ons te veranderen dan dat we dat zelf doen. Gods liefde staat centraal, Gods liefde is de motivatiefactor, Gods liefde kan ons veranderen. We kunnen het zelf blijven proberen en er misschien ietsje beter door worden, maar alleen Gods liefde kan ons écht veranderen.

Gelukkig is God niet afhankelijk van ons kunnen om zijn verhaal tot voltooiing te brengen. Maar met de juiste motivatie en hartsgesteldheid mogen we een waardevolle bijdrage leveren aan Gods verhaal. Het begint bij Gods liefde ontvangen in ons hart en ons vervolgens te laten vormen door Zijn liefde. God belooft een hoopvolle toekomst (zoals God dat Israël belooft in [Jeremia 29:11](#)) en deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten ([Romeinen 5:2-5](#)).

Ik moet denken aan een lied van Sela: '[Een toekomst vol van hoop](#)'. In het refrein klinken de woorden die we vandaag als gebed mogen uitspreken:

U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

dinsdag 21 januari 2020

Het verhaal achter het verhaal

Van generatie op generatie

'Laat ieder, zolang de zon schijnt en de maan 's nachts aan de hemel staat, ontzag voor U hebben. Van generatie op generatie.' (Psalm 72:5 Het Boek)

Een paar jaar geleden logeerde ik in een klooster. We waren bijeen met gelovigen uit de breedte van kerkelijk Nederland om samen na te denken over, en te bidden voor, de eenheid onder christenen. De bijeenkomst heeft een paar keer plaatsgevonden en het is bijzonder te merken hoe scheidslijnen kunnen verdwijnen in zo'n ontmoeting.

Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat er een aantal muren en scheidingswandjes tussen gelovigen in staan die zich niet zomaar laten doorbreken. Vaak richten we ons meer op de verschillen dan op de overeenkomsten. De variatie aan geloofstradities en -vormen is echter ook een rijkdom. Mensen zijn niet hetzelfde, kerken ook niet.

Leve het verschil, vier de eenheid in verscheidenheid! Je kunt veel leren van de wijze waarop een ander het geloof vormgeeft en beleeft. Er zijn meer manieren om iets goed te doen.

Wanneer je in een klooster te gast bent, is het vanzelfsprekend dat je ook het ritme en de gebruiken van zo'n geloofsgemeenschap volgt. Zo maakte ik diensten mee die op een heel andere manier werden vormgegeven dan ik gewend ben. Ik was onder de indruk van de wijze waarop de broeders van het klooster respectvol stilstonden bij leden van hun gemeenschap van voorbije generaties. De naam van een overleden broeder werd genoemd en er werd verteld wat hij betekend had – ook in het vertrouwen dat niet alleen zijn naam en de herinnering voortleefde, maar dat hij in Christus ook was opgenomen in de gemeenschap van heiligen in Gods licht.

Wanneer je deel bent van een kloosterorde, hoor je niet alleen bij de groep van dat moment, maar voeg je je in een lange rij die zich door de eeuwen heen uitstrekt. Je hebt een soort stamboom zonder bloedband met broeders of zusters die van generatie op generatie het licht van Christus aan elkaar doorgeven.

Paulus schrijft dat wij samen met alle gelovigen, mogen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. ([Efeziërs 3:18](#)). Als gelovig individu heb je daar maar beperkt zicht op. Pas in de gemeenschap van Jezus-volgelingen allertijden krijgen we een liefdevol totaalbeeld – met minstens 4 dimensies... voor wie goed heeft opgelet en meegeteld!

Gebed

Van generatie op generatie, nooit liet U ons in de steek!

Het verhaal achter het verhaal

Resultaten uit het verleden... zijn een bemoediging voor nu

Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. ([Exodus 2:23-24](#))

Zondag begon Patrick van der Laan als eerste spreker aan de 'jubileum-preekserie' over de heilsgeschiedenis van Genesis tot Openbaring. Volgens mij kan het niet anders of die serie gaat ons leren en bemoedigen. *Leren* omdat alles in de Bijbel door Gods Geest is geïnspireerd ([2 Timoteüs 3:16](#)) en *bemoedigen* omdat we meer en meer gaan zien wat God aan het doen is om waar te maken wat Hij vanaf het begin heeft voorzien. En hoe bijzonder geweldig dat is!

Het meest geëigende om dat te weten te komen is natuurlijk zijn woord, zoals we dat in de Bijbel vinden. Ik ben in het rijke bezit van een mooi aantal exemplaren. Onder andere een uit 1885. Kado gekregen. Aan de buitenkant is 135 jaar wel af te lezen, maar de opvallend goede staat van de binnenzijde doet vermoeden dat er te weinig gebruik van is gemaakt...

Ik heb ook een gebonden Bijbel uit 1951 die flink ontbonden is, stukgelezen. Met name in de periode van een langdurige bijbelcursus die mij onder andere wees op allerlei verbanden in de Bijbel. Verbazingwekkend om te zien waar en hoe God bezig is om te bewerkstelligen wat Hij ooit begon. Hoe donker het er ook kan uitzien of hoe afgedwaald mens of volk ook is, al dan niet door eigen schuld, God gaat dóór. Dat gold voor het Oude Testament, dat geldt niet minder voor het Nieuwe Testament, zowel voor volken als heel persoonlijk, voor jou en mij.

De bijbeltekst bovenaan luidt de Exodus van het Joodse volk in, de uittocht uit de slavernij van Egypte. Een volledige omkeer van de omstandigheden: van slavernij tot wegzending met kleding en kado's toe! ([Exodus 12: 35-36](#)). Omdat God een God is die altijd en eeuwig doorgaat met wat Hij heeft beloofd, zijn er natuurlijk veel meer verhalen/geschiedenissen die laten zien hoe Gods ingrijpen, vaak volkomen tegen de verwachtingen in, de wereld op z'n kop zet. Als ik er - buiten de grootste: de kruisiging, dood en opstanding van Jezus - nog enkele mag noemen, kies ik voor Jozef en Esther/Mordechaï, door wie God een heel volk redt, waardoor zijn plan met de mens kan doorgaan zoals Hij het heeft voorzien!

Twee keer een redding van een heel volk, maar God is ook God voor ieder mens persoonlijk. Ik denk dan aan ontmoetingen van Jezus en 'geslagenen', maar ook aan het verhaal van de Verloren zoon in het Nieuwe Testament ([Lukas 15](#)). Ook hier wordt een totaal 'hopeloos geval' door de Vader omgekeerd en vindt herstel plaats. Is het niet bijzonder om te zien hoe Gods werk van alle tijden is en dat het nooit zal ingaan tegen wat Hij in den beginne begon?

Om over na te denken

God is zo zeker dat Hij zijn plan overeenkomstig zijn wil en belofte gaat voltooien, dat Hij zelfs mensen kan inzetten... Waaraan denk je als je dit tot je laat doordringen?

Gebedssuggestie

Dank, Heer, dat U goed bent en nooit opgeeft ons naar U toe te trekken. Dank dat U zelfs het onomkeerbare omkeert. Ook in onze tijd en die nog komt, tot uw eer en ons eeuwig geluk.

donderdag 23 januari 2020

Het verhaal achter het verhaal

Sem, Levi, Lucas, Daan en Noah

Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud ([Matteüs 1:14](#))

Wat hebben Sem, Levi, Lucas, Daan en Noah met elkaar te maken? Deze namen lijken zo uit een moderne Bijbelvertaling te komen. Toch is dat het niet. Het is de top 5 jongensnamen van baby's die het afgelopen jaar in Nederland geboren zijn. Twee weken geleden zijn de meest populaire kindernamen weer door de Sociale Verzekeringsbank bekendgemaakt.

Ik ben er voor mijn werk verantwoordelijk voor dat de website met deze kindernamen de toestroom van bezoekers aankan. Jaarlijks, wanneer deze lijst bekendgemaakt wordt, komen veel mensen kijken op deze website. Die draait om die reden bij een groot telecommunicatiebedrijf. Net voordat de namen bekend zouden worden gemaakt, was er een probleem met de website. Ik heb dat gemeld bij het telecommunicatiebedrijf. Die moesten het echter zelf weer aanmelden bij een groot bedrijf in Duitsland. En dat moest op zijn beurt weer aankloppen bij een groot Amerikaans bedrijf, waar de website werkelijk draait. Het probleem is uiteindelijk opgelost, maar het heeft veel moeite gekost om ervoor te zorgen dat alle drie de bedrijven steeds snel zouden reageren. Het zou voor mij makkelijker zijn geweest wanneer deze schakels er niet tussen zaten en ik het probleem zelf kon oplossen.

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat het me doet denken aan de manier waarop God mensen inschakelt. Hij koos er niet voor om Jezus via een soort omgekeerde hemelvaart naar de aarde te sturen. Jezus werd geboren als baby en in [Matteüs 1](#) kunnen we zijn stamboom vinden. Een stamboom met geloofshelden, maar ook met mensen waar we niet meteen aan zouden denken. Een lijst met namen van onvolmaakte mensen. Een lijst met bekende en minder bekende personen.

In het vers hierboven uit Matteüs 1 staan vier namen waarover ik in de rest van de Bijbel niets kan vinden. Je zou kunnen denken dat ze dus weinig betekenis hadden in Gods verhaal. Maar toch waren ze er een onmisbare schakel in. Misschien wel zonder dat ze het zelf doorhadden.

Zelf vraag ik me wel eens af welk aandeel ik nou helemaal heb in Gods verhaal. Ben ik daarin wel nodig? Kan dat verhaal het niet zonder mij af? Misschien wel, maar God kiest juist voor mensen, onvolmaakte mensen, om deel uit te maken van zijn grote verhaal. Om betekenis te hebben voor de mensen om hen heen. Misschien wel zonder dat ze het zelf doorhebben.

Om over na te denken

Denk jij dat je van betekenis kunt zijn in Gods plan met de mensen? Hoe zou je dit kunnen zijn?

Gebedssuggestie

Heer, U kent me bij mijn naam. Dank U dat ik op mijn manier een schakeltje mag zijn in Uw plan. Amen.

vrijdag 24 januari 2020

Het verhaal achter het verhaal

Beloftevol herstel

Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. ([Matteüs 1:17](#))

Als je bovenstaand vers leest, kun je denken: 3 x 14..., dat is toevallig. Maar je kunt het ook anders invullen: de precisiteit van 3 x 14 generaties laat zien dat God een God van orde is en dat dingen niet zomaar gebeuren. Hij heeft alles in zijn hand. En soms zien we dat ook. In ons leven of dat van anderen, of in de Bijbel.

Ik ben iemand die de Bijbel graag - op eigen tempo - van kaft tot kaft leest. Want niets in de Bijbel staat er zo maar. Ook niet als we het niet direct zien of snappen. Zo liet Patrick zondag aan de hand van een namenlijst van niet-perfecte mensen zien dat de hele Bijbel inzicht biedt in het plan van God met de mens en dat we van Genesis tot Openbaring kunnen zien dat God werkt volgens Zijn 'herstelplan'. Gods bedoeling en de weg daarnaartoe is veel te veel en veel te groots om even op te schrijven. (Johannes was van mening dat als alleen al de daden van Jezus zouden zijn opgeschreven, de wereld te klein zou zijn voor al die boeken), maar hoe kort je het ook wilt verwoorden, niet mag ontbreken dat in het plan van God *Jezus Christus en die gekruisigd* ([1 Korintiërs 2:2](#)) en opgestaan, centraal staat. In het Oude Testament lezend, kun je in gedachten vooruitkijken naar het toen nog te volbrengen werk van Jezus, daarna mogen we leven vanuit dat volbrachte werk.

Tot God alles zal hebben voltooid, mogen we ons vasthouden aan alle voorzeggingen en beloften. Waar het mis is in je leven of waar het wel goed gaat: voor een ieder die in Hem gelooft, wordt het beter, niet te bevatten veel beter. God belooft het in Zijn woord. Soms moet je dingen wel tien keer lezen of horen voordat het binnenkomt. Onlangs hoorde ik iemand zeggen hoe zijn leven totaal veranderde toen hij 'voor de zoveelste keer' het verhaal van Jezus' lijden en dood hoorde en toen ineens beseftte dat Jezus dat ook voor hem had gedaan en dat zijn leven op dat moment totale ondankbaarheid liet zien. Hij schrok ervan zo koud en onverschillig te hebben gestaan tegenover het lijden en sterven van Jezus voor hem...Dit plotselinge besef veranderde zijn leven volkomen: van een hoop ellende ging hij ineens hoopvol op weg naar een eindeloze toekomst. God wachtte al een tijdje... Geduldig.

Om over na te denken

Vraag: Wat is de beste Bijbel? Antwoord: Een stukgelezen Bijbel. Iemand zei daarover: "Een Bijbel die uit elkaar valt, toont een leven dat niet uit elkaar valt."

Is dat niet vanwege het spoor dat God ons biedt voor het goede leven en de bemoediging dat God Zijn weg met ons nooit loslaat en we ons daaraan mogen vasthouden?! Is er een betere waarborg dan die van God, die zelfs Zijn Zoon ervoor offerde?

Gebed

Heer, dank voor uw Woord. Dank voor uw plan dat vaststaat. Dank dat U dat op allerlei manieren laat zien en we daardoor ook mogen weten dat U ermee doorgaat tot het zal zijn voleindigd. Help ons daarin mee te gaan.

zaterdag 25 januari 2020

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over 'Het verhaal achter het verhaal',
Bijbellezing: [Matteüs 1:1-17](#) (NBV)

In deze stamboom van Jezus zien we niet alleen waar Jezus vandaan komt, wie zijn voorouders zijn, maar hij geeft ook het 'verhaal achter het verhaal', wat zegt dat de beloftes, gedaan aan Abraham en David, in Jezus tot vervulling komen; Jezus als Zoon van David en Zoon van Abraham.

De stamboom doorloopt het Oude Testament door de verschillende generaties, wat laat zien dat de komst van Jezus niet 'uit de lucht komt vallen', maar dat God de regie heeft in alle tijden, ook als die onzeker zijn (of lijken).

In de opsomming staat een aantal namen die Jezus' familiestamboom nou niet echt 'perfect' maken... Dat kan ons verbazen, misschien wel onaangenaam verrassen, maar het geeft ook aan dat Gods verhaal dóórgaat, ook bij menselijk falen, onzekere tijden en wanneer het niet gaat zoals wij dat willen. God heeft en houdt de regie.

Dat biedt hoop voor ons, om ons te voegen bij Gods grote verhaal van Genesis tot Jezus' geboorte, van zijn geboorte tot Zijn wederkomst en de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar we hoopvol naar uit mogen zien.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Als je de opsomming van de generaties ziet in [Matteüs 1](#), vind je het dan teleurstellend of een bemoediging dat er ook niet-goede voorbeeldfiguren in staan? Waarom vind je dat?

En als we dat doortrekken naar deze tijd: hoe kijk je aan tegen christenen die 'de fout zijn ingegaan'? Is dat anders? Waarom wel/waarom niet?

Hoe zou je het 'herstelplan van God' kunnen samenvatten? Is het belangrijk in jouw leven? Waarom wel/waarom niet? En als het belangrijk is: op welke manier?

Morgen spreekt Wigle Tamboer in deel 2 van de Jubileum-preekserie over Lukas 24: 13-48 (NBV). Titel van de overdenking: Meer dan de beste Bijbelleraar...

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 26 januari 2020.

Peuters: Het kleine poortje ([Markus 10:24, 25](#))

Onderbouw: Jezus leert ons bidden ([Matteüs 6:5-15](#))

Middenbouw: Jezus laat zich dopen ([Matteüs 3:13-17](#))

Bovenbouw: Gasten op een bruiloft vasten niet ([Lukas 5:27-39](#))

X-pact: Vrijgevigheid ([2 Korintiërs](#))

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.