

# PREEK DOOR DE WEEK

# Nieuwjaarsdiensten

[Matteüs 2:1-12](#) GNB

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 13 januari 2020

Nieuwjaarsdiensten

## God zoekt naar heel gewone mensen...

*Zij (de wijzen uit het Oosten) vroegen: "Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden." Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij zeer, en met hem heel Jeruzalem.*

*([Matteüs 2:2-3](#) GNB)*

Er is een kind geboren, de langverwachte nieuwe koning! Je zou zeggen: Vreugde in het land, pers erbij en op het bordes je op je allermooist laten zien opdat iedereen toch maar zal weten wat er voor bijzonders gebeurd is.

Bij God gaat het anders, Hij laat zijn Zoon geboren worden op een plek waar - naar de mens gesproken - geen plaats voor Hem is. ([Lukas 2:7](#)) Het zal ook niet voor niets zijn dat Jezus pas aan zijn 'bediening' begon nadat Hij in de woestijn de verzoeken aangaande aardse zaken als eten, macht en bezit overwonnen had. ([Matteüs 4:1-11](#))

In de lezing viel me op dat niet alleen Herodus schrok van Jezus' geboorte, maar 'met hem heel Jeruzalem'... Van Herodus kan ik het me nog wel indenken, hij dacht aan zijn koningschap, zijn goed betaalde baan, zijn macht en aanzien. Hij zal ook weinig hebben opgehad met een voorzegde Koning en Redder. Hoe anders de Schriftgeleerden en Farizeeën, die juist aan die kennis hun inkomen en aanzien te danken hadden. Toen hen gevraagd werd waar de nieuwe koning geboren zou worden, konden ze het zo oplepelen: 'In Betlehem in Judea,' antwoordden ze, 'want de profeet heeft geschreven: En u, Betlehem in het land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de groten van Juda, want een groot man zult u voortbrengen, de herder van mijn volk Israël.' ([Matteüs 2:5-6](#), [Micha 5:1](#))

Vreemd, dat zij die waren aangesteld om het volk te onderwijzen op het gebied van Gods woord, *schrokken* toen de hen bekende heilsaankondiging bewaarheid werd! Niks geen stoet Schriftgeleerden en Farizeeën op weg naar Bethlehem om Hem hulde te brengen, nee, ze vertelden Herodus waar hij Jezus zou kunnen vinden en voor de rest: business as usual, ze gingen gewoon door met hun tempeldiensten. Als Jezus twaalf jaar is, zien we dat opnieuw ([Lukas 2:43-52](#)) en aan het einde van Jezus' leven als Hij laat zien dat Hij ook de moeilijkste voorzeggingen waarmaakt, gaat hun leven na een tijdje weer gewoon door... Even voor de goede orde: een aantal Schriftgeleerden en Farizeeën heeft Jezus wel als hun Heer en Redder aangenomen. Beide kan...

### Om over na te denken

God laat zijn Zoon geboren worden op een plek waar - naar de mens gesproken - geen plaats voor Hem is ([Lukas 2:7](#)). Dat gold niet alleen voor Bethlehem toen, maar net zo goed voor mensenharten nu... in 2020... Welke plaats mag Hij bij jou innemen? Hoe wil je Hem dat laten merken?

### Gebed

Here God, dank voor het geschenk van Kerst en alles wat U met Jezus heeft gebracht, brengt en nog gaat brengen. Help ons door uw Geest daarvan steeds bewust te zijn.

## Goede voornemens het hele jaar door

Laat ik mij leiden, volledig leiden door Jezus? Hoeveel heb ik ervoor over om Jezus te leren kennen? Echt te leren kennen? Een paar vragen die me bij het begin van dit jaar bezig houden. Ik doe niet aan goede voornemens in de zin van sporten of afvallen, maar wel heb ik het hele jaar door goede voornemens ten aanzien van mijn geloofsleven. Ik wil vaker in de Bijbel lezen, meer bidden, m'n gebeden opschrijven, zodat ik ze later terug kan lezen. Maar het lijkt wel of juist als ikzelf probeer beter te leven, aardiger te zijn, geduldiger naar de kinderen, dit juist allemaal niet lukt. En ja, dan ben ik teleurgesteld in mezelf en besef ik des te meer hoe hard ik God nodig heb.

Een van onze kinderen was laatst in tranen omdat er iets niet mocht van ons. En het was niet zozeer verdriet om datgene wat niet mocht, maar verdriet omdat wij -als er toch gedaan werd wat niet mocht- dan teleurgesteld zouden zijn in ons kind. Dat zette mij aan het denken over onze relatie met God. Reageren wij ook zo op het bewust teleurstellen van God? In een relatie waarin liefde voor elkaar centraal staat, zou dit wel zo moeten zijn. We weten dat God onze Vader is en wij zijn kinderen, maar wat betekent dat nu echt?

[Psalm 103:12](#) *Want zijn liefde voor ons is groot, zo groot als de hele wereld (BGT)*

Ik kan dan alleen nog maar biddend naar God toegaan en vragen of Hij mij helpt. Dat kan ik niet alleen, daar heb ik anderen voor nodig: m'n gezin, familie, huiskring. Het is zo fijn om te weten en te ervaren dat je niet alleen bent in je strijd, maar dat anderen met precies dezelfde thema's bezig zijn. Het bemoedigt mij om dit te delen, zodat we als broers en zussen met elkaar op kunnen trekken in de kerk. En als we elkaar zien op zondag kunnen vragen hoe het gaat, hoe het echt met je gaat en te kunnen zeggen dat je voor de ander bidt.

### Om over na te denken

Welke bemoediging/aanmoediging heb jij nodig?

### Gebedssuggestie

[Filippenzen 2: 2-6](#) (NBV): *Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.*

woensdag 15 januari 2020

Nieuwjaarsdiensten

## Zwart/wit

*De Heer, jullie God, zal bij jullie zijn. Hij is machtig, Hij zal jullie bevrijden. Hij houdt van jullie en zal jullie vergeven. Hij zal blij zijn over jullie, en juichen van vreugde. ([Zefanja 3:17](#))*

In het laatste deel van het Oude Testament staan de boeken van de kleine profeten. Zefanja is er één van. Het is een somber boek dat gaat over een wereld die zich niets aantrekt van God of Zijn geboden. Je leest er over hoe God die goddeloosheid af zal straffen en op een dag teniet zal doen. Ik vind het vaak lastig om verhalen over een straffende en strenge God te lezen. Het staat zo in contrast met een liefhebbende Vader die alles voor je over heeft gehad.

Ineens staat er in het laatste hoofdstuk van Zefanja een boodschap voor mensen die God nog wél volgen. Hij zal bij hen zijn, hen bevrijden, Hij houdt van ze en zal hen vergeven. God is blij en juicht van vreugde. Weer dat contrast, een verschil van dag en nacht.

De Bijbel staat vol met contrasten, dat begint al in Genesis 1. De onleefbare aarde werd door Gods schepping getransformeerd in een paradijs. Een paar bladzijden verder doet de zonde zijn intrede, de eerste keer dat de mens zich niets aantrekt van God. De mensen worden verbannen en komen in een wereld terecht zoals wij die ook kennen. Het is de wereld van oorlog en vrede, van blijdschap en verdriet, van geluk en ellende, van leven en dood. Het is onze wereld, en het is de wereld waar God Zijn handen nooit van afgetrokken heeft. De geboorte van de Zoon van God, Jezus Christus, in deze wereld is daar wel het duidelijkste teken van en is andermaal een enorm contrast. Licht in het donker, een hoopvolle toekomst hoe je omstandigheden ook zijn.

Afgelopen zondag hoorden we over de wijzen die een koningskind zochten. Vind je het niet prachtig om te zien hoe God geleerden in hun sterrenwereld opzoekt en hen vervolgens via een gewelddadige heerser het Koningskind laat vinden. Zo is God ook volop aan het werk in jouw wereld. Want Hij wil dat ook jij dat contrast leert kennen van een leven zonder en een leven met God. De belofte in Zefanja geldt door Jezus Christus ook voor jou. Hij zal bij je zijn, je bevrijden, van je houden en je vergeven. En Hij is blij en juicht als jij Hem vindt, elke dag opnieuw.

Dank U, Vader, dat U er alles aan doet om mij het Koningskind te laten vinden.

donderdag 16 januari 2020

Nieuwjaarsdiensten

## Ontzag voor God als beginsel van wijsheid

*'Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig maar heb ontzag voor God en ga het kwaad uit de weg.'* ([Spreuken 3: 5-7](#))

Afgelopen zondag spraken we over 'de wijzen uit het oosten', ze hadden verstand van sterren en door een wonderlijk gebeuren werd hun de weg gewezen naar de geboorteplaats van Jezus. Ze toonden zich ook wijs door die aanwijzing niet uit de weg te gaan maar het te onderzoeken. Hoe komen we aan het juiste inzicht en kennis? Bovenstaande tekst uit Spreuken geeft daar een aantal stappen voor om erin te groeien.

Het eerste kenmerk is: *vertrouw op de Heer*. We kunnen geloven en toch op iets anders vertrouwen in ons leven, bijvoorbeeld ons bezit, onze carrière, status of relaties. Als er iets gebeurt waardoor deze dingen op het spel komen te staan, wankelt ons leven. Spreuken raadt ons daarom aan ons leven te bouwen op de onwankelbare trouw van God.

Het tweede kenmerk is: *Ken Hem in al uw wegen, steun niet op eigen inzicht*. In onze cultuur is de tendens om op eigen inzichten te bouwen. Overal vraagtekens plaatsen bij wat anderen zeggen, zo kunnen we ook met Gods woord omgaan. Spreuken roept juist op om Gods woord in je leven als autoriteit te laten zijn en niet je eigen rede of intuïtie. De Bijbel zal je inzicht geven op allerlei terreinen van je leven: hoe je je geld besteedt, je tijd verdeelt, naar jezelf kijkt en naar je gedrag in de omgang met anderen.

Het derde kenmerk is: *mijd het kwade*. Als spreuken spreekt over 'wie rechtvaardig zijn' of 'wie kwaad doen' denken we vaak aan mensen die zich 'moreel' of 'immoreel' gedragen. Maar pastor/schrijver Tim Keller wijst erop dat de Hebreeuwse woorden een bredere betekenis hebben en ook een sterk sociaal aspect hebben. Rechtvaardig zijn betekent dan ook dat je je bezit ten dienste van anderen stelt, omdat je beseft het alles van God te hebben ontvangen. Onrechtvaardig is dan de ander benadelen ten opzichte van jezelf.

Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, lees [Spreuken 1:7](#) 'Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer' of zoals het in de HSV staat: 'De vrees des Heeren is het beginsel van de kennis.' Vrees is hier niet angst voor straf, maar respect en bewondering voor iemand. Het is eerder de vrees om iets te doen wat de ander verdriet doet of beledigt.

We kunnen de lijn van wijsheid ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. Een kenmerk van de Messias is zijn ontzag voor God ([Jesaja 11:2b](#)), een houding van Jezus die we ook tegenkomen in het Evangelie ([Johannes 5:19](#)). En Paulus zegt dat hij niet zijn eigen wijsheid verkondigt maar dat wat hem door God is geopenbaard. ([1 Korintiërs 2:2](#): 'Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.') Mag die wijsheid ook ons de weg wijzen in het komende jaar.

### Gebedssuggestie

Onvoorstelbaar is uw wijsheid, wie begrijpt uw wegen, Heer? ([Opwekking 806](#))

vrijdag 17 januari 2020

Nieuwjaarsdiensten

## Brood uit de hemel

*'Bethlehem in Juda, u bent beslist niet de kleinste onder de leiders van Juda, want u zult de geboorteplaats zijn van een leider die een herder voor mijn volk Israël zal zijn.'*

([Matteüs 2:6](#) Het Boek)

Deze bijbeltekst komt uit Matteüs, maar is óók een verwijzing naar een tekst uit het oudtestamentische boek van de profeet [Micha \(hoofdstuk 5:1\)](#):

*'Bethlehem in Efrata, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning van wie de oorsprong in lang vervlogen tijden ligt.'*

Het is goed om deze teksten samen te lezen want dan zien we dat Bethlehem de geboorteplaats van een leider, een herder en een koning zal zijn. En niet zomaar een koning, de langverwachte Messias!

Let op dat Micha er nog bij vermeldt dat zijn oorsprong in lang vervlogen tijden ligt. Dat is merkwaardig wanneer je vooruitwijst naar een komende koning, maar in het unieke geval van Jezus Messias is dit vol van betekenis – denk maar aan de uitspraak van onze Heer in

[Johannes 8:58](#):

*Jezus zeide tot hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, BEN IK."*

Hiermee geeft de Heer (tot ontsteltenis van zijn toehoorders!) aan dat hij ouder is dan de oudste aartsvader én Hij vereenzelvigd zichzelf met de grote IK BEN (zoals God Zichzelf kenbaar maakte aan Mozes in [Exodus3:14](#)): *"Ik ben die Ik ben."*

In het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie lezen we:

*'Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.'* ([Johannes 1:2](#))

Uit het verband is duidelijk dat dit levende Woord niemand minder dan Jezus Christus is – Hij die ook het Licht van de wereld is en die over zichzelf zegt:

*"IK BEN het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen."* ([Johannes 6:35](#))

En kijk dan nu eens naar de plaatsnaam Bethlehem...

בֵּית לֶחֶם

brood huis

Bethlehem heeft in het Hebreeuws de betekenis 'Huis van het brood' – of 'broodhuis' zoals wij het zouden zeggen. (Bedenk dat de Hebreeuwse taal niet van links naar rechts maar andersom gelezen wordt... dus we zouden hier 'huis brood' moeten lezen).

Jezus is het levengevende brood dat uit de hemel is neergedaald in: het broodhuis!

## Gebed

Heer Jezus, wanneer wij samen het brood breken, denken wij aan U en danken wij voor U!

zaterdag 18 januari 2020

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in onze Nieuwjaarsdiensten over [Matteüs 2:1-12](#) (GNB). Het is de geschiedenis van de wijzen (koningen, magiërs) uit het oosten en Herodus, rond de geboorte van Jezus, de nieuwe koning. Waar Herodus de bijbelse voorzeggingen wilde gebruiken om Jezus te doden om zelf koning te kunnen blijven, stelden de wijzen uit het oosten alles in het werk om Jezus te vinden en Hem alle eer te geven die Hem toekomt. Ze stonden open voor iets groters en hogers buiten zichzelf.

Of je nu kijkt naar de gebeurtenissen op het wereldtoneel of naar alles wat in onze eigen levens en die van onze geliefden speelt, de geboorte van Jezus als de nieuwe – reddende – Koning is bovenmate goed nieuws. Hij is het Evangelie, de blijde boodschap van God voor de mens. Jezus' komst was lang van tevoren al aangekondigd, onder andere door de profet [Micha \(hoofdstuk 5\)](#). In die profetie ligt de nadruk op Jezus als Leidsman en Herder die ons, zijn schapen, weidt en bereid is voor ons Zijn leven af te leggen. En dat ook deed!

Zou je Hem niet in 2020 je leven durven toevertrouwen?!

\*\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

De komst van Jezus, een nieuwe, totaal andere leider, is een hoopvolle boodschap; hoe sta je daarin? Op welk gebied (of gebieden) heb jij hulp van een ander nodig? Waaraan zou zo'n leidende helper moeten voldoen om jou te kunnen helpen? Aan wat of wie denk je?

In [Johannes 10](#) lezen we dat Jezus de Goede Herder is die Zijn schapen bij name kent; Hij zegt: *"Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid."* De wijzen wisten die volheid op waarde te schatten en gaven zich aan Jezus over. Durf je in de voetsporen van de wijzen jezelf ook vol vertrouwen over te geven, aan Jezus, niet alleen als je Redder, maar ook als je Heer, je Herder, je Leider?

Als je dat wil en durft: Hoe zou je daar dit jaar invulling aan kunnen geven?

\*\*\*

**Morgen** spreekt Patrick van der Laan in De Meerkerk over [Matteüs 1:1-17](#) (NBV). Titel van de overdenking: Het verhaal achter het verhaal.

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 19 januari 2020.

**Peuters:** Tien zilveren euro's ([Lukas 15:8-10](#))

**Onderbouw:** Lofprijz en aanbidding – het verhaal van Josafat ([2 Kronieken 20:1-30](#))

**Middenbouw:** Jezus als 12-jarige jongen in de tempel ([Lukas 2:40-52](#))

**Bovenbouw:** Jezus in Nazaret ([Lukas 4:14-22](#))

**X-pact:** Zonde en bekering ([1 Korintiërs](#))

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699  
2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.