

**PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 15 december 2019**

**Prediker:** Joop Strietman

**Titel:** Een wereld van verschil (deel 2 van Geloven als Abraham)

**Bijbellezing:** Genesis 12:1-5 – NBV

*De HEER zei tegen Abram: "Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste en verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij."*

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

met de PddW+ van deze derde Adventszondag zijn we ook beland bij de laatste PddW+ van 2019 en wellicht ook wel bij jullie laatste kringbijeenkomst van dit jaar. We willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken voor jullie trouw in het afgelopen jaar om samen kring te zijn en elkaar vast te houden als pelgrims op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Bedenk: die weg mogen we gaan omdat onze Here Jezus Christus ooit de weg ging om de hemel te verlaten en mens te worden. Die heerlijke Kerstgedachte mag de komende periode centraal staan.

We bidden jullie Gods rijke nabijheid toe, persoonlijk en als kring en we zien uit om samen als gemeente en vele gasten gezegende Kerstdiensten te hebben.

Maar ook na de Kerstdagen gaan we verder als pelgrims. Met zondagsdiensten op 29 december, 5 januari (Nieuwjaarsdiensten voor Meerkerkers) en 12 januari (Nieuwjaarsdiensten in de sfeer van Kerst, dus zeer geschikt voor gasten).

We hebben veel om naar uit te zien!

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team

\*\*\*\*\*

**(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen**

Jesaja 41:8; God noemt Abraham vriend

Johannes 15:15; Jezus noemt zijn leerlingen vriend

Genesis 13:8-16; Lot kiest voor het rijke Sodom

Genesis 18:17-33; gesprek tussen God en Abraham

Genesis 19:29; God laat Lot niet aan zijn lot over, maar houdt zo rekening met Abraham

Genesis 22:10-18; Abraham gehoorzaamt tot in het onmenselijke

Matteüs 18:9; zonde direct aanpakken

Efeze 6:11-18; de wapenrusting van God om stand te kunnen houden.

**Bijzonderheden**

Derde adventszondag

De **gratis kaarten** voor **Kerst** kun je - zo lang de voorraad strekt - **reserveren via de website**.

## Enkele opmerkingen

Abraham is de vader van alle gelovigen. Joop keek deze keer vooral naar de contrasten tussen Abraham en Lot. Ze lijken aan de buitenkant op elkaar, maar als we naar de binnenkant kijken, dan zien we een wereld van verschil.

### Omgang met God

God spreekt Abraham aan, van Lot zie je dat nooit. In Jesaja 41 vers 8 staat dat God Abraham 'mijn vriend' noemt. Vriendschap met God. Jezus zou later zeggen: "Ik noem jullie geen slaven meer ... vrienden noem ik jullie." In het christelijk geloof gaat het vooral over relaties. Met God en met elkaar. God wil die relaties herstellen. Het ultieme resultaat daarvan is vriendschap tussen Hem en de mens. Dat ervaren Abraham en daarin is hij een voorbeeld voor ons. Het is de bedoeling dat ik zo met God leef en zo een intimiteit tussen Hem en mezelf ervaar, dat het woord 'vriend' daarop van toepassing wordt. Dat is een les uit het leven van Abraham. God, Jezus, mijn grote vriend!

### Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid van Abraham is extreem, hij was zelfs bereid zijn zoon te offeren. Lot is halfslachtig, Lot is in Sodom, als hij wordt bevrijd van de ondergang moeten de engelen hem bij de arm meesleuren en manen tot spoed. En dan staat erbij 'dat God aan Abraham dacht'...

### Houding tegenover zonde

Abraham leefde in een intieme omgang met God, Lot ging wonen bij Sodom, waar *de mannen zeer zondig waren tegenover de Here*. Lot woonde niet alleen in Sodom, Hij behoorde tot het stadsbestuur (want, zo staat er: hij zat in de poorten van Sodom).

Stap voor stap raakt hij steeds verder in de soep, hij biedt zelfs zijn dochters aan voor seks. Zo'n teloorgang komt nooit ineens, het gaat stap voor stap!

De les? Luister naar Jezus: "Als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit ...". Maak korte metten in het eerste stadium. Sta niet toe dat de kanker gaat voortwoekeren en uiteindelijk je leven volkomen kan verwoesten.

### Gebedsleven

Vriendschap met God, hoe ontwikkel je die? Door er tijd aan te geven! Het woord bidden wordt in de omgang van Abraham met God maar één keer gebruikt, maar er staan ook woorden als 'Toen verscheen de Here aan Abram ... toen bouwde hij (Abram) daar een altaar voor de Here' (12:7), 'Daar bouwde hij voor de Here een altaar en riep de naam van de Here aan' (12:8), 'De Here zei tegen Abram nadat Lot zich van hem afgescheiden had ...' (13:14), 'En Abram ... bouwde daar een altaar voor de Here' (13:18), 'Na deze dagen kwam het woord van de Here tot Abram in een visioen ...' (15:1), 'Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zei tegen hem ... Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem.' (17:1 en 3), 'Daarna verscheen de Here aan hem bij de eiken van Mamre.' (18:1) 'Abraham bad tot God, en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen ...' (20:17). 'God zei tegen Abraham' (21:12). 'Abraham plantte een tamarisk in Berseba en hij riep daar de naam van de Here, de eeuwige God aan' (21:33). 'Het gebeurde dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem ...' (22:1). Soms staat er zelfs uitgebreid bij vermeld wat er over en weer tegen elkaar gezegd is. Nergens zie je zoiets van Lot.

## Liederen

529 - Komt, laten wij aanbidden

O kom, o kom, Immanuel

627 - Jezus, licht in de duisternis

595 - Licht van de wereld

## Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
  - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. Omgang met God, wat kun je daarover zeggen? Kun je spreken van een relatie? Wat zijn voor jou de kenmerken van een goede relatie? Ervaar je die relatie met God?
5. In Jesaja 41:8 lezen we dat God Abraham '*mijn vriend*' noemt en in Johannes 15:15 zegt Jezus tegen zijn leerlingen '*vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.*' God en Jezus kunnen mensen 'vriend' noemen; Kunnen wij (andersom) God/Jezus ook vriend noemen? Waarom wel/waarom niet? Hoe ga je daarmee om?
6. Gehoorzaamheid, Abraham ging daarin heel ver. Denk daar eens over na en spreek met elkaar welke plek gehoorzaamheid heeft in ons eigen leven.
7. Houding tegenover zonde. Joop stelde dat je zonde in een vroeg stadium moet aanpakken, want 'Eerst speel jij met de zonde, maar als je er niks aan doet speelt later de zonde met jou!' Hij verwees daarbij naar een tekst van Jezus in Matteüs 18:9. Herken je dat je door er in het begin 'mee te spelen' je je op een helling of glijbaan kunt begeven waarop je moeilijk kunt stoppen of vanaf kunt komen? Wat zegt Efeziërs 6:11-18 jou?
8. Voor zover nog niet ter sprake gekomen in vraag 4: wat kun je zeggen over een volgens jou goed gebedsleven? Hoe is dat in de praktijk? Valt er wat dat betreft nog wat te wensen?
9. Genesis 19:29 zegt: *Toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet Hij Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen Hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met Abraham.* Kun je hier een les uithalen van zegen voor de een waar de ander van profiteert/meegeniet? Wat zegt het dat jij kunt meeliften op de zegening van anderen en anderen op de zegen die jij ontvangt? Waaraan denk je dan?
10. N.a.v. de preek van Orlando Bottenbley over 'heiligen' werd in de PddW van 5 december gevraagd 'de komende week eens op te schrijven welke momenten jij als heilig hebt ervaren.' Voor wie dit deed: Deel dit in je huiskring en bespreek hoe onze ogen daardoor geopend kunnen worden om met elkaar en van elkaar (meer) de aanwezigheid van Christus te gaan zien.
11. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

## Gebedssuggestie

Dank U Heer, dat U Abraham het geloof gaf om alles achter te laten en Uw stem te volgen. Dank U bovenal dat Uw geliefde Zoon, onze Here Jezus Christus de hemel wilde verlaten om Zijn leven te geven voor ons. Geef ons te leven uit geloof in Hem en Zijn stem te horen en te volgen. In Zijn naam bidden we U. Amen.

\*\*\*\*\*

Bijdrage van een kringleider:

Het christelijk geloof is een geloof van relaties. God noemt Abraham 'mijn vriend'. (Jesaja 41:8). En de Here Jezus zegt "Ik noem jullie geen slaven meer.... vrienden noem Ik jullie." (Johannes 15: 13-15). Hoe gaaf is dat?! Maar hoe werkt dat eigenlijk, hoe kun je een relatie hebben met God? En hoe is je relatie dan? Kun je hierover iets delen met je kring?

Joop noemde een paar gevaarlijke misvattingen als je leeft met God.

1. Met God gaat alles voor de wind.
2. De geloofshelden in de Bijbel waren perfecte mensen.

Dat je leven niet per se voor de wind gaat als je met God een relatie hebt, blijkt wel uit de praktijk in de gebroken wereld waarin we leven. Denk maar aan ziekte, vroegtijdig overlijden, onrecht, mensenhandel, opgejaagde vluchtelingen, christenvervolging, antisemitisme, pesten, enz, enz. Hoe ga jij hiermee om? Wat zeg je als niet-gelovige vrienden/bekenden je vragen 'waarom die liefdevolle God dit toelaat?'

Dat de geloofshelden perfecte mensen waren, is ook niet waar. De Bijbel is een waar boek dat zwakheden van 'geloofshelden' zeker niet verbloemt of afzwakt. Abraham hield de Farao voor de gek en kwam hierdoor flink in de problemen. Ook zocht Abraham zelf een creatieve oplossing voor zijn kinderloosheid, terwijl God hem een groot volk had beloofd.

Waarom zou God dan toch een relatie met Abraham hebben gewild?  
Wat deed Abraham om een relatie met God te hebben?

\*\*\*\*\*

