

PREEK DOOR DE WEEK

Een wereld van verschil

(deel 2 van Geloven als Abraham)

[Genesis 12:1-5](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 16 december 2019

Een wereld van verschil

Onbekend land

“En ga naar het land dat Ik je zal wijzen...” ([Genesis 12:1](#))

In onze vorige, kleine, geloofsgemeenschap (jaren geleden opgeheven, iedereen heeft zich inmiddels bij een andere gemeente aangesloten) was de sfeer informeel. De taken waren onderling verdeeld. Een eigen gebouw hadden we niet, laat staan een vaste voorganger. De betrokkenheid was groot, de liefde ook. Veel dingen deden we omdat ze nu eenmaal moesten gebeuren, niet omdat we echt bekwaam waren. Een mooie plek om geestelijk op te groeien en veel te leren!

Tijdens een van de samenkomsten zouden we het geliefde lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ gaan zingen. De zangleider van dienst stelde voor dat we de woorden van de slotregel iets zouden wijzigen. Dit is de tekst zoals hij door lieddichter Jacqueline E. van der Waals is geschreven:

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

De broeder suggereerde om de laatste regel te zingen als: “naar het ons bekende land”, want, zo stelde hij: “wij weten immers dat we naar de hemel gaan”.

Dat klonk vroom en het was ongetwijfeld goed bedoeld. Maar ik zing een lied zoals het geschreven is, of ik zing het niet. Noem mij maar eigenwijs. Ik ga immers ook niet met een penseeltje een schilderij van Rembrandt ‘corrigeren’.

Ik geloof in de hemel, maar ik ken dat land niet. Wat ik erover weet, heb ik uit betrouwbare bron – de Bijbel – maar laten we niet doen alsof we er zelf al bezoekers kunnen rondleiden.

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” ([1 Korintiërs 2:9](#))

Er wacht ons een nieuw jaar. Mijn 2019 was moeilijk en onrustig, ik wil deze periode graag achter me laten. Ik kijk naar 2020 vol verwachting én onzekerheid. Ik weet nog niet eens wat vandaag me gaat brengen, laat staan dat ik het nieuwe jaar al op waarde kan schatten. Maar ik reis nooit alleen.

Najaar 2018 liep ik door het bos. Tussen de herfstbladeren kwamen deze woorden in mijn gedachten: *“Ik maak alles nieuw.”* ([Openbaring 21:5](#)) Ik heb die belofte omarmd. Maar ik wist niet dat mijn herfst ruim een jaar zou duren.

Gebed

Eeuwige Vader, voor U kent de toekomst geen geheimen. Laat ons heel dicht bij U blijven.

dinsdag 17 december 2019

Een wereld van verschil

Vergeet niet dat Ik het cadeau ben

'Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God.' ([Jakobus 1:17](#) BGT)

We leven in de tijd voor Kerst en velen van ons zijn bezig met lichtjes en kaarsjes in huis aansteken, versieringen ophangen, plannen maken voor de Kerstdagen of misschien wel voorbereidingen treffen voor een mooi diner met de familie. Onze gedachten kunnen overladen zijn met dingen die nog geregeld moeten worden of personen die we nog willen zien of spreken in deze decembermaand. Maar weten we nog waar Kerst écht om draait?

Vorige week werd ik geraakt door een afbeelding geïnspireerd door de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage. Iedere ochtend ontvang ik diverse e-mails met bemoedigende Bijbelteksten en de PddW-bijdrage van die dag. En in een van de e-mails stond een afbeelding met de tekst:

“Vergeet niet dat Ik het cadeau ben”

Het bijzondere van de afbeelding is, is dat rondom het woordje 'ik' een kribbe is getekend. Jezus is door God met Kerst als geschenk aan deze wereld gegeven. Met Kerst draait het om Jezus, Hij is het cadeau van God voor ons.

Paulus schrijft in [Efeziërs 2:8](#) dat we gered zijn door ons geloof en dat dit een geschenk van God is ('Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.') En als we terugkomen op Jakobus 1:17 staat daar geschreven dat ieder volmaakt geschenk van God komt. Het volmaakte geschenk van God voor ons is dus Jezus Christus geboren in de kribbe. En door ons geloof in Jezus worden we gered. Is het niet bijzonder om te lezen dat geloof, redding en het geschenk samen komen in één persoon?

Joop Strietman vertelde afgelopen zondag dat geloof het enige mechanisme is om met God om te gaan. Het gaat om vertrouwen en geloven. Zoals we erop vertrouwen dat het licht aangaat als we de schakelaar omzetten, zo mogen we erop vertrouwen dat we gered zijn als we het cadeau van God voor ons in ontvangst nemen.

Om over na te denken

Waar draait het volgens jou om met Kerst? En welke vragen, gedachten of dankpunten komen er bij je op als je kijkt naar Jezus in de kribbe?

Gebedssuggestie

Dank U, grote God, dat U ons het meest volmaakte geschenk heeft gegeven, Uw Zoon Jezus, geboren in de kribbe. Help ons om dit cadeau niet te vergeten, maar te ontvangen. Amen.

woensdag 18 december 2019

Een wereld van verschil

Rust in de drukte

In deze drukke decembermaand zijn er zoveel dingen die moeten, zoveel dingen die onze aandacht vragen. De voorbereiding voor Kerst is in volle gang; het huis versierd, lichtjes aan, voorbereiding voor Kerst op school, Kerst in de kerk en vul zelf maar aan. Ook op het werk wordt er nog het nodige van ons verwacht, liefst moet het voor de Kerst af zijn. Er is zoveel dat we van anderen of van onszelf moeten, dat we vergeten stil te staan bij waar het werkelijk om gaat. Ik betrap mezelf ook op het gebruik van het woord 'moeten', wanneer ik vaak zeg: 'ik moet dit nog doen en daarna dat en dan heb ik tijd voor...'. Wanneer ik dat doe, vervang ik het woord 'moeten' door het woord 'willen' en dan blijkt er een heel andere volgorde te ontstaan van wat ik allemaal 'wil' doen. Ik bid om rust en mijn ervaring is dat God dit gebed altijd verhoort. Bidden om rust, zodat we onze ogen kunnen richten op Hem.

[Matteüs 11:28-29](#): *Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.*

De eenvoud van het bidden om rust spreekt mij enorm aan, want in deze eenvoud schuilt ontzettend veel kracht. Het doet me denken aan de eenvoud waarmee Jezus op deze aarde kwam, in een voederbak, in een 'stal' in Bethlehem. Een wereld van verschil met ieder ander koningskind.

De rust die God ons geeft, is op het eerste gezicht niet te zien aan de buitenkant, maar maakt een wereld van verschil in ons innerlijk leven. En na verloop van tijd zal dat ook zichtbaar worden voor mensen om ons heen.

We mogen verlangend uitzien naar Kerst, naar de geboorte van onze Heer, onze Redder.
[Lukas 2:11](#): *Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.*
En [Lukas 2:14](#): *Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.*

Om over na te denken

Hoe bewaar jij rust in drukke tijden?

Gebed

Heer, geef ons rust, juist op de momenten dat we Uw rust zo hard nodig hebben, want uw juk is zacht en uw last is licht.

donderdag 19 december 2019

Een wereld van verschil

De kribbe

De lusten van de oude mens
Genieten is een hoogste wens
Gaan voor het jaarlijks eetfestijn
Vergeten wordt Zijn kribbepijn

De nieuwe mens zal daarentegen
Een kribbe zien op al zijn wegen
Begin van ongekende pracht
Een leven vol van kleine kracht

Het Kribbekind wordt arm geboren
Toch wil de baby steeds bekoren
Geschapen met Gods levenskans
Gaf sterke groei Hem steeds meer glans

De hemels rijke Voedselbank
Kent nog geen eer en lang geen dank
Verwekt met liefde door de Geest
Een wonder voor de mens, een feest

Die kribbe vol genadebrood
Is ware voeding in elke nood
Verlangen naar Gods doel en denken
Kan menig hart vol vreugde schenken

Hoe anders is de mens met God
De kribbe herbergt levenslot
Geloof dat Jezus alle dagen
Jou in genade trouw zal dragen

vrijdag 20 december 2019

Een wereld van verschil

Goud, wierook en Myrthe

De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Door zijn machtig woord houdt Hij alles in stand. Hij heeft de mensen gereinigd van hun zonden en daarna heeft Hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods majesteit in de hemel.

([Hebreeën 1:3](#), GNB96)

De titel hierboven heeft alles te maken met mijn kleindochter. Net als goud, wierook en mirre is zij een kostbaar geschenk. Ook voor haar grootouders. Ik lees haar weleens voor uit de Peuterbijbel. Ze is bijna drie jaar. Tijdens het voorlezen vraag ik me af wat ze begrijpt van de verhalen. Ik probeer het verhaal op haar eigen niveau uit te leggen. En dan hoop ik dat ze iets begrijpt van waar het om gaat in dat verhaal.

Op een heel andere manier heb ik hier ook wel eens mee te maken gehad. Ik werk meer dan 40 jaar in de ICT. Vroeger heette dat automatisering. In de begintijd maakten computers nog geen deel uit van ons dagelijks leven. Ik herinner me dat ik eens iemand probeerde uit te leggen dat ik computerprogramma's ontwikkelde. Ik had de uitleg zo vereenvoudigd, dat ik te horen kreeg dat ik wel erg simpel werk deed. Het valt niet mee om iets uit te leggen aan iemand die zich daar geen voorstelling van kan maken.

Het is bijna Kerst. God wilde zichzelf bekend maken aan mensen. Hij wist dat dit niet makkelijk zou zijn. Hoe zouden mensen ooit kunnen begrijpen wie Hij is? Dat kon maar op één manier: Zelf mens worden. Door geboren te worden als een kind, kon Hij zich werkelijk laten kennen door mensen. Het Bijbelgedeelte hierboven verwoordt dat mooi. Jezus is *de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen*. Die afstraling, die afdruk, is de hoedanigheid van God die wij in Jezus kunnen herkennen.

Kunnen we God door Jezus dan helemaal bevatten? God is God en als mens hebben we gewoon niet het vermogen om Hem helemaal te doorgronden. Soms hebben we geen idee waarom God tegenslagen in ons leven toelaat. Waarom Hij gebeden niet verhoort. Het helpt mij dan om te beseffen dat ik Hem als mens nooit helemaal kán bevatten. Ik hoef het ook niet altijd te begrijpen. Ik kijk naar Jezus en zie een straaltje van Gods heerlijkheid. Ik zie een glimp van Gods wezen. Met de wijzen uit het Kerstverhaal buig ik voor Hem en breng ik Hem eer. Zij met goud, wierook en mirre. Ik met geloof, gebeden en liederen.

En wat mijn kleindochter betreft. Ik hoop dat het Kerstverhaal elk jaar meer voor haar gaat leven. Dat ze Jezus zal leren kennen. Ook voor haar is Hij mens geworden!

Om over na te denken

Veel mensen geven elkaar met Kerst cadeaus. Wat betekent het cadeau dat God mens geworden is voor jou? Welke cadeaus zou jij Hem willen geven?

Gebedssuggestie

Heer, mag Kerst dit jaar voor mij meer zijn dan een mooie traditie. Ik wil me erover verwonderen dat U mens geworden bent, zodat ik U kon leren kennen. Amen.

zaterdag 21 december 2019

Afgelopen zondag was de derde zondag van Advent. Joop Strietman sprak over 'Een wereld van verschil', deel 2 van Geloven als Abraham. Bijbellezing: [Genesis 12:1-5](#) (NBV)

Joop keek deze keer vooral naar de contrasten tussen Abraham, de vader van alle gelovigen, en Lot. Ze lijken aan de buitenkant op elkaar, maar als we naar de binnenkant kijken, dan zien we een wereld van verschil. Joop liet dat zien aan de hand van: de omgang met God, gehoorzaamheid, de houding tegenover zonde, gebedsleven.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

In [Jesaja 41:8](#) lezen we dat God Abraham 'mijn vriend' noemt en in [Johannes 15:15](#) zegt Jezus tegen zijn leerlingen 'vrienden noem ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.'

Hoe kijk jij aan tegen God/Jezus als vriend? Kan dat wel? Waarom wel/waarom niet?

Hoe zou jij je relatie met God/Jezus noemen? Waarom zo? Wat zijn voor jou de belangrijkste 'onderdelen' in die relatie?

Zie je die 'onderdelen' ook terug in je relaties met mensen? Welke wel, welke niet?

Joop gaf ons naar aanleiding van Lots keuze voor Sodom deze les mee: Maak korte metten met het verkeerde in het eerste stadium. Sta niet toe dat verkeerde dingen kunnen insluipen en later kwaad kunnen aanrichten. Aan wat voor situaties in je eigen leven kun je hierbij zoal denken? Hoe ga je daarmee om?

Morgen beginnen de Kerstdiensten. 's Morgens om **10:00 uur Kinderkerst** en om **19:00 uur en 21:00 uur de Kerstnachtdiensten**. **Dinsdag 24 december** zijn de **kerstnachtdiensten om 19:00, 21:00 en 23:00 uur**. Een ieder van harte welkom, maar vergeet niet de gratis kaarten te reserveren via de website.

Zondag 29 december spreekt Patrick van der Laan.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 8 december 2019.

Kleuters: Johannes op Patmos ([Openbaring 1:9-20](#))

Middenbouw: Jij hoort bij mij ([Johannes 3:16](#))

Bovenbouw: Hemel en aarde, zing voor God ([Psalm 148](#))

X-pact: Op **29 december, 5 en 12 januari** zijn de jongeren van **X-pact** welkom in de grote zaal.

Dit is de laatste Preek door de Week van 2019. Het is de bedoeling vanaf zondag 12 januari 2020 weer uit te komen.

Allen gezegende Kerstdagen toegewenst en een fijne jaarwisseling.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.