

## PREEK DOOR DE WEEK

# Klein maar niet hopeloos

[Sefanja 3:9-20](#) en [Sefanja 2:3](#) (NBV)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 9 december 2019

Klein maar niet hopeloos

## Voor als je niet weet waar je het zoeken moet...

*Zoek de Heer, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de Heer. ([Sefanja 2:3](#))*

In de preek van zondag sprak Jurjen ten Brinke over de geloofsgemeenschap als restverschijnsel. Leeglopende kerken, weinig broeders en zusters in je familie, je omgeving of op de werkvloer, dat doet wat met je. Ga je bij de pakken neerzitten of stroop je juist je mouwen op?

Sefanja leefde ruim 2600 jaar geleden in een wat dat betreft soortgelijke tijd. Veel mensen hadden God ingeruild voor afgoden en stoorden zich ook niet aan Gods geboden over recht en gerechtigheid. Maar God laat dit niet op z'n beloop. Sefanja schrijft uitvoerig over oordeel, maar heeft voor de Godgetrouwe 'rest' van het volk een hoopvolle boodschap door te geven, zie hoofdstuk 3:9-20. We zien vaker in de Bijbel dat God zijn trouw laat zien door via een 'rest' zijn redding door te zetten. Denk aan Noach (8 mensen, [Genesis 7:1-13](#)) en Elia (7.000 mensen, [1 Koningen 19:18](#)). Een rode draad in de Bijbel om ons ook nu aan vast te houden.

De woorden in Sefanja 2:3 bovenaan deze bladzijde mogen een leidraad zijn 'voor allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven'. Toen en nu.

Drie maal staat er 'Zoek'. Dat houdt in dat je er iets voor moet doen. En dat je op de goede plek en in de juiste richting kijken moet. Als je iets in Nieuw-Vennep hebt verloren, heb je weinig kans het terug te vinden in bijvoorbeeld Amerika, hoe groot dat land ook is en hoeveel zoekmogelijkheden er ook zijn. Nee, voor het 'Zoek en gij zult vinden' ([Matteüs 7:7](#)) van het Evangelie, is het niet meer dan logisch te gaan zoeken waar het te vinden is...:

*Zoek de Heer, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid.*

Jurjen wees ons op deze tekst als een prachtige beschrijving van Jezus zoals Hij op aarde heeft geleefd. Hij zocht altijd het contact met zijn hemelse Vader, omdat Hij niet anders dan Zijn wil wilde doen. Altijd zocht Hij de gerechtigheid, voor de armen, de zwakken, de zieken, de mensen om Hem heen. En altijd zocht Hij de weg van de nederigheid: gekomen om te dienen.

Rechtvaardigheid (gerechtigheid) is een mooi woord, maar klinkt bijna te groot om waar te maken. Maar is het niet gewoon: mensen tot hun recht laten komen, zoals God bedoelt? Daar is nog veel te winnen, veraf en dichtbij. Denk bijvoorbeeld aan eenzamen. God vraagt ons niet boven ons kunnen, dus als we klein zijn mogen we klein beginnen en zien wat God daarmee doet en daarin geeft. De rest kunnen we in goed vertrouwen wel aan God overlaten.

### Om over na te denken

Vind je het ook lastig om goede woorden te vinden voor mensen die met onrecht, ziekte en allerlei andere nare dingen te maken hebben? Besef je dan ook dat we in veel gevallen niet veel meer te bieden hebben dan er te zijn en te luisteren en soms ook praktisch iets te betekenen? En dat we dan misschien wel iets van God mogen laten zien of laten horen?

### Gebedssuggestie

Heer, wonderlijk bent U en hoe wonderlijk zijn uw wegen. En hoe betrouwbaar! Dank ook voor alle vooruitzichten.

dinsdag 10 december 2019

Klein maar niet hopeloos

## Geloven in een belofte

*Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal Hij bij de mensen wonen. De mensen zullen Zijn volk zijn en Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen. God die op de troon zat, zei: 'Ik maak alles nieuw'. ([Openbaring 21: 3-5](#))*

In de straat waar ik in mijn jeugd opgroeide, woonden maar enkele gezinnen die niet naar een kerk gingen en nog minder die niet in God geloofden. In de straat waar ik nu woon vragen de burens waar ik toch iedere zondag naartoe ga, zo vroeg. Het beeld is precies andersom; er zijn maar enkele gezinnen die naar de kerk gaan. Over geloof in God wil ik geen uitspraak doen, al ben ik niet erg optimistisch.

Het is begrijpelijk dat je je daar als christen, zo nu en dan, zorgen over maakt. Waarden en normen die we hebben ontleend aan de Bijbel veranderen. De zondag is allang geen rustdag meer en weinigen houden nog rekening met de eens zo machtige en invloedrijke christenen.

Gelukkig hebben we de Bijbel, het woord van God. Talloze verhalen vertegenwoordigen de situatie waar wij steeds meer in komen, die van een minderheid. Jona moest naar Ninevé waar nog maar een handvol 'rechtvaardigen' te vinden was. Daniël was een eenling te midden van een groot en machtig rijk dat anti-God was. Er was maar één uitverkoren volk, te midden van vele anderen. En David nam het in zijn eentje op tegen de reus Goliath. Het mooie van al deze verhalen is dat God het doet. Hij is het die de inwoners van Ninevé redt, Hij zorgt voor de veiligheid van Daniël en Hij loodst Zijn volk door de woestijn naar het beloofde land. En God gaf de kleine David de overwinning.

In de Bijbel staan ook veel beloftes. De belangrijkste is de geboorte van Jezus Christus, onze Messias en Redder. En de mooiste moet nog komen. Als een soort panorama schetst Openbaring het toekomstbeeld volgens God. Houd je vast aan die woorden, net als vele generaties christenen die je voor gingen. Want of we nu met veel of met weinig zijn, machtig en invloedrijk of onbeduidend lijken, het is God die uiteindelijk Zijn beloftes waar zal maken.

## Gebedssuggestie

Breng je zorgen in gebed en dank Hem voor de beloftes die daar tegenover staan.

woensdag 11 december 2019

Klein maar niet hopeloos

## Hier ben je veilig...

*De mensen die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, zullen hier komen om Mij te aanbidden en offers te brengen. ([Sefanja 3:10](#) Het Boek)*

Zojuist zag ik een filmpje dat door een vriend op Facebook werd gedeeld. Je kunt het bekijken wanneer je online zoekt op: '[The Church Forests of Ethiopia](#)'.

Bij mij riepen de beelden herinneringen op aan een bezoek dat ik met een Compassion-team in 2011 aan dit Afrikaanse land bracht. We waren daar omdat veel mensen er in armoedige omstandigheden leven en kinderen zonder goede hulp deze ellende niet kunnen ontstijgen. Compassion werkt samen met lokale kerken en biedt kinderen de kans op te groeien in een veilige omgeving, met hulp van buitenlandse sponsors. Als ik eraan terugdenk zie ik weer groepen kinderen op me aflopen, onbevangen, vrolijk zingend en spelend, zich verdringend voor mijn camera.

Sponsorprogramma's brengen niet de hemel op aarde, maar ze bieden in elk geval een beperkte groep kinderen de kans op onderwijs, gezondheid en veiligheid. Er zijn kinderen uit dergelijke programma's doorgedrongen tot universiteiten en parlementen – ze kunnen veel betekenen voor hun land en volk.

Een van de jonge vrouwen die ik ontmoette had samen met haar moeder gespaard voor een raam en een slot op de deur voor hun huisje dat vooral uit roestige golfplaten bestond. Ik schaamde me omdat ik voor vertrek net mijn houten slaapkamerramen had laten vervangen door onderhoudsvrije kunststofkozijnen. Wat een overdaad en luxe, in vergelijking met dit bestaan. Waardigheid. Blijdschap. Gastvrijheid. Dat zijn de woorden die bij me bovenkomen als ik aan de Ethiopiërs terugdenk. Natuurlijk denk ik ook aan armoede, ellende en uitzichtloosheid – maar die woorden zijn naar de achtergrond verdrongen.

In het genoemde filmpje kun je zien hoe orthodoxe kerken in Ethiopië sinds mensenheugenis een bos rond hun ronde kerkgebouw hebben aangelegd en onderhouden. Dat bos wordt omringd door een stenen muur. Het bos zelf biedt ook beschutting en hier wordt het leven en de biodiversiteit gekoesterd. Elke kerk heeft een hof van Eden nodig, zo is de gedachte.

'Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen.' \*

## Gebed

Goede Vader, laat ons huis, uw kerk, ook bescherming en toekomst bieden.

\* *Met open armen – Schrijvers voor Gerechtigheid*

donderdag 12 december 2019

Klein maar niet hopeloos

## Hoop voor de gelovige rest

*Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk*  
([Lukas 2:32](#))

Afgelopen zondag spraken we vanuit Sefanja over de gelovige 'rest', een deel van het volk Israël wat bewaard zal blijven, terwijl het oordeel van God gaat over hen die zich van Hem hebben afgekeerd en afgoden volgen.

In de profetie van Sefanja wisselen oordeel en de boodschap van Hoop zich af. Temidden van het oordeel over Jeruzalem en de volken lezen we, wat wel genoemd wordt 'de [Johannes 3:16](#) van het Oude Testament' in [Sefanja 3:17](#): 'De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is een held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.' Wat een prachtige belofte, Sion hoeft niet bevreesd te zijn en de moed verliezen, de 'dag' is niet alleen een dag van oordeel maar ook van heil.

Iets van die Hoop voor de rest van Israël en de volken vinden we ook terug in de getuigenissen van Simeon en Hanna als Maria en Jozef Jezus de tempel binnendragen. Dat kleine kwetsbare begin zal worden tot een Licht voor de volken. Over Simeon wordt niet veel verteld, wel dat hij een vroom en rechtvaardig man was die uitzag naar de vertroosting van Israël. In zijn profetische woorden spreekt hij over 'het reddende kind', dat een licht zal zijn, geopenbaard aan de volken en tot eer van Israël. Er was in die tijd nog niets te zien van die redding, het volk leefde onder de heerschappij van de Romeinen. Maar Simeon kende de Schrift en de belofte dat de Messias zou komen; lees [Jesaja 49:6b](#). Hij zag dat die profetie nu geopenbaard werd; openbaren is onthullen, iets aan de dag brengen.

Vertroosting, redding niet alleen voor de gelovige 'rest' van Israël, maar voor alle volken.

Gods belofte aan Abraham om tot zegen voor alle volken te zijn, klinkt hierin door.

Jezus is het Licht der wereld, tekende Johannes later op in [Johannes 12:46](#). Zonder God leven we allen in duisternis, Jezus is gekomen om ons te verlichten met de kennis van God en zijn reddende plan met ons.

Ook de oude weduwe Hanna getuigde van de komst van de Messias. Ze zag uit naar de bevrijding van Jeruzalem. Haar leven stond in het teken van bidden en vasten voor God in de tempel. Haar ogen waren gericht op God. Ze behoorde tot de kring van wachtenden.

We leven in een tijd van verootmoediging in de gemeente, wachtend en biddend uitzien naar wat God door ons heen wil doen voor de wereld om ons heen. Deze twee eenvoudige vrome mensen, ze waren niet de aanzienlijken van het volk, maar onbekende mensen die hier naar voren worden gehaald vanwege hun geloof en verwachting van de Messias; zo richtten ze hun aandacht niet op zichzelf maar op Jezus.

Mogen we met deze houding in de Adventstijd niet alleen terugkijken op zijn eerste komst maar vooral ook uitzien naar zijn tweede komst.

## Gebedssuggestie

'Daar is uit 's werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan.' (Gezang 26)

vrijdag 13 december 2019

Klein maar niet hopeloos

## Toekomst behouden

*Met eigen ogen zullen jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer - zegt de Heer. ([Sefanja 3:20](#))*

Profeten hebben niet altijd een prettige boodschap voor het volk. Vaak komen zij met vermaningen en waarschuwingen als daar wel alle reden toe is, maar geen behoefte... Ze worden daarom nogal eens opgepakt, weggestopt of opgejaagd. Ook Sefanja heeft een heel pittige boodschap ontvangen, voor Israël en de volken eromheen. Hij krijgt niet alleen beelden van straf of toorn (een uiterst middel om mensen op hun weg van mislukking te wijzen en hen ervan te redden?), maar ook van het aanbod van de nimmer loslatende genade. Dat zien we ook terug in allerlei psalmen, waarin boosheid en een 'Heer, ik snap er niks van' recht vanuit het hart naar God geschreeuwd worden, maar aan het eind toch vaak weer de genade, troost en de goedheid van God klinkt. Het zijn geschiedenissen van moeilijke levens met een toch 'behouden toekomst.'

Hoewel we natuurlijk alle woorden van God zeker ter harte moeten nemen (bijvoorbeeld om tot schuldbelijdenis, verootmoediging en bekering te komen), en ze mogen zien als hulp op onze levensreis, ben ik héél blij met het houvast dat God ook voor de toekomst geeft. En dat is niet mis. Zo laat God Sefanja in een stuk of wat verzen in hoofdstuk 3 zien hoe veel goeds God met de mens voorheeft en hoe Hij hen wil overstelpen met liefde en genade. Let eens op de Ik zal-teksten en besef dat het God is die dat zegt:

*Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. Ik zal in je midden zijn, de held die je bevrijdt. Ik zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, Ik zal zwijgen in mijn liefde, over je jubelen in mijn vreugde. Ik zal alle treurenden bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Ik zal afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal Ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. Ik zal hen die in de hele wereld werden veracht met eer en roem overladen. Ik breng jullie terug. Ik zal jullie verzamelen. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer - zegt de Heer.*

En er staat nog zoveel meer: weg met overmoed en hoogmoed. Hoera! Weg schaamte, leugen en bedrieglijke praat, weg vijand, weg vonnis over ons, maar zie uit naar ongestoorde rust, vrede en vreugde en alles wat God ons aan het eind belooft.

## Om over na te denken

De woorden van Sefanja gaan over Israël en de omliggende volken, ze zijn ook voor ons opgeschreven. Heb je meer met een ervaringsdeskundige van later tijd, kijk dan eens naar [2 Petrus 1:17-19](#). Petrus zegt daar - met reden! - dat zijn *vertrouwen in de woorden van de profeten alleen maar is toegenomen*, waarna hij deze raad geeft. *'U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.'*

Wat zijn voor jou redenen voor het vertrouwen in God en Zijn woord? Wat voor invloed heeft dat in jouw leven (in gevallen dat het leven lekker loopt en wanneer het zwaar is)?

## Gebedssuggestie

Dank U, Heer, dat U in alles wat U spreekt en doet het goede met ons voorheeft en dat ook waar zult maken. Help me in mijn leven nu daarin te staan en te gaan.

zaterdag 14 december 2019

Afgelopen zondag was de tweede zondag van de Advent. Jurjen ten Brinke sprak over 'Klein maar niet hopeloos'. Bijbellezing: [Sefanja 3:9-20](#) en [Sefanja 2:3](#), waar staat: **Zoek de Heer, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de Heer.**

'Klein maar hopeloos', Jurjen vertelde over Gods trouw die Hij ook laat zien in de redding die Hij laat doorgaan via een 'rest' of kleine minderheid. Zo ging het bij Noach ([Genesis 7:1-13](#)), bij Elia ([1 Koningen 19:18](#)), maar ook in Sefanja lezen we dat hoe klein we ook zijn, God ons kan en wil gebruiken voor het doorgaan van wat Hij van plan is en beloofd heeft.

Sefanja had de ondankbare taak ook onheil aan te kondigen vanwege de afval en afgoderij. Temidden van het oordeel en vóór de beloftevolle en zegenrijke woorden in hoofdstuk 3:9-10 voor het Godgetrouwe deel, staat er bovenstaande tekst van Sefanja 2:3. Met daarin het aanbod van de mogelijke redding: Zoek de Heer, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid. Jurjen wees ons op deze tekst als een prachtige beschrijving van Jezus zoals Hij op aarde heeft geleefd. Hij zocht altijd het contact met zijn hemelse Vader, omdat Hij niet anders dan Zijn wil wilde doen. Altijd zocht Hij de gerechtigheid, voor de armen, de zwakken, de zieken, de mensen om Hem heen. En altijd zocht Hij de weg van de nederigheid: Hij was gekomen om te dienen en niet om gediend te worden.

De boodschap van zondag mag ons helpen ons vast te houden aan Gods trouw, ook wanneer in onze omgeving sprake is van een 'rest'. God gaat er Zijn weg mee.

\*\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Herken je een 'rest' zijn ook in jouw leven? Hoe ga je daarmee om?

Waarom denk jij bij het 'zoeken naar de Heer, rechtvaardigheid en nederigheid'?

Is het iets wat je bewust onderdeel van je leven maakt? Zo ja, wat en op welke manier?

\*\*\*

Bij de uitgang liggen **flyers** liggen klaar om anderen mee uit te nodigen voor een van de **kerstdiensten**. De **gratis kaarten** kun je **reserveren via de website**.

**Morgen** spreekt Joop Strietman over 'Een wereld van verschil'.

Bijbellezing: [Genesis 12:1-5](#) NBV

## GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 15 december 2019.

**Peuters:** Het kleine poortje, [Markus 10:24-25](#)

**Kleuters:** Kerstverhaal (Dick Bruna), [Lukas 2:1-21](#), [Matteüs 2:1-12](#). Bijbeltekst om te leren: [Spreuken 20 vers 22](#): *Wacht op de Heer, Hij zal je helpen.*

**Middenbouw:** DVD Een fantastisch geschenk/de belofte komt uit!!!! Bijbelgedeelte: [Lukas 2](#)

**Bovenbouw:** Woord; Advent: de profeten zien het al. Er komt weer vreugde/Er komt een nieuwe koning, [Jesaja 52:7-10](#) en [Zacharia 9:9-10](#)

**X-pact:** Woord; Romeinen. Rechtvaardig door geloof

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699  
2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.