

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 1 december 2019

Prediker: Orlando Bottenbley

Titel: Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus

Bijbellezing: 1 Korintiërs 1:2, 1 Korintiërs 1:26–31, 1 Korintiërs 6:9b–11, Kolossenzen 1:2, 1 Petrus 1:14–16 (alle NBV)

1 Korintiërs 1:2 ('Heiligen' is geen verdienste maar een gunst)

Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn.

1 Korintiërs 1:26–31 (Een schilderij van Gods heiligen)

26 Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30 Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost, 31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.'

1 Korintiërs 6: 9b–11 (Een schilderij van Gods heiligen)

Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknappen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Kolossenzen 1:2 (Heiligen zijn gelovige broeders en zusters in Christus die leven uit genade en in vrede)

Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.

1 Petrus 1:14–16 (heiligen waardig leven)

14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig.'

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

afgelopen week kwamen we bijeen met de huiskringcoaches. Het was een opbouwend samenzijn, waar een ieder deelde wat hem/haar bezighoudt als het gaat om ons kringenwerk. Mooi om te horen hoe er een groeiend verlangen is om als gemeenschap te groeien.

Over die gemeenschap lazen we uit Psalm 133: hoe goed en hoe lieflijk als broeders en zusters ook tezamen wonen... Daar gebiedt de Heer Zijn Zegen.

Ook wij als PddW+ team waren aanwezig. Samen met de coaches spraken we over hoe we elkaar binnen de kringen kunnen stimuleren om (ons hart) te delen. En hoe PddW+ alsook de dagelijkse overdenking van Preek door de Week daar een hulp bij kan zijn. Moeten er meer vragen komen, of juist minder? Hoe kan de kring steeds meer eigenaarschap krijgen om ook zelf vragen te bedenken?

We kwamen al pratend tot de conclusie dat het een kwestie is van gewoon doen. Zoals je ook met vrienden tijdens een maaltijd vanzelf aan de praat raakt over de diepere dingen van het leven. Het begint vaak met de simpele vraag: hoe was je week?

Als kring kun je je bij die vraag dan richten op wat er speelt aan vreugden en verdriet en hoe je ervaart dat God je daarin tegemoet komt met Zijn zegen en Zijn nabijheid. Hoe de preek of een overdenking van Preek door de Week precies op het goede moment kwam en God daarin tot je sprak.

Na een terugblik op de week die achter ons ligt kun je vervolgens delen over de week die voor je ligt. Om daarna samen voor elkaar te bidden om Gods leiding en zorg.

Aan het eind van ons coach-samenzijn namen we de tijd om te bidden. Dat God Zijn zegen zal gebieden over onze kringen. En dat we steeds meer mogen ervaren hoe goed en lieflijk het is om als broeders en zusters met elkaar op te trekken.

Tenslotte een uitnodiging aan een ieder om aanstaande dinsdagavond, 3 december, deel te nemen aan het Uur van Gebed.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

Mogelijke aanvullende Bijbellezingen

Galaten 5:13-25

1 Petrus 2:9

Johannes 17:16-19

Bijzonderheden

1e adventszondag

Vanaf deze zondag liggen de kerstflyers klaar;

vanaf 14:00 uur kun je je gratis kaarten reserveren via de website.

Dinsdagavond 3 december is het Uur van Gebed in de Oude Schuur.

Enkele opmerkingen

Deze eerste preek van december bepaalt ons bij het feit dat we 'heiligen' zijn. Dat betekent letterlijk: zij die apart gezet zijn.

Het bepaalt ons bij de vraag: waartoe zijn we apart gezet?

Die vraag vindt haar antwoord in Hem, in Wie we geheiligd zijn: Jezus Christus.

Aan Hem werd met Kerst de naam Immanuël gegeven: God met ons!

Hij kwam om ons apart te zetten voor God.

Of zoals Paulus het in 2 Korintiërs 5:15 zou zeggen: *wij zijn tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.*

Een heilig, apart gezet leven voor Hem.

Mooier is er niet!

Liederen

672 - Heerser over alle dingen Houd vol – Mozaiek0318 648 - Hier zijn wij	662 - God regeert U roept ons - Paul Baloché
---	---

Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. Als je terugkijkt op afgelopen week. Hoe bewust heb je geleefd als 'heilige', als iemand die in Christus is apart gezet? Waaruit kwam dat naar voren?
5. Heilig leven... hoe ga je om met je falen op dit punt? Ken je de praktijk van schuldbelijdenis (zie bijvoorbeeld 1 Johannes 1:9)?
6. Schrijf eens op waaraan je denkt bij: Hoe leef ik een 'heilig leven'? En deel dat vervolgens met elkaar.

7. In alle kerken was er vroeger in de zondagse dienst een moment van schuldbelijdenis. Dat moment in de liturgie is de laatste decennia steeds op de achtergrond gekomen en soms zelfs helemaal verdwenen. Wat vind je daarvan?

8. Hoe kunnen we (al dan niet gekniel) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie

Je zou voor dit moment een gebed kunnen nemen uit de dagelijkse overdenkingen van Preek door de Week.

Bijdrage van een kringleider:

Voorganger : Orlando Bottenbley

Onderwerp : Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus

Heilig volgens van Dale woordenboek (gedeeltelijk):

1. zonder zonde; rein, volmaakt: *de Heilige Geest*
2. eerbiedwaardig, verheven: *de Heilige Schrift* de Bijbel; *een heilig ontzag voor iemand hebben*
3. onkreukbaar, onverbreekbaar: *de vrije zaterdag is voor hem heilig* daar houdt hij strikt de hand aan

Vragen:

- Zie jij jezelf als heilig, kijkend naar de uitleg in Van Dale? Zo ja, kun je uitleggen waarom?
- Zo niet: Zou je heilig willen zijn? Waar denk je dan aan?
- Kijkend naar 1 Korintiërs 6:11: Geloof je in dit werk van Jezus?
- Zo ja: Durf jij jezelf dan (nu) ook ècht (...in alle nederigheid) 'heilig' te noemen?
- Hoe zou jouw heilig zijn tot uitdrukking mogen/kunnen komen in je dagelijks leven, je omgang met mensen, de kerk, je kring, enz.?

