

PREEK DOOR DE WEEK

Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus

[1 Korintiërs 1:2](#), [1 Korintiërs 1:26–31](#),
[1 Korintiërs 6:9b–11](#), [Kolossenzen 1:2](#),
[1 Petrus 1:14–16](#) (alle NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus

God vindt jou apart...

(...) maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.

Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig.' ([1 Petrus 1:15-16](#))

U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. ([1 Petrus 2:9](#))

Zondag sprak Orlando Bottenbley over 'Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus'. Ik kan het verkeerd hebben, maar keek hij mij aan...? Gelukkig niet de hele tijd, want hij had keus genoeg. Maar... er wordt aan gewerkt! God roept ons ertoe op: 'Wees heilig, want Ik ben heilig' en Zijn plannen falen nooit. Hou dat vast. Hoewel heilig iets in zich heeft (gekregen) van supergoed en superzoet, heeft het oorspronkelijk de betekenis van apart gezet of afgezonderd voor God. In het Oude Testament zien we bijvoorbeeld dat voorwerpen worden onttrokken aan het 'wereldse' en daarmee specifiek en uitsluitend worden ingezet voor de dienst aan God. Het komt daarmee 'in de sfeer van God'.

In het Nieuwe Testament worden ook de gemeenten en de mensen van die gemeenten 'heilig verklaard', in de zin die God eraan gegeven heeft: behorend aan Hem.

Voordat je gaat denken aan je terugtrekken in een geestelijke bubbel of kluzenaarsbestaan om maar los van de 'wereld' te komen, het heilig zijn voor God is natuurlijk geen oproep om te worden als de voorwerpen in het Oude Testament. Gods schiep de hele wereld en alle mensen. En Jezus roept ons niet voor niets op Zijn licht te laten schijnen. En dat doe je meestal niet in het licht.

God is heilig en wil dat de mens één is met Hem en Jezus. We zien het in de komst van Jezus naar de mens op aarde en het waarom, in Zijn hogepriesterlijk gebed ([Johannes 17:21](#)), maar ook in het slotboek van de Bijbel, Openbaring, het beeld van de Bruidegom en de bruid. Dat één worden kan alleen als God en mens heilig zijn. Daarom is de verlossing door Jezus zo belangrijk, daarom heeft God er ook alles voor over. Tot Jezus aan het kruis aan toe.

Als christen ben je apart. En in bepaalde omstandigheden kun je je ook wel heel afgezonderd voelen, misschien zelfs eenzaam, maar uiteindelijk komt God met een ieder van ons tot Zijn doel: God alles in allen. Dan zijn we met heel veel 'samen apart gezet', afgezonderd voor God; het is een voorrecht zo apart gezet te zijn. Voor Hem en door Hem. De God-toegewijde christen en gemeente kunnen een mooi (voor)beeld zijn van het daarnaar onderweg zijn.

Om over na te denken

Voel je je als volgeling van Jezus apart/afgezonderd? Zo ja, waar denk je dan aan? Wanneer en hoe ervaar je dat?

Hoe kom jij in je leven 'in de sfeer van God'? Op welke momenten is dat en op welke momenten nooit? Is dat een punt van aandacht en gebed?

Gebed

Heer, help mij in en buiten mijn gemeente te leven naar uw overal geldende heilige wil.

dinsdag 3 december 2019

Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus

Met z'n allen op de foto

Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn. ([1 Korintiërs 1:2](#))

Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. ([Kolosse 1:2](#))

Bij de supermarkt in ons dorp kun je op dit moment voetbal- en hockeyplaatjes sparen. Bij de winkel staan kinderen klaar om ze onmiddellijk buit te maken. Ik herinner me nog vanuit mijn jeugd dat ik sportplaten verzamelde, maar ik weet ook nog van - jazer - heiligenplaatjes! Foto's of tekeningen van de heilige Antonius, Leonardus, Jozef, Maria en vele anderen. Ik weet niet of je die ook, zoals nu, in een speciaal album kon plakken, maar volgens mij is het geen rage geweest. Ondanks dat de plaatjes prachtig waren. De heiligen waren ook heel mooi afgebeeld, de heiligheid straalde er zagezegd van af. Duidelijk te hoog gegrepen voor gewone mensen. Terwijl navolging juist de bedoeling was...

Paulus noemt in zijn brieven de lezers regelmatig heiligen, het blijkt niet af te hangen van hoe heilig de mensen zich gedroegen. Sommige brieven zijn wat dat betreft best pittig. Ze zouden zo aan mij of misschien wel aan ons geschreven kunnen zijn. Maar laten we niet vergeten waarom Paulus de mensen aan wie hij schreef heiligen noemde: omdat 'we' door Christus geheiligd zijn. Apart gezet, afgezonderd zijn voor Hem. In de brief aan de Kolossenzen zegt hij er nog bij: *gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus*. Dat is iets om je naar uit te strekken. In onze toewijding aan Hem kan God zelfs het voor ons onbereikbare bewerken.

Johannes zegt dat niemand zonder zonde is ([1 Johannes 1:10](#)), maar dat is geen reden om ons niet als 'heilig in Christus, heilig door Christus' te zien. Aan de andere kant is het ook niet vrijblijvend. In de Bijbel lezen we op verschillende plaatsen 'Wees heilig, want Ik ben heilig'. Dat gaat niet vergezeld van een to-do-lijstje, dat je kunt afvinken tot je het heiligheids-certificaat te pakken hebt en je op je mooist op de foto mag. Het is veel meer een toegewijd zijn aan God die wáár wil maken wat Hij belooft. Het is werk in uitvoering met de juiste gezindheid. In [Romeinen 8:6](#) wordt dat de *gezindheid van de Geest* genoemd en in [Filippenzen 2:5](#) *de gezindheid welke ook in Christus Jezus was*. Uit die gezindheid komen de mooiste dingen voort. Tot heilige dingen aan toe...

Om over na te denken

Heilig zijn, aan de ene kant een prachtige 'toezegging' van Gods kant, aan de andere kant lastig om waar te maken. Het trof mij dat juist op de dag dat ik hierover ging schrijven, ik het volgende las in een boek van Oswald Chambers (Geheel voor Hem): Als wij ontdekken dat mensen geestelijk niet vooruitgaan, en we gaan over tot het uitoefenen van kritiek, dan versperren we onszelf de weg tot God. God zal ons nooit de gave van het onderscheid geven om kritiek op anderen uit te oefenen, maar om voor hen te bidden...

Gebedssuggestie

Heer, ik kan het zo vreemd vinden dat we als gewone gelovigen met heiligen worden aangesproken. Ik vraag om hulp om daarin te gaan staan en het zo goed mogelijk gestalte te geven, maar ik ben dankbaar dat niet mijn deel bepalend is, maar U.

Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus

Heilig

Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.

En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.

([Johannes 17:16-19](#), HSV)

Het woord *heilig* heeft veel verschillende betekenissen. Als je aan tien mensen vraagt om dit woord uit te leggen, krijg je waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. In de Bijbel kan het woord *heilig* niet los gezien worden van God. Sterker nog, het gaat juist om verbondenheid met God. Ik hoor vaak dat heiligheid ermee te maken heeft dat je door God apart gezet bent.

De verzen hierboven komen uit Johannes 17. Dat is een bijzonder hoofdstuk in dit Evangelie. Jezus weet dat de tijd gekomen is om naar Zijn Vader te gaan. Hij weet dat Hij nu snel gevangen wordt genomen en zal worden gekruisigd. In vers 11 bidt Hij: *“Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld.”*

En in vers 16 zegt Jezus over Zijn volgelingen: *“Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.”* Misschien is dit wel de essentie van heilig zijn. We zijn door God apart gezet. We zijn wel *in* deze wereld maar niet *van* deze wereld. Door Jezus horen we bij God.

In ons Bijbelgedeelte komen we *heiligen* als werkwoord tegen, zeg maar heilig maken. Het valt me op dat heiligen niet iets is dat we zelf doen maar dat het iets is dat we ondergaan. Om heilig te zijn hoef ik me niet elk moment van de dag zorgen te maken dat ik iets fout doe. Heilig zijn heeft niet te maken met wat ik doe maar met wie ik ben. Ik ben niet van deze wereld, ik ben van God. Misschien is het woord *heilig* daarom ook wel zo moeilijk uit te leggen. Omdat het niet gaat over de wereld waarin we leven, maar over de aparte plaats die we mogen hebben in relatie tot Jezus. Het besef dat we heilig zijn zal ons doen en laten uiteindelijk ook steeds heiliger maken. Daar ben ik ‘heilig’ van overtuigd.

Om over na te denken

Zouden anderen aan je kunnen zien dat je door God geheiligd bent? Zo ja, hoe dan?

Gebedssuggestie

Heer, elke dag wil ik meer leren wat het betekent om door U geheiligd te zijn. Mag ik er vandaag extra aan denken dat U heilig bent. Dat er niemand zoals U is. Amen.

donderdag 5 december 2019

Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus

Heilige momenten

Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost. ([1 Korintiërs 1:30](#))

Als je voor jezelf terugkijkt op de afgelopen weken of dagen en je denkt aan bijzondere gebeurtenissen of momenten, springt er dan één moment uit die jij als heilig hebt ervaren?

Een heilig moment zie ik als een moment dat apart gezet is, speciaal is, en bovenal waar ik Gods aanwezigheid heb mogen ervaren. Ik heb persoonlijk meerdere heilige momenten meegemaakt in de afgelopen weken. Een hiervan is dat ik op een kringavond mijn hartsverlangen mocht delen, dat ik vervolgens bemoedigd werd door wat God in de Bijbel tot mij wilde zeggen en dat mijn medekringleden mij in de week daarna specifiek in gebed brachten. Het wonderlijke van de kring waar ik deel van ben, is dat we op papier weinig raakvlakken en totaal verschillende persoonlijkheden hebben. Maar ons grote raakvlak, onze interesse en ons gezamenlijk verlangen is dat we allemaal Jezus willen volgen. En als je daar achter komt, dat je allemaal God beter wil leren kennen, dan vallen de verschillen weg en wordt het samenzijn als kring een heilig moment.

Als ik dan kijk naar de tekst uit 1 Korintiërs 1:30 weet ik zeker dat Christus onze bindende factor is. Sterker nog: zonder Christus kunnen we geen heilige momenten ervaren, want alleen door Hem worden we rechtvaardig en heilig en alleen door Hem worden we verlost. Op het moment dat je belijdt dat Jezus jouw Redder en Heer is, word je rechtvaardig voor God. En zoals Paulus daaraan toevoegt in [Galaten 2:20](#) (NBV): *'Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.'*

Hoe leef ik dan een 'heilig' leven, zoals Orlando Bottenbley afgelopen zondag ook deze vraag stelde? Zou het niet beginnen bij Christus? Geloof jij dat je gered bent en rechtvaardig en heilig bent? Leeft Christus in jou?

Om over na te denken

Schrijf de komende week eens op welke momenten jij als heilig hebt ervaren. Deel dit in je huiskring en moedig je medekringleden aan om dit ook te doen. Zullen onze ogen daardoor geopend worden om met elkaar en van elkaar (meer) de aanwezigheid van Christus te gaan zien?

Gebedssuggestie

Dank U, Heer, voor uw rechtvaardiging, heiliging en verlossing voor mij. Help mij om samen met de mensen om mij heen heilige momenten te zien en te danken voor Uw aanwezigheid.

vrijdag 6 december 2019

Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus

Afgezonderd voor een speciaal doel

“Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.” ([1 Korintiërs 1:28](#))

Bij mijn ouders stond er een servies in de kast dat zelden op tafel kwam. Het servies moest mooi en compleet blijven om gebruikt te kunnen worden voor speciale gelegenheden. Het gewone servies werd dagelijks gebruikt en van tijd tot tijd sneuvelde er iets. Mijn moeder riep dan altijd: ‘Dat kost je zes nieuwe!’ (Het was een zelfbedachte regel die in praktijk nooit werd toegepast...)

In de Bijbel wordt aardewerk vaak als metafoor gebruikt. Tegenwoordig hebben we allerlei materialen voor gebruiksvoorwerpen, maar in bijbelse tijden ging het bijna altijd om aarden bekens, kruiken, kannen, potten en schalen. De breekbaarheid van dit materiaal maakte dit aardewerk ook goed bruikbaar voor beeldspraak, toegepast op mensenlevens. Ook wij zijn mooi en kwetsbaar, ook wij zijn in bijbels termen ‘genomen uit de aarde’, eigenhandig gevormd door de Schepper. Onze stoffelijke kant wordt hiermee benadrukt, maar ook wordt duidelijk gemaakt dat die buitenkant niet het belangrijkste is in dit bestaan. Het gaat in dit leven om het ontdekken van ‘een schat in aarden vaten’ ([2 Korintiërs 4:7](#)).

Denk er eens over na hoeveel belangrijke stoffen er destijds in kruiken, potten en vaten werden bewaard. Olie. Boekrollen. Parfum. Zalf. Munten. Graan... Allemaal zaken van waarde – allemaal stoffen die tegen de buitenwereld afgeschermd moesten worden.

Met dit beeld in gedachten kun je het volk van God ook zien als ‘afgezonderd voor een speciaal doel’. Dat is wat er met ‘heilig’ wordt bedoeld. Het is niet zo dat God ons alleen op zon- en feestdagen wil gebruiken, maar het is wel zo dat Hij een speciaal doel met ons voor ogen heeft. Dat is mooi, maar het is niet iets waar we ons op kunnen laten voorstaan:

Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ ([1 Korintiërs 1:28](#))

Gebed

Heer, Schepper van hemel en aarde, wij zijn van U en bestaan door en voor U. Gebruik ons in uw dienst en tot uw eer!

zaterdag 7 december 2019

Afgelopen zondag was de eerste zondag van de Advent, op weg naar Kerstmis. Orlando Bottenbley sprak over: Heiligen zijn onvolmaakte volgelingen van Jezus. Hij deed dat aan de hand van de volgende bijbellezingen: [1 Korintiërs 1:2](#), [1 Korintiërs 1:26–31](#), [1 Korintiërs 6:9b–11](#), [Kolossenzen 1:2](#), [1 Petrus 1:14–16](#) (alle NBV)

Orlando begon zijn preek met een inleiding over: Dienaar van God, De Eerbiedwaardige en Zalig- en Heiligverklaring.

Aan de hand van de lezingen kwam hij tot de volgende onderwerpen:

- 'Heiligen' is geen verdienste maar een gunst ([1 Korintiërs 1:2](#))
- Een schilderij van Gods heiligen ([1 Korintiërs 1:26–31](#) en [1 Korintiërs 6:9b–11](#))
- Heiligen zijn gelovige broeders en zusters in Christus die leven uit genade en in vrede ([Kolossenzen 1:2](#))
- Heiligen waardig leven ([1 Petrus 1:14–16](#))
- Hoe leef ik een 'heilig leven'?

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Welk beeld had je bij het woord 'heiligen'?

Welke definitie van heiligen zou je nu geven aan iemand die er jou om vraagt?

Wat zou je zeggen over heiligheid en 'gewone mensen'?

Waarom denk je bij 'Wees heilig, want Ik ben heilig'? Hoe zou dat het best kunnen lukken?

Bij de uitgang liggen **flyers** klaar om anderen mee uit te nodigen voor een van de **kerstdiensten**. Om teleurstelling aan de deur bij een volle zaal te voorkomen, wordt weer gewerkt met **gratis kaarten** die je kunt [reserveren via de website](#).

Morgen spreekt Jurjen ten Brinke in De Meerkerk. Voor meer informatie zie de Preek door de Week op de website later in de week.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 8 december 2019.

Peuters: Tien zilveren euro's, [Lukas 15:8-10](#)

Kleuters: Zacharias, [Lukas 1:1-25](#), [39-66](#). Bijbeltekst om te leren: [Spreuken 20 vers 22](#): *Wacht op de Heer, Hij zal je helpen.*

Middenbouw: De belofte aan Zacharias en Maria, [Lukas 1](#)

Bovenbouw: Zegen; Advent: de profeten zien het al. Een boodschapper met goed nieuws, [Jesaja 40:1-11](#)

X-pact: Zegen; Handelingen, de heilige Geest

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.