

Niet alleen belangrijk voor hen zelf

Kinderen iets meegeven voor hun hele leven

“Lang geleden vertelde een buurjongetje aan onze zoon dat hij in De Meerkerk kwam en dat het er zó leuk was. Toen mijn zoon vroeg wat daar dan zo leuk was, kreeg hij als antwoord: ‘Ze hebben daar hele goede potloden!’”

Aan het woord is Hanneke Oudakker, een van de medewerkers bij de kleutergroep van Meerkids. De waardering van haar buurjongetje voor de potloden is haar altijd bijgebleven: “Het moet kwaliteit zijn wat je biedt aan de kinderen. Je moet daar ook steeds alert op zijn en je blijven afvragen: is het wel leuk genoeg, is het uitdagend? Want de kinderen een goede tijd bezorgen tijdens hun diensten op zondagochtend, waarin ze verhalen uit de Bijbel horen en Jezus leren kennen, dat is waar het om gaat.”

Kinderdienst

Meerkids is onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. De kleutergroep van Meerkids is bedoeld voor kinderen van groep 1 en 2.

Een kinderdienst is heel gevarieerd: er wordt verteld, gezongen en getekend of geknutseld. Ook is er tijdens de dienst een moment waarop in kleine groepjes wordt

doen in de tijd die ervoor staat, en het resultaat super is. Ouders kunnen ook meewerken aan een stukje voorbereiding: in de ‘Preek door de Week’ op zaterdag wordt vermeld waar het bij Meerkids de volgende dag over zal gaan, zodat je met je kind kunt toelevan naar zondag. En wil je zo’n zondagsdienst eens samen met je kind meemaken, dan ben je als ouder altijd van harte welkom om een keer te komen kijken.

Verhalen

“Ik heb zelf als kind ontzettend genoten van de Bijbelverhalen die de juffen en de meesters vertelden”, aldus Hanneke, “tijdens die vertellingen was ik daar waar het verhaal zich afspeelde, ik kon me helemaal inleven in die hele wereld uit de Bijbel.” Hanneke heeft tot zo’n drie jaar geleden gewerkt als kleuterjuf en vond het heerlijk om de verhalen weer door te vertellen aan de



kleinzoon van nog geen twee jaar laatst een bijna onverstaaanbaar liedje tijdens het spelen. Toen mijn schoondochter er een filmpje van doorstuurde naar de familie om te vragen of iemand het liedje herkende, reageerde zijn nichtje. Het was ‘Diep, diep, diep als de zee’, geleerd bij de peuters van Meerkids. En liedjes die je als kind leert, kunnen je als volwassene soms zomaar te binnen schieten. Hoe machtig is God dat Hij je dat geeft, bijvoorbeeld wanneer je het moeilijk hebt. En hoe mooi is het om je dat te realiseren als Meerkids-medewerker.”

Terugkomen

Hanneke wil graag pleiten voor het belang van Meerkids. Zelf is ze als kind heel erg aangeraakt door de verhalen en de liedjes van de Bijbel en dat zou ze ieder kind gunnen: “Niemand kan het van je afpakken en het kan altijd bij je terugkomen, ook als je na je kindertijd bent afgedwaald van God. En het is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar kan ook van invloed zijn voor hun vriendjes, buren en familie. Zo zijn de ouders van ons buurjongetje dat de potloden zo goed vond, ook naar De Meerkerk gegaan. Omdat hun kinderen het er zo leuk vonden.”



gepraat over het onderwerp van die dag en wordt er gebeden voor en door kinderen die dat willen. Er zijn altijd vijf personen leiding aanwezig, waardoor er ruim voldoende aandacht is voor de kinderen en het er heel relaxed aan toe gaat.

Vorbereiding

De werkjes worden doordeweeks voorbereid door een groepje vrijwilligers, zodanig dat de kinderen echt iets leuks kunnen

kinderen op school. Nu ze gepensioneerd is, geniet ze opnieuw van het vertellen aan de kinderen van Meerkids.

Niet onderschatten

Ze benadrukt: “Als leider bij Meerkids moet je - of je nu tiener bent of volwassene - niet onderschatten hoe belangrijk je bent voor de kinderen. Het is niet een kwestie van gewoon maar meehelpen, de kinderen leren graag en veel van je. Zo zong mijn

Bediening Meerkids

Wil jij na de zomer een bediening oppakken en spreekt de Meerkids je aan? Neem contact op met Henrike Brussee om een afspraak te maken: Henrikebrussee@meerkerk.nl