

“Jezus is mijn hulp en mijn heil”

# Mooie gesprekken, leunend op een schoffel

In een gezellige gelijkvloerse seniorenwoning met mooi uitzicht op Heemstede spreken we met een geanimeerde Kees Beekmann (84), die hier samen met zijn vrouw Erna (80) al 22 jaar woont. Ze hebben een bewogen leven achter zich, waarin God sporen heeft getrokken die in de ouderdom tot volle wasdom zijn gekomen. Op 6 juni waren ze zestig jaar getrouwd. Dat is met grote dankbaarheid gevierd.



Kees is actief in het tuinteam. Hoe dat gekomen is? Kees vertelt met enthousiasme hoe ze door de doopdienst van dochter Hanneke en schoonzoon Henk-Jan Visser in De Meerkerk terecht kwamen. En wat een zegen dat ook hun kleinkinderen Meike, Matthijs en Lonneke ook bij de gemeente betrokken zijn.

Al in het begin van de gemeente op de huidige locatie is Kees bij het tuinteam betrokken geraakt, waar hij een dankbare plek vond naast een roerige tijd tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden.

## Gesprekken

Wat is er nu zo leuk aan het tuinteam? “Natuurlijk het werk, maar ook de contacten. Het is een fijne ploeg en je bent blij als je elkaar weer ziet. Vanuit mijn verleden als reinigingsman maak ik eerst een ronde met kruiwagen, bezem, schep en vork en ruim alles op wat ik tegenkom. Er staan weleens een paar mensen op een schoffel te leunen, die hebben dan mooie gesprekken.” Kees is een van de weinige senioren in het

tuinteam, waar ook enkele dames in zitten. Waarom zou je als senior (nog) een bediening op je nemen? Blijkbaar heeft dit niets met leeftijd te maken. Kees: “Ik zie het meer als vrijwilliger in het kerkgebeuren. De één doet bijvoorbeeld elektra, de ander boent.”

## Rotonde

Het tuinteam houdt ook een geadopteerde rotonde in de buurt van de kerk bij. Kees vertelt dat daar bordjes staan met een mooie spreuk als een visitekaartje voor de kerk. Aan vier kanten staat te lezen “Waar draait het om in het leven?” Een mooie nadenker die we als Meerkerk - naast een kleurrijk stukje groen - de voorbijgangers graag willen meegeven.

## Vernuftig

Op de vraag wie de Jezus Christus voor hem is, antwoordt Kees: “De Here Jezus is mijn hulp en mijn heil. Jezus is ook God en maakt deel uit van de Drie-eenheid.

Door de Here God is het, voor zover ik het kan overzien, heel vernuftig bedacht. Wij geloven in God maar zien Hem niet. Daarom heeft Hij een man naar de wereld gezonden, geboren laten worden, Zijn Zoon. Dus toen kon je de Here God zien in Jezus, die tijdens zijn rondwandeling op aarde allemaal wonderen deed. Na Zijn hemelvaart heeft Hij de Heilige Geest gestuurd zodat je nooit alleen bent. Dat vind ik het vernuftige van deze Drie-eenheid, dat je kunt zeggen: God bestaat in een mens, de Here Jezus, dat lees je in de Bijbel, en de Heilige Geest kun je nog altijd herkennen als je ervoor openstaat.”

## Gemeente zijn

Na een korte stilte op de vraag wat de gemeente voor hem betekent, vertelt Kees dat het fijn is om elkaar elke zondag te treffen en samen te bidden en naar Gods woord te luisteren. Door regelmaat in de kerkgang leer je mensen kennen en ontstaat er een band. Zo zijn Kees en Erna bevriend geraakt met Kees en Truus Valentijn en trekken ze regelmatig met elkaar op.

## Gezondheid

Dat Kees een goede gezondheid geniet blijkt wel uit het feit dat hij nog elke maandag vrijwilligerswerk doet bij de technische dienst in de Weeligenberg, een verzorgingshuis in Hillegom.

Kees: “Ik ben goed in opruimen, maar wel buiten de deur!”

