

# PREEK DOOR DE WEEK

## Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus...

Filippenzen 1:27-30 (GNB)

Geraakt &  
Geroepen

maandag 11 februari 2019

*Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus...*

## **Geen lijstjes-christen maar vrij met God in ons**

*Alleen, zorg er wel voor dat uw levenswandel in overeenstemming is met het Evangelie van Christus. ([Filippenzen 1:27](#), GNB)*

*Het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen, tot het volledig dag is geworden. ([Spreuken 4:18](#))*

Paulus geeft de christenen in Filippi (en door middel van de Bijbel ook ons) op het hart om ervoor te zorgen dat onze levenswandel past bij een leven als christen. Als navolger van Jezus dus. Navolger... van Jezus!..., dat is nogal wat. Want er is een verschil tussen een volger (die Jezus volgt) en een navolger (die - voor zover dat mogelijk is - doet wat Jezus zei en nadoet wat Hij voordeed). Daar is absoluut Gods hulp voor nodig en ook hiervoor geldt: God voorziet.

Wie een 'navolgiestje' wil om toch vooral maar 'binnen de lijntjes te blijven', komt bedrogen uit. Ik vind het zelf nogal eens moeilijk wanneer en hoe rekening te houden met het geweten van de ander ([1 Korintiërs 10:29](#)) of de ruimte te nemen voor heilige verontwaardiging over wat anderen zeggen of doen. Tsjja, wat is wijsheid? Vraag de Heilige Geest. Volg Jezus na. We zijn tot vrije mensen gemaakt, in wie God wil bewerken dat we geen slaafse wetten-opvolgers worden maar mensen met een Hem toegewijd hart. Lijstjes werken eerder het tegendeel uit: dat we ons focussen op wat we minimaal moeten doen om maar (net?) 'goed te zitten'. In plaats van ons open te stellen voor wat God ons wil (mee)geven.

Uiteraard laat God ons niet in het ongewisse over het navolgen van Jezus. We hebben de Bijbel met de woorden en daden van Jezus die zijn gezindheid laten zien en wat ware wijsheid is en werkelijke rust, vrede en vreugde. (Denk hierbij zeker ook aan de Bergrede van Jezus in [Matteüs 5](#) tot en met 7 waarin het omgaan met de ander een belangrijke plaats inneemt.) En toen Jezus naar de Vader in de hemel ging, werd ons de heilige Geest gegeven. Zijn heilige Geest. Die ons wil leiden, niet naar het minimale, maar naar wat God voor ons in petto heeft. Wigle sprak over de verbondenheid tussen Jezus volgen en zijn gemeente zijn. Hoe mooi is het dat God zijn woorden in de praktijk waarmaakt en laat zien hoe Hij mensen voor zich weet te winnen en welke gevolgen dat heeft voor de 'ander', binnen en buiten de gemeente. Uit onderzoek in 26 landen van de onafhankelijke denktank Pew Research Center bleek dat in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat lid zijn van een kerk bijdraagt aan een gelukkiger gevoel en grotere maatschappelijke betrokkenheid. Hoe meelevender in de kerk, hoe socialer in de samenleving. Tevens had het rapport nog een mooie bemoediging voor de gemeente: 'Wie vaak naar een gebedshuis gaat, heeft meer betrouwbare mensen in de nabije omgeving. Dit zijn mensen die in zowel goede als slechte tijden voor anderen klaar staan.' Waarvan akte!

### **Om over na te denken**

*Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ([Filippenzen 2:5](#)) Hoe doe jij dat? Hoe houd jij je daaraan vast?*

**Gebedssuggestie** Here God, ik vraag U om vergeving voor waar mijn leven niet in overeenstemming was of is met het Evangelie van Christus; help me om zoutend zout en lichtend licht te zijn naar de gezindheid van Jezus.

dinsdag 12 februari 2019

*Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus...*

## **Radicaal leven**

*Want u hebt het voorrecht gekregen, niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden. U en ik strijden voor hetzelfde. (Filippenzen 1:29,30a GNB)*

Jezus volgen en, samen met medegelovigen, je leven inzetten in dienst van het Evangelie is geen vrijetijdsbesteding. Het is niet een optie, of iets dat je 'erbij' doet als je nog wat tijd over hebt. Als je je leven hebt overgegeven in de handen van God en gezegd hebt: "Hier ben ik, mijn leven is niet meer van mijzelf", dan leef je 'in Christus'. En dan heb je het voorrecht gekregen om, net als Paulus, voor Hem te strijden en te lijden.

Jezus leefde radicaal. Hij wist waarvoor Hij leefde. En er was niets dat Hem van zijn weg kon afbrengen. Geen mensen, geen omstandigheden, geen angst voor de toekomst of angst voor de dood. Hij bracht het goede nieuws van het koninkrijk van God. Het goede nieuws dat we verlost worden van alles wat zwaar en pijnlijk en moeilijk is. Ook al wist Hij dat Hij daarom bespot, gevangengenomen en gedood zou worden.

Radicaal betekent: *grondig of ingrijpend, geheel en al, afdoende, drastisch, extreem, groots opgezet, totaal, uiterst, vèrgaand, vèrstrekkend, volkomen.*

Een radicaal is een 'diehard', een doordrijver, een extremist, een rebel. Allemaal woorden die we waarschijnlijk niet op onszelf willen toepassen. Omdat ze een negatieve lading hebben. Ze doen denken aan een gevaarlijk iemand met een hard, slecht karakter. En we willen juist geduldig en zachtmoedig zijn, liefdevol en vredelievend. Dat zijn we ook als de Geest van God in ons woont en we Hem de ruimte geven om zijn vrucht te laten groeien.

Maar tegelijk met het karakter van God dat steeds meer zichtbaar mag worden in mijn leven, wil ik radicaal leven voor Hem. Volkomen en vèrgaand. Ook als dat betekent dat ik - voor een korte tijd - moet lijden. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt nooit op tegen de heerlijkheid die we straks in eeuwigheid mogen ontvangen als we voor Jezus staan. Het enige dat ik dan wil horen is dat ik trouw gebleven ben aan Hem, dat ik radicaal voor Hem geleefd heb, dat ik me niet heb laten afleiden of weerhouden door de wereld, en dat ik mag ingaan tot het feest van mijn Vader.

En dan ga ik op zoek naar Paulus en Watchman Nee, Corrie ten Boom en Hudson Taylor, en zoveel anderen om hen te bedanken dat ze mij zijn voorgegaan en een voorbeeld zijn geweest om na te volgen.

## **Gebed**

Maak, Heer, dat ik iedere dag opnieuw radicaal leef voor U.

## Vermanen met een glimlach

'Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig'. ([Filippenzen 1:27a](#), HSV)

'Het is de toon die het doet', zeggen we vaak als iemand iets corrigerend wil zeggen. Want hoe je het zegt, heeft effect op de ander, negatief of positief. Bij het kiezen voor een juiste benadering is het belangrijk niet jezelf maar de ander op het oog te hebben.

Als ik de vermaning van Paulus lees in de verzen 27-28 krijg ik hetzelfde gevoel. Bij het goede nieuws dat Paulus gebracht heeft past een veranderde levensstijl. In zijn vermaning spoort hij hen in verschillende punten aan: vaststaan, strijd voor het Evangelie, je geen schrik laten aanjagen door de tegenstander. En hij voegt bij dit alles toe: in één Geest, eensgezind, samen. Samen staan ze met Paulus in de strijd voor het Evangelie. Een positieve aanmoediging dus.

Vermanen, het kan een moeilijke opgave zijn. Vooral als je eigen irritaties een rol gaan spelen en je boosheid voelt opkomen. Dan zal de ander zich al gauw gaan afschermen en verdedigen en komt de vermaning niet over. Larry Crabb zegt: 'Wij moeten ons toewijden, niet aan het delen van onszelf, maar aan het delen van de Heer door in te gaan op de behoeften van de ander.' Paulus zegt het zo in de Filippenzenbrief: '*de ander uitnemender achter dan jezelf.*' Paulus had met zijn vermaning niet zichzelf op het oog, maar wilde zijn lezers bemoedigen om het juiste pad te houden. Het Griekse woord vermanen betekent eigenlijk: iemand begrip voor iets bijbrengen, zowel positief (iemand iets leren) als negatief: (iemand corrigeren) (uit Pop; Bijbelse woorden en hun geheim)

Elders in zijn brieven zou Paulus het zo zeggen: '*Het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart.*' (1 Timoteüs 1:5) In de Romeinenbrief wordt vermanen zelfs een gave van de Geest genoemd.

Misschien is de praktische aanwijzing die in [Spreuken 15:1](#) staat een goede richtingwijzer: '*Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.*' Ook hier gaat het om de 'vriendelijke toon' waarmee je iets zegt. Dat wil niet zeggen dat je het altijd eens moet zijn met die ander, maar wel reageert met respect voor de ander. Zelfs als de gemoederen verhit raken geen krenkende woorden spreken. Vriendelijke woorden hebben meer effect dan: 'Nu moet je eens goed naar me luisteren.' Volg hierin Jezus in zijn spreken na van wie gezegd wordt dat Hij zachtmoedig en vriendelijk is. ([Matteüs 21:5](#))

## Gebedssuggestie

Moge de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn.  
(Opwekking 59)

P.S. Voor wie verder wil studeren op het woord 'vermanen', kijk ook eens naar [Spreuken 19:20](#) en [25:11-12](#)

donderdag 14 februari 2019

*Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus...*

## **Waar het op aankomt**

Bijbel: 1 Samuel 17.

*'Wat denkt die onbesneden Filistijn wel...'* (vers 26b)

Misschien weet je nog toen je voor het eerst de auto van je ouders mocht lenen nadat je je rijbewijs had gehaald. Zo moet David zich ongeveer hebben gevoeld als hij proviand naar zijn broers mag brengen. Die zitten in het leger van Israël dat voor de zoveelste keer in oorlog is met de Filistijnen.

Er gaat een siddering van angst door het legerkamp als de reus Goliath zijn grote mond opzet. Hij is zeg maar het 'vlaggenschip' van de Filistijnen. David is verbolgen als hij hem hoort schelden op de Israëlieten en hun God. Wat een onrecht! Hij voelt zich meteen geroepen er iets aan te doen.

Mozes moet ook onrecht bestrijden maar is niet zo happig als David. Als God hem persoonlijk opzoekt, probeert Mozes God ervan te overtuigen dat Hij zich vergist. Mozes gaat uiteindelijk toch om de farao te bewegen het volk van God te laten gaan.

Twee grote verhalen van roepingen uit het Oude Testament. Ik kan niet kiezen welke mooier is. Mozes werd gedwongen door God om een onmogelijke missie te volbrengen. David twijfelde geen moment en had geen aansporing nodig.

Wat ik zo mooi en herkenbaar vind aan deze verhalen is het menselijke aspect. Die vastberadenheid aan de ene kant. Mensen die onrecht te lijf gaan en er echt iets aan doen. Ik kan er soms jaloers op zijn. En die vertwijfeling zoals Mozes aan de andere kant. Kan ik dit wel, ben ik wel de aangewezen persoon? Ze zien me al aankomen...

Er zijn ook overeenkomsten tussen David en Mozes. En die zijn het belangrijkste. Voor beide karakters is plek bij God. Hij hield zielsveel van beide mannen. Wat een verademing. En of je nou heldhaftig bent als David of een twijfelaar als Mozes, uiteindelijk komt het op één ding aan: stel je je vertrouwen op God?

Durf jij net als David en Mozes je vertrouwen te stellen op God? Die Jezus naar de aarde stuurde om jou voor te gaan? Kun jij die Jezus aanvaarden, je hart openstellen en je door Hem laten raken, elke dag opnieuw? Dan ben je een gezegend mens die weet waar het op aankomt.

## **Gebed**

Heer, dank U dat er plek is voor mensen zoals ik. Dank U dat U me leert om U te vertrouwen. Help mij dat ook te doen als U mij roept.

*Om te lezen: de geschiedenissen van Mozes en David. (o.a. Exodus, Numeri, 1 Samuël en diverse Psalmen)*

vrijdag 15 februari 2019

Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus...

## **Gezegend ben je ermee...**

'Want u hebt het voorrecht gekregen, niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden.' ([Filippenzen 1:29](#))

Ooit hoorde ik dat dit een reactie is vanuit het joodse volk op het feit dat zij 'uitverkoren' zijn: "Gezegend ben je ermee..." De reactie heeft een dubbele toon, maar dat is te begrijpen. Welk volk in de geschiedenis heeft het zo zwaar te verduren gehad als het door God uitverkoren volk?

En... hoe ziet dat met al die profeten die afgezonderd, geheiligd, waren voor een speciale opdracht? Wat te denken van Maria, de vrouw die werd uitverkoren om de moeder van de Messias te zijn? Ze was zeker bevoorrecht, maar ze stond wel aan de voet van het kruis en moest na de opstanding leven met het feit dat haar zoon naar de hemel was gegaan.

Jezus Zelf was, als Gods geliefde Zoon, uitverkoren om de wil van de Vader te volbrengen. Zelf had Hij deze taak aangenomen, wetende wat Hem te wachten stond. Hoe zwaar was zijn lichamelijk en geestelijk lijden?

En dan een man als Paulus. Koos hij voor Jezus of koos de Heer voor hem? Lees het maar na in [Handelingen 9](#). Ananias, een knecht van de Heer, moest zich over Paulus (die in het Hebreeuws *Saulus* genoemd werd) ontfermen. De Heer zei over Paulus tegen Ananias: "Ik zal hem namelijk laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam." ([Handelingen 9:16](#))

Dat heeft Paulus geweten. In [2 Korintiërs 11:24, 25](#) geeft hij een opsomming van wat hem is aangedaan/ overkomen:

'Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen.  
Driemaal ben ik met de roede gezeseld,  
eenmaal ben ik gestenigd,  
driemaal heb ik schipbreuk geleden,  
een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht...'

Dezelfde Paulus schrijft dus in [Filippenzen 1](#) dat de gelovigen te Filippi 'het voorrecht hebben gekregen' voor Christus te lijden. Denk daar rustig over na... Waarom zou dit een *voorrecht* zijn?

"Een leerling staat niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer," zo sprak Jezus tot zijn leerlingen volgens [Mattheus 10:24](#). Ook de discipelen van Jezus kregen het zwaar te verduren omdat ze bij Hem hoorden. Gezegend waren zij ermee...

## **Om over na te denken**

Wat is de prijs die wij betalen voor het volgen van Jezus?

## **Gebed**

Heer, het is het waard. Een leven zonder U is ondenkbaar geworden.

zaterdag 16 februari 2019

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus... Bijbellezing: [Filippenzen 1:27-30](#) (GNB)

Paulus geeft het de Filippenzen op het hart: een levenswandel hebben in overeenstemming met het Evangelie van Christus. Ons leven als christen hoort Evangelie-waardig te zijn, ofwel een manier die past bij het leven als navolger van Jezus. De gemeente is daarmee nauw verbonden. Want de gemeente van Jezus Christus heeft haar bestaansrecht en haar denken en spreken, haar handel en wandel, in Christus en Christus alleen. Wigle: "Ons gemeente-zijn (Ecclesiologie) hoort een afgeleide te zijn van onze Christologie (Jezus centraal) en daarmee in overeenstemming."

Hoe een en ander tot elkaar leidt en in elkaar overvloeit, zien we o.a. in [1 Johannes 3:16](#) (NBG51): *Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet. (Christologie) Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. (Ecclesiologie)*

Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus is meer dan een 'net christelijk leven', het is een radicaal leven waarin je (net als Paulus) bereid bent jezelf op te offeren.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Hoe werkt het op Jezus gericht leven bij jou door in het gemeente-zijn? Kun je zeggen dat het een in het ander overvloeide of is dat bij jou anders (gegaan)? Hoe ging dat?

Hoe zie jij het je inzetten voor de ander naar de gaven en talenten die je van God ontvangen hebt? Maak je ook gebruik van wat je buiten de kerk leerde? Zie je daarin dat God ook toen al aan jou werkte voor je bediening nu (of later)? Waaraan denk je daarbij?

\*\*\*

**Morgen** spreekt Remy Splinter in De Meerkerk over Filippenzen 4:4-7 (NBV).

Titel van de overdenking: Laat de Heer uw vreugde blijven.

## GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, zondag 17 februari 2019.

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

**Peuters:** Het kleine poortje ([Markus 10:24-25](#))

**Meerkids 4 – 11** heeft sponsorzondag. Zij horen gezamenlijk over de sponsorkinderen van Meerkids in Cebu City en leren dat Jezus voor iedereen een schuilplaats wil zijn. ([Psalm 46:2](#))

**X-pact:** thema - De rijdende rechters (Richteren)

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699  
2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

IJweg 1100  
2133 MH Hoofddorp  
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten ook zijn regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio** en **Seaport Radio** (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.