

PREEK DOOR DE WEEK

Gewoon, een goede kerk

Filippenzen 1:20-26 (NBV)

Geraakt &
Geroepen

14de jaargang, nr. 4 week 6
4 februari – 9 februari 2019

maandag 4 februari 2019

Gewoon, een goede kerk

Een goede kerk, gewoon...?

Als u door uw verbondenheid met Christus zozeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt, als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door eensgezind te zijn, elkaar lief te hebben, één van hart en ziel te zijn en naar echte eenheid te streven. ([Filippenzen 2:1-2](#), Het Boek)

Zo maar een zondagochtend. Ik ga naar de kerk. Gewoon, omdat ik dat elke zondag doe. Ik kom aanlopen en zie veel mensen, jong en oud, naar binnen gaan. Sommigen ken ik, anderen ken ik niet. Ik word bij de ingang vriendelijk begroet, hang mijn jas op en ga de zaal in. Nog voor de dienst begint, raak ik in gesprek met het echtpaar dat voor mij zit. Ze vragen hoe het is met mijn zoon, die net een operatie heeft gehad. Omdat hun zoon ooit een zelfde soort operatie gehad heeft, begrijpen we elkaar goed. Even later vraagt iemand, met wie ik vroeger op huiskring zat, of mijn tweede kleinkind (van mijn andere zoon) al geboren is.

Die korte gesprekjes lijken heel gewoon, maar doen me buitengewoon goed. De dienst begint. Er worden liederen gezongen. Sommige liederen zing ik gedachteloos mee. Misschien wel omdat ik ze al zo vaak gezongen heb. In de preek hoor ik geen nieuwe dingen. Toch denk ik dat het horen van de woorden mijn geloof opbouwt.

Na de dienst loop ik door de ontmoetingsruimte. Overal zie ik groepjes mensen praten. Dat lijkt gewoon, maar ik vind het buitengewoon. De gemeente van de Filippenzen was misschien wel net zo gewoon, of buitengewoon, als onze kerk. Dat buitengewone wordt in de verzen hierboven door Paulus gevat in de woorden 'uw verbondenheid met Christus'. Dat maakte die gewone gemeente zo buitengewoon. En dat maakt onze kerk vandaag buitengewoon. Het gaat niet alleen om een goede preek. Het gaat niet alleen om mooie liederen. Het gaat ook om jou en mij, die met elkaar die buitengewone kerk vormen. Jij en ik, die misschien wel heel verschillend zijn, maar door Jezus een wonderbaarlijke eenheid zijn geworden. Jij en ik, die elkaar zien staan, met elkaar begaan zijn, die een eenheid in Jezus zijn.

Dat is de buitengewone kerk, waar ik volgende week zondag weer heen ga. Ben jij er dan ook? Gewoon?

Om over na te denken

Lees de verzen hierboven nog eens. Herken je die verbondenheid in onze kerk? En hoe heb jij daar een bijdrage in?

Gebedssuggestie

Heer, dank U voor de gewone gemeente waar ik deel van mag uitmaken. Amen.

dinsdag 5 februari 2019

Gewoon, een goede kerk

Enerzijds, anderzijds...

“Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen.”
(Filippenzen 1:22)

Wat valt er te kiezen? Paulus schrijft aan de geloofsgemeenschap te Filippi en vertelt eerlijk dat hij het wel prima zou vinden als zijn aardse leven zou overgaan in de heerlijkheid bij Christus. Ik weet niet hoeveel christenen vandaag op de vingers getikt zouden worden door hun broers en zussen wanneer ze zo openhartig zouden vertellen dat ze liever niet meer op deze aarde zouden willen blijven...

Ik vind het moeilijk te begrijpen. Maar ik heb gemakkelijk praten. Ik heb een comfortabel leven met veel leuke uitdagingen en bruis van levenslust. Maar Paulus had het heel zwaar. Als hij uit eigenbelang zou mogen kiezen, wist hij het wel: hij zou *linea recta* en *stante pede* naar zijn Heer vertrekken.

Als je jong bent en het leven lacht je toe, dan snap je weinig van dergelijke verzuchtingen. Was Paulus zo'n sombere man? Nee, dat denk ik niet... En vergeet niet dat er ook veel jonge mensen zijn die het leven moeilijk vinden en die daar werkelijk aan kunnen lijden. Wat hebben we hen te bieden?

Paulus deed niet geheimzinnig over zijn eigen innerlijke afwegingen en persoonlijke tekortkomingen. Hij was een mens van vlees en bloed. (Lees Romeinen 7 maar – bijvoorbeeld.) In het eerste hoofdstuk aan Filippenzen is Paulus bijzonder openhartig. En – ik geloof hem op zijn woord – hij maakt een eerlijke afweging tussen wat hij zelf zou willen en wat het allerbeste zou zijn voor de mensen die God aan zijn zorg heeft toevertrouwd. En dat laatste weegt het zwaarst, want Paulus wilde bovenal de wil van zijn Heer doen en trouw aan zijn roeping blijven.

Weet je wat voor ons allemaal buitengewoon geruststellend is? Paulus was een toparbeider in de wijngaard van zijn Heer, maar hij kwam steeds meer tot het besef dat het allemaal niet van zijn inspanningen afhing. Hij was ijverig als een paard, maar zat van tijd tot tijd achter de tralies en ging 'dan maar brieven schrijven' om contact te onderhouden. Zou hij vermoed hebben dat wij die brieven nog steeds lezen?

Zo! Wat heeft dat werk van deze trouwe medewerker veel vrucht gedragen. En er kwam inderdaad een moment waarop de Heer 'het welletjes vond'... Paulus verdween stilletjes van het toneel. Waarschijnlijk als martelaar. Wat een kerel.

Gebed

Heer, wij leven voor U!

woensdag 6 februari 2019

Gewoon, een goede kerk

Eén in liefde, één in streven, één van geest... onze kerk...

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. ([Filippenzen 2:1-2](#))

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ([Filippenzen 2:5](#))

De titel 'Gewoon, een goede kerk' geeft aan dat het niet vreemd is dat een kerk goed is. Dat hóórt gewoon zo. (Er is wel reden voor dankbaarheid maar niet voor borstklopperij als het bij jou of mij in de kerk goed gaat...)

God heeft niet voor niets de gemeente ingesteld. En Hij heeft ons niet voor niets heel veel gegeven om naar zijn verlangen samen te kunnen optrekken. Hij heeft ons zelfs naar zijn beeld en gelijkenis geschapen, heeft ons Jezus niet alleen als Redder maar ook als voorbeeld gegeven, heeft ons door zijn woord zicht op Hem gegeven, op onze Bron en ons Doel, heeft ons liefde gegeven, gaven en talenten en ... vul maar in...

Een goede kerk of gemeente is een zaak van meer dan alleen maar goede wil. In Openbaring 2 (toch het laatste - en laatstgeschreven? - boek van de Bijbel) lezen we dat Jezus aan Johannes brieven dicteert voor zeven gemeenten. Vijf gemeenten krijgen complimenten èn (vriendelijk gezegd) 'aandachtspunten', twee gemeenten komen er geheel goed van af, die lijken áf te zijn: Smyrna en Filadelfia. Opmerkelijk dat in hún brieven - ondanks al het goede van deze gemeenten - wordt gesproken over een komende beproeving. Maar gelukkig ook de overwinning.

Een goede gemeente is blijkbaar toch vooral een zaak van je samen blijven focussen op God en op wat God met ons wil. Samen en persoonlijk.

Maar soms lijkt het gewoon niet te lúkken om alles te laten gaan naar Gods wil. Daar kunnen we natuurlijk allerlei redenen voor bedenken, maar we mogen er van overtuigd zijn dat God nooit loslaat wat Zijn hand begon. *Hij* weet altijd waaraan Hij begint.

Kan een goede gemeente soms lijken op 'een gebed zonder end'? Ja, maar wel in de goede zin, want het komt goed, ja *is* goed. Onze missers kunnen het wat ophouden, maar ons gebed voor de gemeente, *Zijn* gemeente, zal worden tot één groot en voortdurend dankgebed! Waarom zouden we onze oren laten hangen naar wat tegenzit als God vóór ons is?!

Paulus houdt van 'zijn' gemeente in Filippi. Het is mooi om te zien dat hij - een beetje aan het einde van zijn leven met God/Jezus en zijn gemeente - een opgewekte brief kan schrijven, waarin de meeste aansporingen ook complimenten bevatten en hij opvallend vaak spreekt over vreugde, liefde, hoop, blijdschap en overwinning. Dát is God en zijn gemeente!

Gebed

Heer, wat hou ik van uw huis... omdat U er de Heer van bent en wij uw kinderen, op weg van wie we zijn naar het volmaakte in en bij U.

donderdag 7 februari 2019

Gewoon, een goede kerk

Bedenk geen aardse dingen, maar alles wat prijzenswaardig is

Laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen – (..) ik zeg het nu ook onder tranen - wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik, en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. ([Filippenzen 3:16b-19](#))

Uit de brief die Paulus schrijft aan de gelovigen in Filippi proef je de liefde en de zorg voor elkaar. Een zorgzaamheid en betrokkenheid die over en weer gaan, zowel emotioneel, als materieel. Tegelijkertijd weet Paulus dat de eenheid van de christenen ook bedreigd kan worden door mensen die niet (meer) gericht zijn op het offer van Christus, maar bezig zijn hun eigen zaakjes te regelen. Hun huis, hun vakantie, hun volle boodschappenkar... Alles wat zo aard is en waar ze zo druk mee kunnen zijn, staat het beste soms in de weg.

Voor Paulus hebben al die zaken die zo belangrijk zijn in de ogen van de wereld geen enkele waarde. Want het leidt uiteindelijk nergens toe. *Bedenk liever de zaken die eeuwigheidswaarde hebben.* Mensen en het woord van God hebben eeuwigheidswaarde. Die mogen we bij elkaar brengen. Laten we voortdurend woorden spreken die levens kunnen redden.

Wanneer heb jij voor het laatst verteld van de grote daden die God gedaan heeft voor jou? Paulus bouwt het geloof op van de christenen door te vertellen hoe zijn leven eruit ziet en wat voor hem belangrijk is. Zo hebben wij het ook nodig om veel meer te horen van elkaar dat er een God is die leeft en werkt in onze levens. Om elkaar te bemoedigen. Om hoop te geven. Om geloof op te bouwen. En om de eenheid en verbondenheid in de gemeente te bevorderen.

Ik praat veel tegen anderen over Gods trouw en zorg in mijn leven. Maar ik heb het ook nodig om van jullie te horen. Over en weer. Wil je deze Preek door de Week beantwoorden en mij iets vertellen over Gods werk in jouw leven?

'Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat.' ([Filippenzen 4:8](#)) ...en vertel dat aan elkaar.

vrijdag 8 februari 2019

Gewoon, een goede kerk

Geschied voor alle leeftijden èn van blijvende waarde

Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven.

[\(Filippenzen 1: 23-24\)](#)

Paulus zal misschien ruim 60 zijn geweest toen hij deze zin aan de christenen van Filippi schreef. *Ik verlang ernaar te sterven...*, dat klinkt niet echt positief. Maar dat is als we met een bril lezen die niet de hele zin laat zien. Als je de brief aan de Filippenzen leest, zie je een brief met hoop, vreugde, liefde, overwinning. En ja, Paulus had veel meegemaakt in zijn werk voor de Heer, maar we mogen er beslist vanuitgaan dat de klemtoon in bovenstaande zin ligt bij zijn *'verlangen om bij Christus te zijn. Want dat is het allebeste.'*

En daar gelijk achteraan laat hij zien dat hij zijn eigen belang ondergeschikt maakt aan dat van de ander: *'omwille van u kan ik beter blijven'* (voor jullie doorgaan met wat ik doe). We zagen dat vorige week ook in [Romeinen 15:2](#): *'Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem (de ander) is.'* Een prachtige zin die ook wezenlijk onderdeel is van het gemeente-zijn en van het uitdragen van ons christen-zijn.

Ik ben nu vermoedelijk ouder dan Paulus toen. En ik moet zeggen: het doet me heel goed, maakt me echt blij, als ik zie hoe enthousiast jonge mensen een bediening hebben opgepakt. God en Zijn werk gaan dóór! Maar ik geniet er ook van dat mensen van mijn leeftijd van blijvende waarde blijken te zijn en er geen sprake is van afschrijving in verband met waardevermindering. Je moet er toch niet aan denken dat de kerk je bij je 65- of 66-jarige leeftijd een geranium schenkt! Wat dat betreft leven we ook in een goede tijd. Waar vroeger mensen van mijn leeftijd als oud werden gezien, kopen ze nu nog een racefiets of beklimmen ze de hoogste bergen. En/of zetten zich nog steeds in voor het werk van de Heer. Is het niet een groot voorrecht als dat je gegeven is?

Om over na te denken

Een kerk is niet een plek waar we iedereen maar aan het werk willen hebben, maar een plek om God en elkaar te dienen en open te staan voor wat onze Drie-ene-God in en door onze gemeente tot stand wil brengen. En dat is vreugdevol, het brengt je dichterbij de Heer. Paulus was er vol van, zó vol dat hij zelfs wilde sterven om nog dichterbij Christus te zijn en zó vol dat hij toch wilde blijven om het Goede Nieuws aan anderen door te kunnen geven.

Enkele teksten die Paulus over zijn liefde voor Jezus schreef:

"Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles."

"Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren."

"Ik wil Christus winnen en één met Hem zijn."

Welke eigen tekst(en) zou jij hieraan willen toevoegen?

Gebedssuggestie

Heer, ik wil graag bij U zijn, later in het volmaakte, maar ook nu hier. Wil mij daarin leiden.

zaterdag 9 februari 2019

Afgelopen zondag sprak Arnold van Heusden over [Filippenzen 1:20-26](#) (NBV).

Titel: Gewoon, een goede kerk

De titel en de Filippenzenbrief geven aan hoe mooi de band is tussen Paulus en de door hem gestichte gemeente en hoe de gemeente leert te leven uit, door en tot Christus.

Arnold schetste een paar voorbeeldige karaktereigenschappen van hoe de mensen uit de gemeente in het leven staan en wie ze in Christus voor elkaar willen zijn. Dat is uiteraard van belang voor 'gewoon, een goede kerk', maar de kerk is niet goed of bijzonder omdat het allemaal wel lekker loopt, we aardig zijn, niet te klagen hebben en de vooruitzichten goed lijken, nee, de kerk is in de eerste plaats bijzonder omdat Jezus het hoofd is.

Paulus - al op leeftijd - schetst zijn gemeente met woorden als Vreugde en Eenheid, maar is toch vooral een man die bekendstaat om zijn Christocentrische boodschap. Hij verlangt bij Jezus te zijn, '*want dat is het allerbeste*', maar wil nog blijven om er voor de ander te zijn omdat dat beter voor hen is. Ook in deze periode van zijn leven is hij niets van zijn passie voor Jezus en Zijn gemeente verloren.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Paulus heeft een radicale bekering meegemaakt na een wonderlijke ontmoeting met Jezus (die hij vervolgde). Het zette zijn leven op de kop, heeft hem ook heel veel gekost, maar tot aan het einde toe kon hij blijven getuigen over de vreugde, liefde, hoop en overwinning van en in Jezus. Kun jij aangeven wat Jezus in jouw leven betekent en hoe dat jouw leven anders doet zijn?

Paulus had een hart voor de gemeente en daarmee voor de mensen daarin. Jong en oud en alles daartussenin. Een goede kerk is niet een verzameling getalenteerde alleskunnende, maar een gezelschap van samenoptrekkers. Goedgekeurd voor alle leeftijden, gaven, talenten en gebreken. Hoe kijk jij aan tegen mensen van heel andere leeftijdsgroepen en andere achtergronden/ culturen en hoe ga je daarmee om? Kun je iets met 'ervaring opdoen' en 'ervaring delen'? Wat vind je daar moeilijk in, en waarom?

Morgen spreekt Wigle Tamboer in De Meerkerk over 'Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus...'. Bijbellezing: [Filippenzen 1:27-30](#) (GNB)

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, zondag 10 februari 2019.

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: Tien zilveren euro's ([Lukas 15:8-10](#))

Kleuterbouw: Vier mannen en hun zieke vriend ([Lukas 5:17-26](#))

Onderbouw: Jezus zorgt dat er genoeg te eten is ([Johannes 6:1-15](#))

Bovenbouw: Gods belofte aan Abraham en Isaak ([Psalm 105:1-11](#)); Het geloof van Abraham ([Hebreeën 11:8-16](#))

X-pact: Mozes geroepen ([Exodus 3:1-22](#))

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

IJweg 1100
2133 MH Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten ook zijn regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio** en **Seaport Radio** (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.