

PREEK DOOR DE WEEK+

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst.

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze website www.meerkerk.nl voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd.

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega's op je werk.

ZONDAG 27 JANUARI 2019

Prediker: Christiaan Vos

TITEL: WAT OPBOUWEND IS...

Bijbellezing: Romeinen 15:1-6 en 13

1 Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. 2 Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. 3 Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: 'De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.' 4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5 Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
13 Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. (NBV)

1 Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. 2 Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouw, 3 want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven staat: De smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder. 4 Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden. 5 De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus, 6 opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken.
13 De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes. (NBG51)

Bijzonderheden

Maandag 21 januari zijn de Alpha- en Beta-cursussen gestart.

Een paar opmerkingen

Christiaan Vos is voorganger in Duiven. Zijn gemeente heeft, net als De Meerkerk, een nieuwe huisvesting mogen aankopen. Het gaat om een bibliotheek en een voormalige school midden in het dorp. Het was een langgekoesterde wens een eigen plek te hebben en momenteel wordt er hard gewerkt om de aankoop tot een prachtig kerkelijk centrum te maken. En, Christiaan is, net als wij, door het nieuwe eigendom bepaald bij Gods goedheid aan ons, maar ook Gods goedheid voor

hen die bereikt mogen gaan worden vanuit de nieuwe eigen stek. Zo wordt er letterlijk gewerkt aan de gebouwen waarin we als gemeente mogen samenkomen. Vanuit de ervaring van fysiek bouwen neemt Christiaan ons mee naar de geestelijke toepassing van bouwen: doe en spreek onder elkaar “Wat opbouwend is” (Romeinen 15:2b). Ook geestelijk gezien is het onze taak om elkaar als gemeente op te bouwen door ons te richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor de ander is.

In het Bijbelgedeelte van vandaag wordt ook gesproken van blijdschap, vrede en overvloedige hoop. De Bijbel blijkt geschreven zodat we zouden blijven hopen (vs.4). God wordt hier de God van de hoop genoemd. Op de momenten dat we geen uitweg meer zien, weten we dat we mogen hopen op God en onze toevlucht in Hem mogen vinden. En omdat Christus heeft omgezien naar ons en niet zijn eigenbelang heeft gezocht, maakt dat we kunnen omzien naar elkaar. Christiaan: ‘Op basis van Wie God is, geloof ik niet in hopeloze gevallen of in hopeloze situaties. Er zijn alleen mensen die de hoop verloren hebben. Er is altijd perspectief, uitzicht, redenen om te bouwen’.

Aanvullende Bijbellezingen

Mattheus 16:15-18 (NBG51)

Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Romeinen 14:19 (NBV)

Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.

Efeziërs 4:29

Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet. (BGT)

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. (NBV)

Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. (WV)

1 Petrus 3:8-11 9 (NBV)

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.

Jakobus 4:11,12 (NBV)

11 Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadsprekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. 12 Er is maar één wetgever en rechter: hij

die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?

Efeziërs 2:10 (NBG51)

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Filippenzen 1:6, 9-11 (NBG51)

6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

LIEDEREN

607 - Machtige Redder

Wat hou ik van Uw huis - Psalm 84

765 - Uw vrede vult dit huis

815 - Vul dit huis met uw glorie

How great is our God

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage.

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

Mocht je aanvullende en/of andere vragen willen behandelen op je huiskring, dan kan de volgende indeling in soorten vragen je wellicht helpen:

1 verwerkings- of begripvragen (bijbel lezen en bespreken): wat staat er?

2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij?

3. toepassingsvragen: wat wil/kan ik ermee doen (een beslissing nemen)?

Bovenstaande driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of:

snappen – wil/kan ik? – wat ga ik doen?

Denk vooraf biddend na welke vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken.

Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij. NB. Als je de dienst hebt gemist of je geheugen wilt opfrissen: op de website vind je de hele dienst in audio en de preek in video.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Deel twee ervaringen: 1) een ervaring waar je iemand met je woorden NIET opbouwde en 2) een ervaring waar je iemand met je woorden WEL opbouwde. Wat leerde je van deze ervaringen?

2. Laat ieder voor zich Romeinen 15:1-6 en 13 lezen, het liefst in verschillende vertalingen. Laat vervolgens ieder voor zich een woord of vers of gedeelte kiezen die hem of haar aanspreekt. Maak

twee talen en deel met elkaar wat je aanspreekt en waarom. Doe vervolgens een rondje om de hele groep op te bouwen door te vertellen welk woord, vers of gedeelte jouw gesprekspartner heeft gekozen en waarom.

3. “De God die ons hoop geeft” (Romeinen 15:13). Wat betekent het voor jou om hoop te hebben? Kan je iets delen over een moment of situatie waarin je hoop mocht ontvangen van God?

4. Romeinen 15:4 spreekt over troost putten uit de Schriften. Haal jij daar ook troost uit? Waarom wel of niet?

5. In onze wereld is het is niet vanzelfsprekend dat de sterken de zwakken helpen in hun kwetsbaarheid (Romeinen 15:1). De Bijbel roept ons op om ons te richten op het belang van de ander, misschien zelfs als de ander in zijn of haar kwetsbaarheid niet in staat is meteen een tegenprestatie te leveren. Hoe werkt dit in jouw leven? Op welke manier probeer jij mensen op te bouwen en in hoeverre gaat dat je goed af? Waar liggen de verbeterpunten?

6. Hoe goed om niet alleen te praten over “elkaar opbouwen”, maar om het ook in de praktijk te brengen. Pak ieder voor zich pen en papier (of maak notities op een smartphone) en schrijf ieder voor zich een opbouwend gebed op voor de persoon naast je. Dit kunnen dingen zijn die je de ander toewenst, wat je waardeert in de ander, een Bijbeltekst, als het maar opbouwend is. Eindig de avond met een gebedsrondje waarin iedereen deze opbouwende gebeden uitspreekt, opdat iedereen bemoedigd en opgebouwd naar huis kan gaan.

GEBEDSSUGGESTIE

Vader in de hemel, dank dat U een God van hoop bent. U bouwt Uw kerk en dank dat wij daar onderdeel van uit mogen maken. Het is die hoop die we hebben in U die ons een éénheid maakt. Omdat U bereid was Uzelf aan ons te geven, hebben we alles ontvangen wat we ooit nodig zullen hebben, waardoor we onszelf nu aan elkaar kunnen geven. Help ons de belangen van de ander altijd voor ogen te houden en als Christus voor elkaar te zijn met opbouwende woorden en daden, door de kracht van Uw Geest. Dit alles bidden we in Jezus’ naam, amen.

BIJLAGE: LIEDEREN

607 - Machtige Redder

Elke dag wil ik zingen van uw liefde,
buig ik mij bij de bron van leven neer
Want in mijn diepste nood was U nabij;
een stroom van liefde verzadigde mij

Ik vertrouw op het kruis van mijn Verlosser
en ik zing van het bloed dat overwint
U wies mijn zonden weg, vernieuwde mij;
uw dood bracht leven en nu ben ik vrij!

Refrein:

Machtige Redder, wonderbaar Raadgever,
Heer van elke tijd, vol van majesteit,
U bent Koning van 't heelal

Here der heren, blinkende Morgenster.
U, verrezen Zoon, draagt de koningskroon,
U regeert, regeert over al

Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig,
daar te zijn waar uw heerlijkheid verschijnt,
waar alle volkeren verenigd zijn
en samen zingen tot eer van het Lam!

(Refrein 2x)

Wat hou ik van uw huis - Psalm 84

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo heimwee
Zo'n blijvende schreeuw om de levende God

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligt ons,
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van uw huis

765 - Uw vrede vult dit huis

Uw vrede vult dit huis, een glimp van heerlijkheid
daalt in onze harten neer.

Vader, kom, omarm wie naar U verlangt.

Uw Geest daalt op ons leven neer.

En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding.

Uw Geest getuigt in ons.

Refrein:

Wij zingen: Abba, Vader, U bent hier bij ons.

Wij zijn uw zoons en dochters

en uw liefde laat ons nooit meer los.

Verwelkomd en vernieuwd; één gemaakt met U,
door het kruis dat ons verzoent.

Het hemelkoor verstilt, als uw zachte stem
over onze levens zingt.

Uw genadelied vervult ons nu met dankbaarheid.

Uw Geest getuigt in ons.

(Refrein)

815 - Vul dit huis met uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie.

Vul dit huis met Uw glorie.

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U

en alles is tot U,

openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.

Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer.

How great is our God

The splendor of a King,

Clothed in majesty

Let all the earth rejoice,

All the earth rejoice

He wraps himself in light,

And darkness tries to hide

And trembles at his voice,

And trembles at his voice

Refrein:

How great is our God,

sing with me

How great is our God,

and all will see
How great, How great
Is our God

Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End,
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb

(Refrein)

Name above all names
You are Worthy of all praise
and My heart will sing how great
Is our God

(Refrein)