

PREEK DOOR DE WEEK+

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst.

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze website www.meerkerk.nl voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd.

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega's op je werk.

ZONDAG 20 JANUARI 2019

Prediker: Wigle Tamboer

TITEL: WAT GOD HEEFT VOORBEREID...

Bijbellezing: Efeziërs 2:8-10

De redding, die het geloof u bracht, hebt u te danken aan zijn genade, niet aan uzelf; het is een geschenk van God en niet het gevolg van uw prestaties. Er is dus geen enkele reden om u op iets te laten voorstaan. We zijn het werk van God, Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid. (GNB)

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (NBG51)

Bijzonderheden

Maandag 21 januari start van de Alpha- en Beta-Cursussen.

Een paar opmerkingen

Deze zondag volgt Wigle de lijn van onze Kerst- en Nieuwjaarsdiensten:

- Kerst: de komst van Jezus, wiens naam betekent: Redding.
- Nieuwjaar: het verhaal van Martha en Maria; Jezus kwam om ons te dienen, niet om gediend te worden.

Zondag, 20 januari: na onze redding en ons gediend zijn door Jezus, komt de tijd van ons dienen van God, elkaar en de naaste.

Bovenstaande aspecten komen samen in het Bijbelgedeelte van deze zondag, Efeze 2:8-10 (GNB):

De redding, die het geloof u bracht
(en waarmee Jezus, onze Redder, ons diende),
hebt u te danken aan Zijn genade,
niet aan uzelf; het is een geschenk van God
en niet het gevolg van uw prestaties
(dus niet het gevolg van ons dienen van God - denk aan alle inspanning van Martha).
Er is dus geen enkele reden om u
op iets te laten voorstaan.
We zijn het werk van God,

Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus
om het goede werk te doen
(het goede werk van het dienen van God, elkaar en onze naaste)
dat Hij heeft voorbereid.

Hoe ziet dat goede werk van het dienen van God, elkaar en de naaste er uit? Een dienen dat dus niet mijn werk is, wat ik heb voorbereid, maar wat Gods werk is en Hij heeft voorbereid!

In de preek wordt deze vraag beantwoord door na te denken over de vraag hoe we een betekenisvol leven kunnen leiden. Een leven dat er toe doet, omdat we hebben geleerd om elke dag te beginnen met God en Hem te vragen wat Hij in Jezus Christus voor ons heeft voorbereid.

Met het begrip "betekenisvol" maken we deze zondag ook weer een link naar de Filippenzenbrief. God wil met Zijn goede werk betekenis geven aan ons leven en door ons heen aan het leven van anderen. In Filippenzen 1: 6 en 9 wordt over dit goede werk gesproken en wordt gebeden dat we (betekenisvol) mogen onderscheiden waarop het aankomt.

Aanvullende Bijbellezingen

Filippenzen 1:6 (NBV)

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Filippenzen 1: 9-11

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.(NBV)

Ik bid dat jullie liefde steeds groter wordt. Want dan zullen jullie steeds meer weten en begrijpen. Dan weten jullie wat echt belangrijk is. Dan zullen jullie goed leven, als mensen die gered zijn door Jezus Christus. Dan leven jullie tot eer van God. En dan zullen jullie volmaakt en zuiver zijn op de dag dat Christus terugkomt.(BGT)

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.(NBG51)

Matteüs 11:28 (NBV)

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Mattheüs 9:36 (SV)

En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.

Romeinen 11:36 (NBV)

Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

LIEDEREN

430 - Heer, ik prijs uw grote naam

542 - God van trouw

582 - Jezus, alles geef ik U

558 - Wij zijn als adem

520 - Wees mijn verlangen

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage.

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

Mocht je aanvullende en/of andere vragen willen behandelen op je huiskring, dan kan de volgende indeling in soorten vragen je wellicht helpen:

1 verwerkings- of begripsvragen (bijbel lezen en bespreken): wat staat er?

2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij?

3. toepassingsvragen: wat wil/kan ik ermee doen (een beslissing nemen)?

Bovenstaande driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of: snappen – wil/kan ik? – wat ga ik doen?

Denk vooraf biddend na welke vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken.

Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij. NB. Als je de dienst hebt gemist of je geheugen wilt opfrissen: op de website vind je de hele dienst in audio en de preek in video.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Vertel iets over hoe jij de eerste 3 weken van het nieuwe jaar ervaren hebt. Denk bij deze vraag ook aan de Nieuwjaarsdiensten, waar we spraken over hoe snel onze handen vol kunnen raken met alle ballen die we in de lucht moeten houden (voorbeeld van de jongleur en de circusdirecteur). Is er iets veranderd in je leven of gaat het gewoon weer zoals het altijd ging? Ben je bemoedigd of misschien wel ontmoedigd? Deel het in de openheid van je vertrouwde kring.

3. Lees ieder voor zich Efeze 2:8-10 nog een keer, bij voorkeur in een aantal verschillende vertalingen. Bedenk vervolgens twee vragen die je over dit gedeelte aan een kringlid zou willen stellen. Dat kan een begripsvraag zijn: wat zegt dit gedeelte over?; het kan ook een belevingsvraag zijn: hoe ervaar jij?; of het kan een toepassingsvraag zijn: hoe pas jij ... toe in je eigen leven? Wees creatief! Laat vervolgens iedereen aan een kringlid een vraag stellen en let er daarbij op dat iedereen tenminste één keer aan de beurt komt.

4. Ali B vertelde over Juf Mirjam en hoe zij in één dag meer voor hem betekend heeft dan alle docenten bij elkaar over alle jaren onderwijs. Wie heeft voor jou heel veel betekend in je leven? Anders gezegd: wie is Juf Mirjam in jouw leven?

5. Deze zondag gaat het om het wandelen in “goede werken, die God tevoren bereid heeft”

(NBG51). In de preek werd dit “een betekenisvol leven” genoemd. Een leven in dienst van God, elkaar en de naaste. Ervaar jij dat je een betekenisvol leven leidt? Kun je concreet noemen voor wie jij betekenisvol bent (anders gezegd: voor wie mag jij een Juf Mirjam mag)?

6. Deel ook met elkaar hoe en voor wie je graag meer betekenisvol wilt zijn en bespreek met elkaar hoe je dat zou kunnen doen.

7. Ga na het delen in de kring in groepjes van twee uit elkaar om voor elkaar te bidden. Bid in vrijmoedigheid dat God je mede-kringlid doet ervaren dat hij of zij in Christus betekenisvol is. Betekenisvol in het dienen van God, elkaar en de ander. Mag God's Geest daarbij onze ogen openen voor wie wij in 2019 wellicht een Juf Mirjam mogen zijn.

8. Wigle vertelde in de preek over een vriend en zijn vrouw en hun goede voornemen voor 2019. Ze besloten elke ochtend geen ander beeld voor ogen te willen hebben dan eerst Jezus. Heel concreet: bij het opstaan niet als eerste het beeldscherm van hun telefoon aanzetten, maar eerst de Bijbel openen om daarin het beeld van Jezus te zien. Het maakte de start en het verloop van hun dag zo veel meer betekenisvol. Wat is jouw ervaring als je kijkt naar hoe jij de dag begint? Deel met elkaar in alle openheid je ervaringen.

GEBEDSSUGGESTIE

Here, aan het begin van een nieuw jaar bidden we dat een ieder van ons betekenisvol mag zijn in Uw naam.

Geef, dat Uw liefde elke dag in ons blijft groeien door helder inzicht en alle fijngevoeligheid, waarbij Uw Geest ons leidt om elke dag te onderscheiden waarop het aankomt.

Geef ons de genade dat we elke morgen mogen opstaan met als eerste beeld Uzelf, Heer Jezus. En mag dat beeld ons steeds voor ogen blijven, wat er die dag ook gebeurt.

Dit alles vragen we U in Uw naam, de kostbare naam van Jezus, de Heer en Leidsman van ons geloof, de Heer en Leidsman van 2019.

Amen.

BIJLAGE: LIEDEREN

430 - Heer, ik prijs uw grote naam

Heer, ik prijs uw grote naam
Heel mijn hart wil ik U geven
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven

Refrein:

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn
Van het kruis naar het graf

Uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs uw grote naam

542 - God van trouw

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst
Aller Heer, ik vertrouw op U

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw

Refrein:

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker
ik stel mijn hoop alleen op U

582 - Jezus, alles geef ik U

Jezus, alles geef ik U,)
wat ik ben en heb) 2x
en wat ik ooit zal zijn)

Al mijn hoop,)
mijn plannen en mijn tijd)
leg ik in uw hand,) 2x
vertrouw ze aan U toe)

Door uw wil te doen,)
leer ik om vrij te zijn) 2x

Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn

558 - Wij zijn als adem

Wij zijn als adem, U was er altijd,
Heer van de eeuwen, God van de tijd
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,
heersend met liefde en majesteit

Refrein:

Heilig, heilig, Heer God almachtig,
waardig is het Lam op de troon
Hoogste eer, aanbidding en glorie
voor uw grote naam, voor uw grote naam

Wij zijn gebroken, U bent de Maker,
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen,
juichen voor eeuwig in heerlijkheid

(Refrein 2x)

Voor uw grote naam

520 - Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid
Wees als een burcht, als een toren van
kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

