

## PREEK DOOR DE WEEK+

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst.

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze website [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd.

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega's op je werk.

\*\*\*\*\*

## ZONDAG 13 JANUARI 2019 NIEUWJAARSDIENSTEN

Prediker: Wigle Tamboer

### TITEL: ER IS MAAR ÉÉN DING ECHT BELANGRIJK

Bijbellezing: Lukas 10: 38-42 (BGT)

*38 Jezus en zijn leerlingen gingen verder, en kwamen bij een dorp. Daar woonde een vrouw die Jezus uitnodigde om bij haar thuis te komen. Ze heette Marta, 39 en haar zus heette Maria. Maria ging bij de Heer zitten en luisterde aandachtig naar zijn woorden. 40 Maar Marta was druk bezig met de zorg voor het eten en drinken. Ze vroeg aan Jezus: "Heer, mijn zus laat mij alles alleen doen. Dat kan toch niet? Zeg tegen haar dat ze mij moet komen helpen." 41 Toen zei de Heer tegen haar: "Marta, Marta, maak je toch niet altijd zo veel zorgen! 42 Er is maar één ding echt belangrijk: dat je luistert naar mijn woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. Mijn woorden zullen altijd bij haar blijven."*

### Bijzonderheden

Maandag 21 januari starten de Alpha en Beta Cursussen.

### Een paar opmerkingen

We kijken met elkaar naar een videofragment van een jongleur die 8 ballen in de lucht weet te houden. Hij wordt voor het blok gezet ook een 9e bal er bij te doen... Hij weigert, maar laat zich dan toch overhalen door de circusdirecteur...

Aan het begin van een nieuwjaar met ongetwijfeld voor velen weer heel veel ballen om in de lucht te houden, willen we ons laten inspireren door Jezus en het verhaal van Martha en Maria.

Velen zullen het kennen. Sommige vrouwen spiegelen zich aan hen door te zeggen: ik ben een echte Martha... anderen: ik ben meer een Maria.

Martha zou dan de actieveling zijn, de doener, die heel veel ballen in de lucht kan houden. En Maria meer de stille, wat teruggetrokken vrome vrouw die meer de denker is en uit wiens handen niet zoveel werk komt, laat staan dat ze veel ballen in de lucht kan houden.

In dit verhaal gaat het echter niet om de vraag om gebalanceerd te leven tussen de extremen van alleen maar doen of alleen maar luisteren... Tussen de onterechte stereotiep van Martha-achtgen en Maria-achtigen... Het hele verhaal gaat niet eens over hen.

Het gaat om Jezus.

## **Aanvullende Bijbellezingen**

### **Psalm 27:4**

*Ik vraag aan de HEER één ding,  
het enige wat ik verlang:  
wonen in het huis van de HEER  
alle dagen van mijn leven,  
om de liefde van de HEER te aanschouwen,  
Hem te ontmoeten in zijn tempel.*

### **Lukas 9:51,52**

*51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit.*

### **Matteüs 11:25-30**

*25 In die tijd zei Jezus ook: "Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt U het gewild. 27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht."*

### **Matteüs 20:25-28**

*25 Jezus riep hen bij zich en zei: "Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen."*

### **Lukas 10:25-37**

*25 Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: "Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" 26 Jezus antwoordde: "Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?" 27 De wetgeleerde antwoordde: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf." 28 "U hebt juist geantwoord", zei Jezus tegen hem. "Doe dat en u zult leven." 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: "Wie is mijn naaste?" 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: "Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: 'Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.' 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?" 37 De wetgeleerde zei: "De man die medelijden met hem heeft getoond." Toen zei Jezus tegen hem: "Doet u dan voortaan net zo."*

## Romeinen 11:36

*Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.*

## Efeze 2:10 (NBG51)

*Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om de goede werken te doen die Hij van te voren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.*

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

320 - Ere zij aan God de Vader  
733 Looft de Heer, o mijn ziel  
670 - Op Hem rust mijn geloof  
749 - Hoe kan ik anders  
708 - Hoe groot is Uw trouw  
123 - Groot is uw trouw o Heer  
Pak maar mijn hand - Nick & Simon  
697 - Al wat ik ben  
377 - Wat de toekomst brengen moge

*De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage*

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

*Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

*Mocht je aanvullende en/of andere vragen willen behandelen op je huiskring, dan kan de volgende indeling in soorten vragen je wellicht helpen:*

*1 verwerkings- of begripsvragen (bijbel lezen en bespreken): wat staat er?*

*2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij?*

*3. toepassingsvragen: wat wil/kan ik ermee doen (een beslissing nemen)?*

*Bovenstaande driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of:*

*snappen – wil/kan ik? – wat ga ik doen?*

*Denk vooraf biddend na welke vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken.*

Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij.  
NB. Als je de dienst hebt gemist of je geheugen wilt opfrissen: op de website vind je de hele dienst in audio en de preek in video.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Kende je het verhaal van Martha en Maria.? Zo ja, wat was voor jou tot nu de strekking en betekenis van het verhaal?

3. Wat heb je nieuw geleerd over het verhaal door de Nieuwjaarspreek en hoe kun je dat nieuwe toepassen in 2019?

4. Als het nog niet aan bod is gekomen: Martha 'vroeg' aan Jezus: "Zeg tegen haar (Maria) dat ze mij moet komen helpen." Vind je het niet vreemd om dat aan Jezus te vragen? Waarom wel/

waarom niet?

Schrijf ieder voor zich eens op welke dingen jij bij God/Jezus brengt en wat niet of bijna niet. En waarom. Deel dat met elkaar.

Kun je er ook uithalen in hoeverre het in je gebeden om God/Jezus gaat en in hoeverre om mensen en omstandigheden?

5. Uit de videoclip: Het dwingende vingertje van de circusdirecteur van steeds maar meer moeten; herken je dat in je leven en hoe werkt dat en hoe kun je je hieraan onttrekken?

6. Neem tijd om in alle eerlijkheid de 'ballen' te benoemen die jij in de lucht moet houden, help elkaar met wijze raad uit je eigen ervaring en bid voor elkaar.

7. Lees Matteüs 11:25-30 ieder voor zich en onderstreep wat je opvalt, je raakt of waar je vragen over hebt. Deel dat met elkaar.

7a. Wat zegt het je dat Jezus in deze verzen rust aanbiedt? Kun je iets delen over hoe je met dit aanbod van Jezus om te komen omgaat en wat dat in de praktijk bij je uitwerkt/heeft uitgewerkt?

8. In de Beta Cursus leren we o.a. prioriteiten geven in wat we eerste aandacht geven in ons geloofsleven. Je zou kunnen zeggen dat we daar spreken over wat echt belangrijk is in je geloofsleven en je relatie met Jezus en met elkaar. De missie en visie van onze gemeente helpen daarbij.

Wat leerde je in de cursus waar je in 2019 je voordeel mee zou kunnen doen?

(Als je de cursus nog niet deed (of al heel lang geleden), zou je dan willen overwegen deze te gaan doen dit kwartaal - start maandag 21 januari? Als er meerderen uit je kring zijn die de cursus niet deden kun je hem samen doen, of misschien wel met de hele kring als (vervangende) kringavond. De cursus bestaat 4 avonden met maaltijd.)

\*\*\*

### **GEBEDSSUGGESTIE**

Here een ieder van ons vraagt U één ding,  
het enige wat we verlangen:  
wonen in het huis van de HEER  
alle dagen van ons leven,  
om de liefde van de HEER te aanschouwen,  
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

\*\*\*\*\*

## **BIJLAGE: LIEDEREN**

### **320 - Ere zij aan God de Vader**

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-een'ge in zijn troon  
Halleluja, halleluja, de Drie-een'ge in zijn troon

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid  
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd

Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken, aard' en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk

Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer  
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer  
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

\*\*\*

### **733 - Loof de Heer, o mijn ziel**

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stekt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein) 2 x

slot: Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam.

\*\*\*

### **670 - Op Hem rust mijn geloof**

Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, dat Jezus Christus opstond uit de dood!  
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer en aardse rijkdom heeft geen waarde meer

Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn in Gods familie, wonen bij Hem  
Als uw erfgenamen bindt U ons samen, ons leven geven wij tot eer van U

\*\*\*

## 749 - Hoe kan ik anders

Hoor, hoe een eeuwig lied echoot in mijn ziel: een eindeloos gezang.  
Ook als de storm opsteekt, houd ik vol, ik weet waar ik schuilen kan.

Refrein:

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.  
Nooit is het loflied lang genoeg, voor Uw liefde, die mij droeg.  
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.  
De Koning die veel van mij houdt maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Ik kijk omhoog, en wacht in de zwartste nacht:  
U redt mij altijd weer.  
En ik mag met U mee, U laat mij niet alleen,  
ik zing, wat U mij leert.

(Refrein)

Ik zing, als ellende komt, ik zing, als ik win,  
ik zing, als het tegenzit en zelfs als ik val,  
ik zing, want U houdt mij vast,  
ik zing, want U helpt,  
ik zing, want U hoort mij Heer,  
als ik roep in gebed;  
ja, ik zing, met mijn laatste adem,  
'k zing, want ik weet  
dat ik straks in de hemel zing,  
met heel het hemelkoor.

(Refrein)

\*\*\*

## 708 - Hoe groot is Uw trouw

Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal  
Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed, Zijn woord houdt eeuwig stand  
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand (2x)

Refrein:

De hemel juicht, Uw kerk getuigt: Groot is Uw trouw, o Heer!  
Van eeuw tot eeuw belijden wij: Groot is Uw trouw, o Heer!  
Hoe groot is Uw trouw, o Heer!

Alles verandert, maar U blijft gelijk, Uw koninkrijk kent geen eind  
En wat U beloofd hebt, dat zult U ook doen Uw trouw is voor altijd.  
Wij vertrouwen U altijd

(Refrein)

Van generatie tot generatie nooit liet U ons in de steek  
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt

(Refrein)

\*\*\*

### **123 - Groot is uw trouw o Heer**

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader  
Er is geen schaduw van omkeer bij U  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

(Refrein)

\*\*\*

### **Pak maar mijn hand - Nick & Simon**

Kijk maar naar de huizen om je heen  
ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen  
En zitten er geen vleugels aan een vogel  
vliegt die toch nooit ergens heen  
Ook al krijg je nog zo vele kansen  
er gaat er altijd eentje mis  
En doordat je mijn gezang kunt horen  
Weet je ook wat stilte is  
Want het een kan niet zonder het ander

Refrein:

Pak maar m'n hand, stel niet teveel vragen  
je kunt niet als enige de wereld dragen  
Pak maar m'n hand, laat mij de weg wijzen  
Er is geen probleem  
Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen  
maar je kunt het niet alleen

Als je weer een wedstrijd hebt verloren  
En je voelt je niet zo fijn  
Weet dan dat je extra goed moet zaaien  
Wil de oogst wat beter zijn  
Maar je vindt de hulp zo overbodig  
Want je weet het zelf zo goed  
Toch heb je je naaste mensen nodig  
Die vertellen hoe het moet  
Want het een kan niet zonder de ander

Refrein

Ik reik je mijn hand dus grijp deze kans  
want ik bied graag mijn hulp aan jou, aan jou  
Ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt

Refrein

\*\*\*

### **697 - Al wat ik ben**

Al wat ik ben, leg ik in uw hand, ik geef mijzelf volledig  
Mijn leven rust in de palm van uw hand, ik ben van U voor eeuwig

Refrein:

Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U  
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,  
bent U alleen

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, ook in mijn pijn vertroost U mij  
En ik vertrouw op wat U belooft, uw woord staat vast voor eeuwig

(Refrein) 2 x

Ik aanbid U, )  
ik aanbid u, Heer. ) 4x

Ik vertrouw U, )  
ik vertrouw op U. ) 2x  
(Refrein) 2 x

\*\*\*

### **377 - Wat de toekomst brengen moge**

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand  
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land  
Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet  
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet  
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet  
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind

Waar de weg mij brenge moge, aan des Vaders trouwe hand  
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land

