

PREEK DOOR DE WEEK

Wat God heeft voorbereid...

Efeziërs 2:8-10 (GNB)

Geraakt &
Geroepen

14de jaargang, nr. 2 week 4
21 januari – 26 januari 2019

maandag 21 januari 2019

Wat God heeft voorbereid...

Wie ben ik

Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht. ([Efeziërs 2:10](#), BasisBijbel)

Binnenkort verwachten mijn zoon en schoondochter hun tweede dochter. Ik kan haast niet wachten om haar voor het eerst te zien. En om haar te zien opgroeien. Zou ze lijken op haar zusje? Of zou ze heel anders zijn? Zou ze rustig of juist heel druk zijn? God heeft haar in ieder geval uniek gemaakt. Er is niemand anders precies zoals zij.

Ik denk ook wel eens na over de vraag wie ik zelf nu eigenlijk ben. Wat is mijn identiteit? Soms denk ik dat mijn identiteit een optelsom is van allerlei dingen, zoals mijn werk, mijn familie, mijn karakter en mijn geloof. Die combinatie van kenmerken maakt mij al redelijk uniek. En toch heb ik het gevoel dat er iets mist.

Paulus geeft in het vers hierboven een andere kijk op de identiteit van mensen. God heeft *in Jezus Christus* nieuwe mensen van ons gemaakt. Dat woord 'in' heeft alles te maken met wie je bent. Je persoonlijkheid kun je niet los zien van Jezus. In de Bijbel staat veel over wie we in Jezus Christus zijn. Zomaar een paar voorbeelden:

- *Door de genade van God ben ik wat ik ben ([1 Korintiërs 15:10](#))*
- *Ik ben een burger van de hemel en heb daar nu al een plekje ([Filippenzen 3:20](#) en [Efeze 2:6](#))*
- *Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft ([Filippenzen 4:13](#))*

Waarom God ons in Jezus Christus gemaakt heeft, staat ook in het vers bovenaan: *voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht*. Ik kan me haast niet voorstellen dat God voor mij van tevoren al bedacht heeft wat voor goeds ik allemaal kan doen. Door dichtbij Jezus te leven, kom ik er vast wel achter wat die goede dingen zijn.

Ik denk weer aan mijn kleindochter. Welke goede dingen zou God voor haar bedacht hebben? De geboorte van haar is al een wonder op zich. Maar dan is er nog dat andere wonder. Dat God in Jezus Christus een nieuw mens van haar wil maken. Ik kan haast niet wachten...

Gebedssuggestie

Heer, wat is het wonderlijk dat U ook voor mij hebt nagedacht welke goede dingen ik kan doen. Wilt U het me elke dag laten zien? Amen.

Wat God heeft voorbereid...

Op die ene dag

'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.' Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?

([Romeinen 10:9-14](#))

Afgelopen zondag zagen we een clipje* waarin Ali B. vertelde hoe het begin van zijn rapcarrière tot stand was gekomen. Juf Mirjam heeft daar een grote rol ingespeeld. Juf Mirjam kwam 1 dag invallen bij Ali B. op school. "Op die ene dag heeft zij dus meer voor mij betekend dan al die andere docenten."

We worden in de Bijbel op meerdere plaatsen aangespoord om het Evangelie te verkondigen. In Romeinen 10:13-14 maakt Paulus expliciet duidelijk waarom we dit moeten doen. Redding komt door geloof, geloof komt doordat er is gehoord. Er is gehoord doordat er ooit is verkondigd. We kunnen het ook omdraaien: als wij verkondigen, kunnen mensen gaan horen, vervolgens kunnen mensen gaan geloven en als mensen geloven worden ze gered. En nee, dat gebeurt niet bij eenieder aan wie we verkondigen. Wij mogen echter overal zaadjes planten en gebruikmaken van de kansen die voorbij komen.

Soms kun je je misschien te min voelen om te evangeliseren. Je bent niet goed in spreken of wat zal die ander wel niet denken? Een ander kan de Boodschap veel duidelijker en beter uitleggen. Er zijn allerlei redenen te bedenken om niet te verkondigen. Toch kun jij op 1 moment het verschil maken. Stel dat juf Mirjam terugkijkt op haar actie. Zou zij van te voren hebben verwacht dat er met haar oefening een groot rapper 'geboren' zou worden? Ali B. is een bekende Nederlander geworden die uiteindelijk nog veel meer is gaan doen dan alleen rappen. Hij is zelfs een groot voorbeeld geworden voor mensen. Stel dat juf Mirjam had gedacht: 'Misschien vinden ze deze opdracht wel heel gek en vinden ze mij dan raar. Misschien kan een ander het wel beter.' Nee, juf Mirjam ging ervoor, pakte haar kans en is belangrijk geworden voor Ali B. en daarmee uiteindelijk nog voor veel meer mensen. Laten we ook gaan. Laten we juffen Mirjam zijn en onze kansen pakken waardoor we uiteindelijk van betekenis zullen zijn voor de mensen om ons heen.

Gebed

Heer, dank dat wij altijd bij U mogen komen. Dank dat wij het grote wonder van uw redding hebben mogen leren kennen doordat we ooit van anderen hebben gehoord. Help ons dat wij steeds weer kansen mogen zien om te verkondigen, zodat anderen zullen horen en vervolgens zullen gaan geloven en ook gered zullen worden.

* <https://www.youtube.com/watch?v=nG5rL8arBmw>

woensdag 23 januari 2019

Wat God heeft voorbereid...

Zoek voortdurend de nabijheid van de Heer

“Zoekt de Here, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”

([Jesaja 55:6](#) NBG51)

“U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt.” ([Openbaring 3:17](#))

We kunnen als christenen heel gemakkelijk zeggen dat we kinderen van God zijn. Dat we onze identiteit gevonden hebben in Christus, dat we gered zijn, dat onze zonden vergeven zijn en we eeuwig leven ontvangen hebben. Maar als dat alleen woorden zijn die verwijzen naar de tijd die we straks met God mogen doorbrengen, en mensen zien niets van die Goddelijke identiteit terug in ons dagelijks leven, dan klopt er iets niet. Als het geen realiteit is in ons dagelijks bestaan, dan leven we een armzalig leven. Dan zijn we lauwe christenen en lopen we zelfs de kans dat God ons zal uitspuwen. ([Openbaring 3:16](#))

Maar gelukkig...Hij klopt op onze deur. We kunnen iedere dag opnieuw de Heer zoeken, terwijl Hij zich laat vinden. We kunnen Hem aanroepen, terwijl Hij nabij is.

God wil niet dat we op onze lauweren rusten en onze tijd hier op aarde uitzitten; dat we wachten tot we eindelijk dit leven – toch vaak een tranendal – kunnen verlaten. Hij wil dat we Hem ernstig zoeken. Dat we zijn aanwezigheid zoeken. Iedere dag. Zodat we gevuld worden met zijn Geest en doen wat Hij wil dat we doen: namelijk de werken die Hij heeft voorbereid. Daar hebben we zijn leiding en kracht en wijsheid voor nodig.

Wees blij van hart, u die de Heer zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. ([Psalmen 105:3b,4](#))

De aanwezigheid van de Vader zoeken kost ons tijd en inspanning. Maar laten we elkaar aanmoedigen om niet lauw te zijn. Want er is een wereld in nood die het nodig heeft om te zien dat er een God is.

Gebed

Heer, U zegt dat uw gedachten niet onze gedachten zijn. En uw wegen zijn niet onze wegen. * Daarom is het belangrijk dat we in uw nabijheid komen. Om uw plan te zien en geleid te worden door uw Geest. Want U wilt de wereld bereiken door onze levens heen. Hier zijn wij, Heer. Ga uw gang. Zodat ook in 2019 nog heel veel mensen uw liefde leren kennen.

* [Jesaja 55:8](#)

donderdag 24 januari 2019

Wat God heeft voorbereid...

Jij bent Gods werk

We zijn het werk van God, Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid. ([Efeziërs 2:10](#) GNB)

Soms kun je zo toegewijd zijn aan je werk dat het erop lijkt dat je je werk *geworden* bent. Ik loop dat gevaar zeker, maar ik denk dat ik daar niet uniek in ben...

Wie of wat bepaalt wie je bent? Ben je wat je doet? Ben je je baan? Vind je het belangrijk om direct te vertellen welk interessant of belangrijk werk je doet of mogen mensen eerst allerlei andere dingen van je weten voordat ze te horen krijgen wat je maatschappelijke status is?

Je werk kan de eerste plaats in je leven innemen. Dat is niet leuk voor je man of vrouw, voor je gezin en je omgeving. Maar er is nog een reden om dit gevaar te vermijden: alles wat de eerste plaats in je leven inneemt, wordt vroeg of laat een afgod. De Heer heeft ons gezegd dat we God lief moeten hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Dat is nog steeds de instructie die we moeten opvolgen.

Laat dit duidelijk zijn: het is geweldig als je werk hebt. Het is nog mooier als je interessant werk hebt en er veel voldoening aan beleeft. Heerlijk als je geen geldzorgen hebt, rekeningen op tijd kunt betalen en anderen kunt helpen die dat door omstandigheden niet kunnen. Als je dit allemaal hebt, dan ben je een gezegend en bijzonder bevoorrecht mens. Maar is dat jouw *verdiens*te?

Wat is de tekst boven deze overdenking toch behulpzaam. Wat een eyeopeners staat er in! Ja, wij kunnen dingen doen, maar dat kunnen we alleen maar omdat God ons gemaakt heeft en ons de gezondheid en kracht, de kennis en talenten toevertrouwt om dit alles te realiseren. Geef Hem de eerste plaats én de eer!

We zijn het werk van God. Wat een geruststelling! Hij heeft ons gemaakt maar is nog niet klaar met ons. Bewaar je geduld en laat de Heer schaven en schuren, bouwen en breken. Maak je plannen? Goed zo – blijf dat doen. Maar breng je werk bij Jezus en vraag om zijn zegen en wijsheid. Alleen de dingen die Hij door jou doet hebben blijvende waarde. Als je biddend werkt, ga je merken dat Hij alvast dingen voor je heeft voorbereid.

Gebed

Werk aan mij, Heer!

vrijdag 25 januari 2019

Wat God heeft voorbereid...

Naasten genoeg

Wij zijn het werk van God; Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid ([Efeziërs 2:10](#), GNB)

Wij zijn het werk van God! Vakwerk! Dat zie je ook wel als je kijkt hoe mooi en ongelooflijk ingewikkeld alles van ons lichaam in elkaar zit, met elkaar verbonden is en functioneert. En dan hebben we ook nog een ziel en een geest met allerlei onderlinge verbanden. Psalm 8 zegt zelfs dat wij 'bijna goddelijk' zijn. Je zou er haast hoogmoedig van worden... Maar Paulus zet ons op de goede plaats: wij zijn het werk van God. Hoe meer wij erachter komen hoe prachtig wij gemaakt zijn en wat we daarmee naar zijn wil kunnen doen, hoe meer eer we daarmee aan God geven. Ere wie ere toekomt!

Wij zijn geschapen om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid. Omdat God die goede werken heeft voorbereid kan ik er niet omheen dat ze een onderdeel moeten zijn van Gods grote plan met de mensheid dat eens tot voltooiing zal komen en '*dat iedere knie zich zal buigen en elke tong zal belijden: Jezus is Heer, tot eer van God de Vader.*' ([Filippenzen 2: 9-11](#))

Ja, goede werken.., het is blijkbaar de bedoeling dat we (hoe dankbaar ook) niet blijven stilstaan bij onze bekering, maar van daar uit gaan leven.

Bij veel andere vertalingen wordt in Efeziërs 2 vers 10 '*het goede werk dat Hij heeft voorbereid*' gevolgd door '*opdat wij daarin zouden wandelen*'.

Wandelen is prachtig, vooral om goed om je heen te kunnen kijken. Ook in geestelijke zin hoeven we niet te rennen. Maar - open en alert - *zijn* waar God zijn goede werken voor ons heeft voorbereid, is een belangrijk gegeven om tot mooie dingen van Hem te komen.

Door het lezen van 'Zittend aan de voeten van Jezus' van Ann Spangler en Lois Tverberg ben ik er weer meer achter gekomen hoe ongeëvenaard Jezus ook in zijn gelijkenissen is. De Bijbel gaat ook over jou en mij, anno nu. Denk aan het verhaal over de 'barmhartige Samaritaan' uit [Lukas 10:25-37](#). De meesten van de hoorders waren geen priester en geen Leviet. Zie je de anderen voor je? Zouden ze bij het noemen van de priester en de Leviet in het verhaal niet gedacht hebben: 'Mooi zo, Jezus zal ze wel eens even op hun nummer zetten. En terecht!' Maar Jezus gaf geen uitbrander 'aan anderen', maar maakte er een les van voor iedere hoorder (en lezer). En in zijn antwoord ligt verscholen dat het ging om wie de naaste kan worden...

Om over na te denken

In het verhaal van de Barmhartige Samaritaan lezen we: *Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?'* Hij wilde zich rechtvaardigen, anders gezegd: de grens van naasten zo klein mogelijk houden. Bij Jezus was hij echter aan het goede adres... Ik weet niet hoe de man over Jezus' antwoord dacht, maar het bood veel kansen. Aan wie denk jij bij 'naasten', sta je open voor wie naasten zouden kunnen worden?

Gebedssuggestie

Heer, leid mij in mijn leven, help mij open te zijn en alert op de goede werken die U heeft voorbereid. Opdat Uw wil geschiede. Amen.

zaterdag 26 januari 2019

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over [Efeziërs 2:8-10](#) (GNB).

Titel: Wat God heeft voorbereid...

De redding die het geloof ons bracht, heeft niet te maken met prestaties van onze kant, het is genade, een geschenk van God. En hoe bijzonder is het dat Jezus kwam om ons te dienen. Dat betekent echter niet dat er geen plaats is voor dienen van onze kant. *'God liefhebben en de naaste als jezelf'* zijn niet voor niets de twee geboden die *'de grondslag zijn van alles wat er in de Wet en de Profeten staat'*. ([Matteüs 22:36-40](#))

Belangrijk is te weten dat 'in Christus zijn' het fundament en je startpositie is. Wigle gaf ons voor 2019 deze vragen mee:

- ken ik mijn fundament en positie 'in Christus'?
- leef ik vanaf dat fundament, vanuit die positie?

In vers 10 lezen we dat *wij het werk van God zijn, geschapen om 'in Christus' het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid*. Hierbij komt het aan op heel dicht bij Jezus zijn en door zijn Geest geleid te worden om dat te kunnen doen wat God voor ons voorbereid heeft.

Wigle sprak van een 'bevrijding' van alsmaar voortjakkeren als we 'in Christus' leren ons te richten op de dingen die er toe doen, van betekenis zijn, ja, die God heeft voorbereid.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

De twee vragen (hierboven) die Wigle stelde voor 2019, wat komt bij jou naar boven als je daar een paar minuten over nadenkt?

Wat zijn voor jou werken die God heeft voorbereid? Waarom zie je die zo?

Zie je dienen als een 'must' of als een dank aan God? Kun je voorbeelden geven waarbij het eerste speelt en voorbeelden van het tweede? Kun je dat verschil verklaren?

Morgen spreekt Christiaan Vos in De Meerkerk. Later in de week ziet u hier meer informatie.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, zondag 27 januari 2019.

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: Tien zilveren euro's ([Lukas 15:8-10](#))

Kleuters: Vissers van mensen ([Matteüs 4:18-23](#))

Onderbouw: Jezus eren in Gods huis ([Johannes 2:13-17](#))

Bovenbouw: Isaak wordt geboren ([Genesis 18:1-15](#) en [21:1-7](#))

X-pact: Relaties

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

IJweg 1100
2133 MH Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten ook zijn regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio** en **Seaport Radio** (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.