

# PREEK DOOR DE WEEK

## Er is maar één ding echt belangrijk

Lukas 10: 38-42 (BGT)

Geraakt &  
Geroepen

14de jaargang, nr. 1 week 3  
14 januari – 19 januari 2019

maandag 14 januari 2019

*Er is maar één ding echt belangrijk*

## **Jezus loopt door de korenvelden**

*'Hoe groot zijn uw daden, Heer, hoe peilloos diep uw gedachten.'* ([Psalmen 92:6](#))

Kijk, daar loopt Hij! Hij slentert de heuvel af, tussen de rijpe graanvelden door, en gebaart met zijn handen. Het is duidelijk dat Hij iets uitlegt aan zijn volgelingen. Het zijn de mannen die hun werk gewoon lieten liggen, toen Hij hen riep. Nu volgen ze Hem. Al een paar jaar, het hele land door. Met maar één doel: van Hem te leren. Want ze weten dat alles wat Hij zegt belangrijk is en daarom wijken ze niet van zijn zijde. Ze weten niet hoe hun dag er morgen uit zal zien. En wat er zal gebeuren. Maar het is goed. Hij is hun leven geworden. En er is geen andere plaats waar ze liever willen zijn dan dicht bij Hem. Hij heeft woorden van eeuwig leven. En de rust en vrede die Hij geeft, kunnen ze nergens anders vinden.

Zal ik mij bij hen voegen? Gewoon m'n werk laten liggen en luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft? Niet voor een paar minuutjes, tussen alle drukte van de dag door. Maar langdurig. Alsof er niets belangrijker is dan dicht bij Hem te zijn en te leren van Hem. Hoe zal het nieuwe jaar dan verlopen? Het zal zeker avontuurlijk zijn. Ik zal dan niet weten hoe de dag van morgen eruit gaat zien. Maar daardoor zal ik wel steeds beter gaan ontdekken dat alles waar is wat Hij zegt:

- Ik ben met je, alle dagen van je leven
- Ik zal de zware last van je schouders halen en je rust geven
- Ik zal in alles wat je nodig hebt rijkelijk voorzien
- Je hoeft niet bang te zijn
- Moet je door diepe rivieren gaan, dan zal het water je niet wegspoelen
- Ik zal je leiden en kracht geven door mijn Geest
- Als je wijsheid nodig hebt, dan mag je daarom vragen: Ik zal het geven.
- Je zult grote dingen doen
- Je zult moeten lijden als je Mij volgt, en de wereld zal je soms uitlachen en bespotten, maar houd goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. En met Mij zul jij méér dan overwinnaar zijn.
- Ik zal in alle moeilijke situaties bij je zijn, Ik zal je eruit redden en maken dat je eer ontvangt.

De keuze lijkt me niet zo moeilijk. Waar kies jij voor in het nieuwe jaar? Ga je mee om te luisteren en te leren van Jezus?

### **Gebed**

Heer, wij willen U volgen. Elke dag in 2019.

dinsdag 15 januari 2019

*Er is maar één ding echt belangrijk*

## **Wat maak je je toch druk!**

*“Martha, Martha”, antwoordde Jezus. “Wat maak je je toch druk! In het leven heb je niet zoveel nodig.” (Lukas 10:41 - Het Boek)*

Net als de meeste mensen heb ik rond de Kerstdagen en jaarwisseling vrij genomen. Eerlijk gezegd was dat hard nodig. Ik heb een baan die veel vergt, maar afgelopen jaar was het door allerlei veranderingen nóg hectischer dan gebruikelijk. Daar komt nog bij dat ik een enthousiast persoon ben die van nature veel energie in het werk stopt. Het afgelopen jaar moest ik dat doen met een team dat kleiner was dan voorheen. Dit jaar zijn we weer op volle sterkte. Gelukkig maar, want ik was anders met nóg meer kopzorgen aan dit nieuwe jaar begonnen!

Een groot deel van de kerstvakantie lukte het me om het werk uit m'n hoofd te zetten. Ik moest twee mailtjes lezen om me voor te kunnen bereiden op vergaderingen die op de eerste werkdag gepland stonden. Toen ik de mail opende voelde ik gelijk de vertrouwde spanning weer in mijn buik. Ik ging nadenken over al het werk dat er dit jaar verzet moet worden, over dingen die ik moet veranderen en aanpakken... Het duurde een dag om weer in de vakantiemodus te komen.

Een van mijn dochters stuurde me een appje toen ik voor de jaarwisseling verteld had dat ik mezelf te veel onder druk had gezet vanwege mijn baan. Haar tekst was kort en krachtig: “Pap, het is maar werk.”

Mooi als je eigen kinderen je goede raad gaan geven. Ze heeft natuurlijk helemaal gelijk. Werk is belangrijk (en ik ben dankbaar dat ik gezond ben en een baan heb!), maar niet het *allerbelangrijkst*.

Nu werk ik ook nog in een christelijke omgeving. Je zou denken: daar weten ze wel dat werk niet het allerbelangrijkst is, maar er is juist een extra valkuil. Al heel gauw ga je denken: ‘Ik werk voor de HEER dus ik moet alles geven.’ Mooi allemaal, maar ik houd mezelf regelmatig voor: ‘Onze Heer is een goede Vader, geen slavendrijver.’

## **Om over na te denken**

Toewijding is goed, inzet ook. Maar we verbruiken al onze kracht wanneer we niet pauzeren, te weinig aandacht geven aan mensen rondom ons, niet dagelijks tijd maken om geestelijk gevoed te worden.

## **Gebed**

Heer, dank voor uw Woord. Help me bij het stellen van prioriteiten. Dank voor mensen die me tot de orde roepen!

woensdag 16 januari 2019

*Er is maar één ding echt belangrijk*

## **Waar ben je?**

*Maar God riep de mens: "Waar ben je?" ([Genesis 3:9](#))*

Het verhaal van Maria en Martha was de basis van de overdenking van afgelopen zondag. Dit verhaal is zo boeiend omdat het zo herkenbaar is. Je ziet het gewoon gebeuren. De drukdoenerij van Martha tegenover de luisterende Maria. In bijna alle uitleggingen komt Maria er het beste af. Maar ik kan voor beiden veel sympathie opbrengen. Het werk moet immers ook gedaan worden.

De titel van vandaag is de eerste vraag die God aan de mens stelt: "Waar ben je?" Genesis 3 beschrijft hoe Eva verleid wordt door de slang om iets te doen wat God verboden had. Het is erg verdrietig om te lezen hoe iets wat mooi was kapot gaat. En midden in dit verhaal staat die liefdevolle vraag van God die op zoek is naar de mens. Als ik er goed over nadenk, ligt de komst van Jezus in het verlengde van deze vraag.

Adam en Eva in Genesis 3, Maria en Martha en onze levens kennen veel parallellen. Het drama in Genesis 3 voltrekt zich omdat Eva haar eigen verlangens en behoeften voor laat gaan op de richtlijnen van God. Bij Maria en Martha gebeurt iets soortgelijks al is de impact veel minder groot. Doordat Martha zo druk is met haar zorgen voor haar belangrijke gast, vergeet ze om eerst echte aandacht aan Hem te geven. Maria doet dat wel. Eerst Jezus en dan de rest.

Hoe vaak gebeurt het jou dat je iets doet waarvan je weet dat je het niet zou moeten doen? Net als Eva laat je je misschien gemakkelijk meeslepen door verleidingen of de waan van de dag.

En dan de drukte van Martha. Wat kunnen we het druk hebben. Dat stilzitten van Maria lijkt verloren tijd. Toch is stilzitten bij God, Hij eerst, een belangrijke boodschap uit de Bijbel.

Ik denk dat Maria uiteindelijk haar zus echt wel geholpen heeft. Maar bedenk eens hoe anders het bezoek van Jezus voor Maria was doordat ze eerst koos voor tijd met Hem.

Nogmaals de vraag aan jou: Waar was je aan het begin van dit jaar? Eerst bij God of niet. Waar ben je aan het begin van een drukke dag? Waar ben je voordat je een belangrijke beslissing moet nemen? Waar ben je? God maakt duidelijk dat je het beste af bent als je begint bij Hem.

## **Gebed**

Ik dank U voor uw aanwijzingen in de Bijbel die gezond voor me zijn. Heer, help mij om altijd te beginnen bij en met U.

donderdag 17 januari 2019

*Er is maar één ding echt belangrijk*

## Volg Mij

*“Er is maar één ding echt belangrijk: dat je luistert naar mijn woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. Mijn woorden zullen altijd bij haar blijven.” ([Lukas 10:42](#))*  
*Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in Hem. ([1 Johannes 4:16](#))*

Van de zussen Marta en Maria komt Maria er in onze beleving het beste van af omdat zij aan de voeten van Jezus naar Hem luisterde en de boel de boel liet. Maar het was Marta die Jezus uitnodigde... En het was Marta die er alles aan deed om Jezus en de mensen gastvrij te ontvangen zodat Jezus tot Zijn recht kon komen en de gasten niets hoefden te missen. Terwijl ze natuurlijk ook zelf bij Jezus had willen zijn. Want Jezus was/is niet zomaar iemand. In [Johannes 11:20-27](#) is het Marta die (na het overlijden van haar broer Lazarus) Jezus tegemoet gaat en een dijk van een geloofsgetuigenis aflegt. Terwijl Maria thuis bleef. Hulde aan Marta!

Maar zeker ook hulde aan Maria. Die ons (ook) tot zo'n prachtig voorbeeld is geworden. Het eerste waar de meesten van ons aan zullen denken bij Maria, de zus van Marta en Lazarus, is: luisterend zitten aan de voeten van Jezus. Het was en *is* zo goed om dat te doen. Hem je leven richting te laten geven. Laat maar tot je doordringen wie Hij is en voor jou wil zijn! Ik kan me goed voorstellen dat Maria zich helemaal niet had beziggehouden met 'de zorg', dat dat 'verplichte deel' helemaal aan haar voorbij was gegaan en dat ze misschien wel verbaasd was door het gemopper van Marta. Huis aan kant maken? Koffie zetten? Kom op, zeg, nou effe niet. Jezus gaat wat zeggen! Dat wil ik van me leven en voor m'n leven niet missen! Jezus zei het zo: *“Er is maar één ding echt belangrijk: dat je luistert naar mijn woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. Mijn woorden zullen altijd bij haar blijven.”*

Misschien past het niet helemaal in het thema van deze week, maar is het niet mooi dat vóórdát Marta naar Jezus toe ging en haar geloofsbelijdenis deed ([in Johannes 11:20-27](#)), er al staat dat Jezus veel hield van Marta, Maria en Lazarus ([Johannes 11:5](#))?

## Om over na te denken

We hoeven niet bang te zijn voor wat Jezus ons wil zeggen. De woorden die Hij spreekt, de richting die Hij wijst, is hoe dan ook de beste. Misschien niet altijd gemakkelijk, maar Hij en zijn woord blijven je nabij. Het is goed om te leven naar Zijn wil. We hebben daarin vrijheid, we zijn vrijgekocht, maar wat vind je van wat Bijbelleraar Joyce Meijer zei: “Als we eenmaal Gods redding hebben ontvangen, dan is ons geschenk aan Hem hoe we onze levens leven.”

Wat zou God mooier vinden dan dat zijn kinderen graag dicht bij Hem zijn? (meer dan soms even langswippen indien er even wat tijd over is)

Hoe laat jij Jezus' woorden tot je doordringen zodat ze altijd bij je zullen blijven?

## Gebed

Here God, help me m'n oren en ogen en hart goed de kost te geven om maar niets van U te hoeven missen. En me dat eigen te maken en mee te nemen in m'n leven.

vrijdag 18 januari 2019

*Er is maar één ding echt belangrijk*

## **De mens: kwetsbaar maar geborgen in Gods hand**

*“Wees niet bang, Ik ben met je, kijk niet angstig rond, Ik ben je God. Ik maak je sterk, Ik help je, ik ondersteun je, Ik ben je behoud.” [Jesaja 41:10](#) (GNB)*

Ik hou van het boek Jesaja in het Oude Testament. Tegenover het 1<sup>e</sup> deel waar de oordelen van God over het volk worden uitgesproken, staat het 2<sup>e</sup> deel (vanaf hoofdstuk 40) waarin een grandioos verlossingsplan wordt aangekondigd. Het volk had door zijn voortdurende ongehoorzaamheid de ballingschap over zichzelf afgeroepen. En nu ondervonden ze de pijn en schade van hun afvallig gedrag. Hun pijn in de verwijdering van God, de schade die ze ondervonden in Babylon.

God kondigt echter verlossing en herstel aan in [Jesaja 40:1,2](#): *'Troost, troost mijn volk', zegt jullie God..... 'maak haar bekend... dat haar schuld is voldaan.'* Vergeving en herstel voor het volk komen van Gods kant. Maar er moest nog meer gebeuren; zouden ze ooit weer terugkomen in het land van belofte? Om concreet uitdrukking te geven aan het feit dat Hij hun vergiffenis geschonken heeft, zal God hen ook weer thuisbrengen. Een gebaande weg zou Hij maken voor het volk. Hij beloofde dat *'elke vallei verhoogd zal worden en elke berg en heuvel verlaagd.'* ([Jesaja 40:4](#)) Maar zouden ze wel voldoende kracht hebben om terug te gaan? Er was zoveel gebeurd, ze waren moe van alles. Het ongeloof spreekt uit [vers 27](#): *“Mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht.”* Ongeloof en twijfel bekruipen hun hart. Dan volgt die krachtige belofte: *“Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer... Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput... Hij geeft de vermoeiden kracht. ([Jesaja 40:28-31](#))*

Staan wij en onze levens zover van het volk van Israël vandaan? Geloven wij nog in Gods verlossing en bevrijding als we lange tijd in verlorenheid en boosheid zitten, misschien ook wel door onze eigen schuld? God is dezelfde, toen en nu.

Waar komt Gods mededogen, die barmhartigheid vandaan? Dat lezen we in de verzen daarvoor vanaf [vers 6-8](#): *'De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt... maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.'* Juist in onze zwakheid en kwetsbaarheid mogen we omhoog kijken naar God die *'als een herder zijn kudde weidt; zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien.’* ([vers 11](#))

De machtige God, Schepper van hemel en aarde, laat zich ook zien als een nederige, vergevende God die als een Herder zijn kudde koestert. Dat zien we vooral in de uitwerking van deze profetie in de komst van Jezus, de Goede Herder bij uitstek.

Die herderlijke bewogenheid, die verlost en bevrijdt, is er voor ons allen, ook in 2019.

### **Gebedssuggestie**

Dank God 'voor de kracht van zijn liefde'. (Opwekking 488)

zaterdag 19 januari 2019

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in onze Nieuwjaarsdiensten over [Lukas 10: 38-42](#) (BGT). Het is de geschiedenis van Marta en Maria, waarbij Maria ervoor kiest voor Jezus alles opzij te zetten om maar niets van Hem te hoeven missen, waar Marta zich inzet om (eerst) nog 'belangrijke plichten' af te werken. Titel: Er is maar één ding echt belangrijk.

Wigles preek was een vervolg op de Kerstpreek waarin hij (n.a.v. van [Lukas 2:1-8](#)) sprak over Jezus, wiens naam betekent Redder, die Zich als God volkomen identificeerde met ons menszijn en ons kwam redden van onze verlorenheid en zonden. Delise zong toen over Jezus' reddende handreiking: *Diep van binnen wil je opnieuw beginnen. Je hoeft niet meer te winnen. Leg je handen in de Mijne, schuil bij Mij.* (NB. Je kunt het terugzien op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) onder Media/Kerst 2018/Kerstnachtsdienst, het lied begint op 25:22)

Wigle gaf een vervolg aan dit 'Leg je handen in de Mijne' en wel binnen de context van het nieuwe jaar en alles wat daarin op ons af kan komen. In de preek ging hij in op de vraag: Nu je gered bent... Hoe doe je dat nu in het dagelijks leven, je hand leggen in de hand van Jezus?

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Op welke manier zijn de woorden en daden van Jezus de basis voor je leven en in hoeverre zijn andere (al dan niet belangrijke of minder belangrijke) dingen belemmerend?

Wigle zei: "Onze hand in Zijn hand leggen is ons steeds weer herijken op Hem, door alles wat dringend lijkt (alle ballen die we in de lucht moeten houden) niet zelf te lijf te gaan, maar te bezien (en te selecteren!) - vanuit Hem." Hoe doe jij dat? Hoe zou je dat willen (gaan) doen?

\*\*\*

**Morgen** spreekt Wigle Tamboer over Efeziërs 2:8-10 (GNB).

Titel: Wat God heeft voorbereid...

## GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, zondag 20 januari 2019.

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

**Peuters:** Het kleine poortje ([Markus 10:24-25](#))

**Kleuters:** Johannes de Doper doopt de Here Jezus ([Matteüs 3:13-17](#))

**Onderbouw:** Jezus kiest gewone mensen ([Markus 1:16-20](#))

**Bovenbouw:** Hagar en Ismaël ([Genesis 16:1-16](#))

**X-pact:** Spread the word ([Romeinen 10:9-14](#))

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699  
2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

IJweg 1100  
2133 MH Hoofddorp  
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten ook zijn regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio** (op zondag om 10:00 uur, 1008 AM) en **Seaport Radio** (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.