

Nienke kan het iedereen aanraden:

Samen in een jaar door de Bijbel!

Nienke Burgers is een energieke, vrolijke dame van zeventien jaar die samen met haar ouders, broer en zus in Aalsmeer woont. Het gezin komt al jaren in De Meerkerk, Nienke is er als klein meisje zelfs opgedragen, zo vertelt ze. Nienke zit op dit moment in 6VWO en hoopt in mei dit jaar examen te doen en haar diploma te behalen. Als dat lukt, is het plan om volgend jaar Wiskunde te gaan studeren in Leiden of in Amsterdam.



Nienke Burgers

Nienke: “Van jongs af aan kom ik samen met mijn ouders in De Meerkerk. Maar toen ik twaalf was, wilde ik liever in Aalsmeer naar de kerk. Omdat ik van zomerkampen verschillende vriendinnetjes had die daar naar de kerk gingen en deze kerk een beetje dezelfde visie heeft als De Meerkerk, mocht dat van mijn ouders. Mijn ouders bleven wel naar De Meerkerk gaan. Toen ik net vijftien was, werd de Youth Alpha aangekondigd en besloot ik deze in De Meerkerk te gaan volgen.”

Actief bezig

Dat blijkt een goede keuze van Nienke te zijn, de Youth Alpha bevat haar zelfs zo goed dat ze er maar liefst drie keer aan deelneemt. “Ik nam vriendinnen mee naar de cursus. Vriendinnen die wel gelovig opgevoed waren maar een

beetje waren gaan twijfelen. Maar ook een vriendin die nog maar net tot geloof was gekomen en waarbij de Youth Alpha hielp om bepaalde dingen rondom het geloof beter te gaan begrijpen.” Nienke raadt de Youth Alpha erg aan: “Het was gewoon super gezellig en ik heb veel leuke mensen leren kennen, waaronder mijn vriend. Daarnaast heb ik heel veel geleerd en hielp het mij om veel actiever met God bezig te zijn.”

Elkaar aanmoedigen

Naast haar betrokkenheid bij de Alpha Cursussen had Nienke gedurende 2016 nog een andere manier om actief met haar geloof bezig te zijn. “De vriendin die pas tot geloof gekomen was, stelde voor om samen met mij en mijn vriend de Bijbel in één jaar te gaan lezen. Hierbij lazen we de

Bijbel in chronologische volgorde door aan de hand van een roostertje. Het wisselde een beetje hoeveel je per dag las, gemiddeld was ik er ongeveer een kwartier mee bezig. Soms was het best pittig om het vol te houden, vooral als ik het druk had met andere dingen. Maar het hielp wel echt dat mijn vriendin en vriend het ook deden, zo konden we elkaar aanmoedigen en motiveren.”

Aanrader

“Ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment een achterstand had opgelopen. Ik heb toen in het vliegtuig naar Griekenland, voor een werkweek van school, heel Ezechiël gelezen. Hierdoor ontstond een leuk gesprek

met een leraar die dat zag. Als je bijbellezen lastig vindt, is het echt een aanrader om dit tegelijk met anderen te doen. Zo kun je het met elkaar delen als een bijbelgedeelte je erg aanspreekt of als het juist vragen bij je oproept.” Heb je een lieveling vers in de Bijbel? “Ja, dat is Jeesaja 43 vers 2, waarin staat dat God bij je is, zelfs als rivieren je dreigen mee te sleuren of je door vuur heen moet gaan. Dat vind ik een heel bemoedigende gedachte.”

God als een constante

Nienke is eens in de drie weken groepjesleiding voor X-press, de jongeren van groep 8 en de brugklas, de jongste groep bij X-pact. Het geloof is voor Nienke erg belangrijk. “Met mijn wiskundige kijk ervaar ik God als een constante. Alles in het leven is veranderlijk maar op God kun je altijd terugvallen.”



Oud & nieuw selfie; de Bijbel is uit! Nienke met Sam Jansen en Elvi-anne Rovers