

Van klusteam naar kleuters

Meerkids-meester Gerco-Kees Bloemsma (46) is op zondag in zijn element tussen de kleuters van De Meerkerk. Heel iets anders dan zijn dagelijks werk, waarin hij zich toelegt op het ontwerpen van gigantische betonnen constructies. Maar zeker ook een taak met een grote verantwoordelijkheid.



Gerco-Kees werkt als constructeur bij Arcadis, waar hij betonnen constructies zoals bruggen, tunnels en andere betonnen bouwwerken ontwerpt. Hij was ooit hoofd-constructeur van de tweede Coentunnel en werkt momenteel aan de grootste zeesluis ter wereld, die wordt gebouwd in IJmuiden. In zijn vrije uren vervult hij een heel andere rol: “Ik ben vader van twee schatten van kinderen, Jinke (7) en Tibbe (5). Jinke denkt veel na en kan goed knutselen, zingen en dansen. Tibbe maakt graag veel grapjes en wil graag helpen bij het klussen in huis, zoals bijvoorbeeld de zolder isoleren met glaswol...”

Thuis

Gerco-Kees en zijn vrouw Cora zijn ruim 12,5 jaar getrouwd en komen al zo'n tien jaar in De Meerkerk. Gerco-Kees: “We zochten een plek waar we ons allebei thuis zouden voelen en die hebben we absoluut gevonden. We genieten van het zingen en het samenzijn. We hebben meegedaan met de Introductie Cursus en hebben ons allebei laten dopen. Ook zijn we al jaren lid van een huiskring. Een paar weken geleden zijn we als kring nog een weekend weg geweest met elkaar, heel gezellig. Je hebt dan meer tijd voor elkaar dan tijdens de kringavonden, die wat mij betreft altijd te kort zijn.”

Klusteam

In het begin was Gerco-Kees deel van het Klusteam: “Lekker met de hamer en de boormachine door de gebouwen op de campus om van alles te repareren en nieuw te bouwen of te veranderen wat nodig was. Toen bij ons de kinderen kwamen, was dat niet meer goed te combineren. Het Klusteam komt op zaterdagochtend bij elkaar en dat is bij ons thuis een drukke ochtend. Dan moeten bijvoorbeeld de boodschappen worden gedaan en de kinderen naar zwembad worden gebracht.”

Meester

Gerco-Kees heeft er toen voor gekozen, mee te werken bij de kleuterbouw van Meerkids. Samen met zijn team doet hij dat eens in de drie weken. Hij is daar de ‘meester’ van zijn zoon Tibbe: “Zeker in het begin merkte ik dat Tibbe het erg fijn vond dat ik met hem meeging naar de dienst. Maar nu bemoeit hij zich daar nog maar nauwelijks met me. En daar ben ik blij om. Hij voelt zich er helemaal thuis en gaat zijn eigen gang.”

Onvoorwaardelijk

Gerco-Kees en zijn team willen de kinderen van Meerkids niet alleen fijne zondagochtenden bezorgen, maar hen vooral ook iets laten ervaren van Gods onvoorwaardelijke liefde: “Het belangrijkste is dat wij als ouders of medewerkers het geloof voorleven. Dat kinderen door ons iets zien van wie God is. Dat God onvoorwaardelijk liefheeft. Dat we van de kinderen houden om wie ze zijn, niet om wat ze doen of niet doen. Kinderen zien dat we Jezus volgen als we liefhebben zoals Hij liefheeft en vergeven zoals Hij vergeeft.”

Help je mee?

We kunnen met elkaar veel mogelijk maken in De Meerkerk. Wil je eens nadenken over wat jouw bijdrage zou kunnen zijn? Kijk op de website naar de vacatures voor vrijwilligers en ontdek wat bij je past. Misschien wil je net als Gerco-Kees je inzetten bij de kleuters van Meerkids. Meerkids kan nog wel hulp gebruiken.